

Jaargang 11 nummer 1 van vrijdag 8 januari 2016

Redactie kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Ds. J.A. Antonides

Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 18 jan. 2016 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen 645004. kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website : www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk: H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over incasso's kerkbalans, solidariteitskas, kerkbode etc.: Henk Jan Schutte telefoon: 604574, mail: schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref leden)

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel 641530

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Bez. kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

Ten geleide.

Bij Matt. 2 : 1 t/m 12.

Epifanie/Epifanie.

Met nog wat verdere kanten sluiten we aan bij veel meer zoals we al noemden afgelopen zondag. Welnu, de verschijning (Epifanie), ja de openbaring van Jezus op Kerst is in onze westerse kerk sinds de Middeleeuwen steeds meer benadrukt op en rond 6 januari. We weten al uit het veel eerdere Oude Testament over de joodse profetieën, dat koningen (aantal onzeker) Hem zouden gaan eren met geschenken, (Psalm 72:10, en diverse tekstplaatsen in Jesaja 60). Heidense koningen hebben Hem al gevonden *voordat* de discipelen / apostelen uit de oude, vroege kerk dit deden: nota bene. Matteüs noemt alleen de koningen uit het oosten nadrukkelijk. We noemen hen ook wel wijzen, magiërs, sterrenkundigen enz. Ze hebben na uitleg waarde gehecht aan een bijzondere ster, en kwamen tot onder Jeruzalem, dus in Bethlehem (8 tot 12 km er vandaan), om Hem hulde te bewijzen, aan Hem, de Koning der joden, (Matt. 27: 11,29,37). Het komt over, alsof Matteus, - en met zijn achtergrond is dit geen verrassing- , iets aan ons wil verkondigen en overleveren in de vorm

van een midrasj, (dit is een bepaalde uitlegkundige manier van schetsen, waarvan er trouwens twee vormen zijn: meer verhalend en meer wettisch). Zo'n manier van schrijven had en heeft altijd ethische waarde, dus daar waar we ons bevinden op het vlak van keuzes over goed en kwaad. Uit al het voorgaande proeven we dat de Bijbel, belichtingen uit tradities van Israël en uit perioden uit de kerkgeschiedenis allemaal samenhangen en onontbeerlijk zijn om e.e.a. te ontvangen en dan tot ons te nemen. Bij overheid en heiligdom toen, in de hoofdstad, is er schrik, en geen animo om het Kind te gaan aanbidden. Ook wordt in het middengedeelte hier in Matt. 2: 1t/m12 iets geciteerd uit Micha 5, op basis van al aanwezige kennis. Ook al alsof we hier een midrasj lezen trouwens. Wel wil men slinks uitvragen en informatie inwinnen, maar verder zich op de vlakke houden, figuurlijk; zich afwenden of erger: afwijzen. De koningen echter kwamen, vroegen, zochten, vonden. Maar, bij welke anderen allemaal zal het Kind erkenning ondervinden? Innerlijk en uiterlijk. We proeven dat we voor een waardevolle keuze staan: of Hem (h)erkennen, of niet. God zelf heeft Hem geschonken. Pasgeboren, op weg naar kruisdood en opstanding. Voor deze hele wereld. Want dit mogen we dan vooral wel erbij onthouden. Paasklank. Waaraan trouwens geven we actueel de voorkeur: uiterlijk leuke, amusante, vluchtige dingen zonder innerlijk gehalte, of innerlijke keuzes die dan uiterlijk te merken zijn door invloed van voeding en diepte onder de oppervlakte? Een hoofdvraag van nu. Gezegend 2016!

ds. Antonides.

Zondag 10 januari. Kleur Groen.

- 09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Vorbereiding Heilig Avondmaal.
Kindernevendienst: Anja Kleinjan en Janet Bouwmann.
Kinderoppas: Dorinda Grondman.
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
De **kleur** van deze dienst is **Rood**.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers .
Vorbereiding Heilig Avondmaal. Organist: dhr. D. Kaas.
Knd.: Miriam/Myrthe Strijker en Erika Kempers.
Kinderoppas: Gerda van Laar, Channah Sanderman en Esmée Oelen.

19.00 uur: Ds. K. Hazeleger (Ommen) in Kerkelijk Centrum **Irene**.

Jeugddienst. M.m.v. de band 4Tune.

Collecten: **Het Anker:** diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

Irene: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.

Jeugddienst: *Ticket to Heaven*

De wereld is in beweging. We maken ons druk over onze smartphone, welke kleren we dragen, over de aanslagen die worden gepleegd en wat voor angst dat brengt. De wereld verandert en wij moeten mee- veranderen, ook als wij dit niet willen, want de wereld wacht niet op ons. Dit is toch het leven dat de meesten van ons leven. Toch verlangen velen van ons naar een perfecte wereld. God heeft ons deze wereld beloofd en hij zal zijn belofte nakomen. In deze nieuwe wereld zal alles van vroeger zijn verdwenen. Hoe fijn zou het zijn als we nu al een ticket hadden naar deze nieuwe wereld en op de trein zouden kunnen stappen naar deze wereld. Dominee Hazeleger zal hier met ons over nadenken.

De band 4Tune zal het muzikale gedeelte op zich nemen. Deze unieke band uit Hardinxveld-Giessendam verzorgt met veel plezier al 6 jaar de muzikale begeleiding voor verschillende kerkelijke activiteiten. "Wat maakt 4Tune dan zo anders dan andere bandjes?" vraagt u zich misschien af. 4Tune onderscheidt zich door het instrumentarium en repertoire. Naast het gebruikelijke opwekkings-, en liedbundelrepertoire beschikken ze ook over een uitgebreid coverrepertoire van o.a. Barlow girl, Chris Tomlin, Newsboys en verscheidene klassieke werken. Dit allemaal uitgevoerd door 4 getalenteerde muzikanten met passie voor God en muziek!

Jullie zijn van harte welkom bij deze jeugddienst. De dienst is in Kerkelijk Centrum Irene en begint om 19.00 uur.

Zondag 17 januari.

Kleur Groen.

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.

Viering **Heilig Avondmaal**.

Kindernevendienst: Marjan Kamphuis en Marike de Boer.

Kinderoppas: Dorinda Grondman.

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.

Viering **Heilig Avondmaal**. Organist: dhr. D. Kaas.

Knd.: Marjon Joor en Thea van 't Oever.

Kinderoppas: Erna Schepers en Annelie van Dijk.

11.15 uur: Ds. F. Schipper in **Het Flierborgh**.

Viering **Heilig Avondmaal**.

19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.

Viering **Heilig Avondmaal** en **Dankzegging**.

Collecten: **Het Anker**: diaconie **èn** collecte Heilig Avondmaal voor Vluchtelingenwerk Twenterand, uitgang: kerkrentmeesters.

Irene: diaconie **èn** collecte Heilig Avondmaal voor

Vluchtelingenwerk Twenterand, uitgang: kerkrentmeesters.

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte van 17 januari a.s. zal ten goede komen aan het Vluchtelingenwerk Twenterand. Komend jaar zullen 68 vluchtelingen in Twenterand worden opgenomen en worden ingeschreven bij de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Deze vluchtelingen hebben de hele procedure van screening doorlopen. Wanneer ze een huis toegewezen krijgen hebben ze helemaal niets. Geen meubilair of wasmachine, zelfs geen lamp aan het plafond. Ook moeten deze mensen vaak nog 2 maanden wachten op leefgeld. Vluchtelingenwerk Twenterand is dringend verlegen om financiële giften om vluchtelingen te ondersteunen in uiterst moeilijke financiële situaties. Ook worden er veel vrijwilligers gezocht om hand- en spandiensten te verrichten (zie flyer op de prikboards in de kerken). Mogen de vluchtelingen in Twenterand op u rekenen?

Uw diaconieën.

MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

Onze zieken:

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mw. J. Schuurman, Irenestraat 12, 7681 AJ, 4 Noord De Horst

Mw. H. Oelen-Schuurman, Oranjeplein 5, app.13, 7681 AZ

Isala Klinieken, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Dhr. H. Borger, De Eikelaars 2, 7681 EN

Verpleeghuis Eugeria, Vriezenveenseweg 1, 7602 AA Almelo

Mw. G. Pouwels-Veneberg, De Meulenbelt 36, 7681 AA k. 02-09

Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA, afd. Singraven

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. G. J. Wind-Hamberg, Irenestraat 25, 7681 AH, afd. De Schöppe

Mw. J. van Staalduinen-Gerrits, De Platanen 5, 7681 HG, afd. De Schöppe,

Hospice Noetsele, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. G. Elferink-Ranter, Pres. Kennedyst. 42, 7681 EZ

Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:

Richard Rotman, Stationslaan 10, 7681 DP

Mw. G. Gieliens-Pellewever, Noorderweg 24, 7681 CB

Dhr. H. Jansen, Van Stolberglaan 10, 7681 GC

Dhr. D. Netters, Beukenhoek 14, 7681 HH

Onze jarigen

In de vorige kerkbode is een fout gemaakt door onderstaande namen niet te noemen in het rijtje met jarigen. Onze excuses hiervoor, maar alsnog van harte gefeliciteerd:

17 dec. Mevr. G. Schuurman – Boshove, J Frisostraat 33, 7681WX (91)

18 dec. Dhr. H. van Dijk, Linderflier 39A, 7681ZK (80)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

11 jan. Mevr. D. Stroomberg – Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681DZ (85)

13 jan. Mevr. J. Ekkel – Eggink, Kolkmanweg 7, 7681EG (90)

15 jan. Mevr. G.H. Pieters – Poortier, Prinsenkamp 96, 7681BH (91)

15 jan. Dhr. S.A. Dekker, Stobbelaan 41, 7681ZN (84)

18 jan. Dhr. J.B. Koops, Separatiepunt 14, 7681DW (86)

20 jan. Mevr. G.W. Dekker – Minkjan, Hammerweg 45A, 7681EJ (80)

23 jan. Dhr. H. Schuurman, Koninginneweg 11, 7681GH (86)

Bedankt.

Voor de vele reacties, in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna.

Nogmaals bedankt en allen een voorspoedig 2016 toegewenst.

Met vriendelijke groet, Dick Netters

Bedankt/vraag:

We willen diegene bedanken die het afgelopen jaar ervoor heeft gezorgd dat het rondom Het Anker het er steeds weer keurig uitzag. In het kader daarvan vragen wij nog enkele vrijwilligers ter ondersteuning met een hart voor tuinieren om dit de komende tijd te continueren..

Het gaat om enkele keren per jaar: het onderhoud van de tuin, het knippen van de heg en het verwijderen van blad. Vele handen maken licht werk.

Voor vragen kunt u zich richten tot Mans Hekman, ook kunt of mag u zich aanmelden via de talentenbank.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

**WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl**

Schriftlezingen

Het is u misschien wel eens opgevallen, dat op de zondagen in de maand januari in de kerken dikwijls jaar in jaar uit hetzelfde gelezen wordt. Het begint al op 1 januari met de lezing van Lucas 1: 21 – de naamgeving van Jezus op de achtste dag; vervolgens de eerste zondag, epifanie: Mattheüs 2: 1-12 – de wijzen uit het oosten; de tweede zondag: over de doop van Jezus; de derde zondag: Johannes 2: 1-11 – het eerste teken, bruiloft, water wordt wijn; en later soms ook nog de verzoeking in de woestijn.

We zullen horen, het water doorgaan, brood en beker delen.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt in het nieuwe jaar weer bijeen op dinsdag 12 januari, om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 2 en 23 februari. We lezen verder in het boek Prediker.

Van harte welkom.

Hoe laat is het?

Dat vroeg ik in de kerk op kerstmorgen.

Luid en duidelijk hoorde ik: kwart voor elf.

Daarna zei ik iets niet goed; alsof het geen kwart voor elf was.

Het was tijd voor het licht.



Kwart voor elf – toen had ik moeten vragen: hoeveel tijd hebben we dan nog? Wat zou dan het antwoord zijn geweest?

Hoe dan ook: het is kwart voor elf geweest en het is nog steeds tijd voor het licht.

Heil, Zegen & Dank

In de laatste weken van het jaar kan de brievenbus niet groot genoeg zijn. Hoewel er veel verjaardags-, kerst- en nieuwjaarswensen per mail binnen kwamen, waren er minstens zoveel in de vorm van kaartjes, in allerlei vorm, grootte en kleur; allemaal goede wensen, die ons verheugen. We verzamelen ze, zoeken een mand om ze te bewaren en van tijd tot tijd nog eens door te lezen. Allen heel hartelijk dank!

F. Schipper

WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT

Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)

Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.

Vrije dag : zaterdag.

E-mailadressen: <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com

In memoriam.

Van ons is heengegaan op 21 december 2015: LENA KERKDIIJK-KOK, weduwe van dhr. E. Kerkdijk, De Meulenbelt 22, Vroomshoop, op de leeftijd van 86 jaar.

Toch nog onverwacht, na een vastgestelde ziekte waardoor het onzeker was hoe het precies zou gaan, is zij, als moeder en oma en als familielid in bredere betekenis, overleden. Liefde en goedheid gaf ze en ontving ze. En ze bood, karaktervol, ook eenvoud en tevredenheid. Zo was er over en weer allerlei uitstraling of doorgeven van: gaven of vruchten of talenten of vaardigheden of geschenken vanuit de Geest van God, en dit stemde nu, geestelijke diep, tot dankbaarheid. Rozen (86) op haar recente bijzondere laatste verjaardag, een roos op de kaart, rozen ten tijde van de uitvaart (echte en ook met haarzelf op een foto met haar verjaardags-rozen) hebben de onderlinge liefde gesymboliseerd; ja van deze persoonlijke liefde via-via tussen schepselen, tussen mensen aan elkaar doorgeven en uitstralen. Het heeft tegelijk iets te maken met de gelezen verzen uit

Spreuken (hfdst.19:14 en 31:10,26,28) over hoe een vrouw in huis allerlei aan rijkdom uitstraalt naar haar naaste omgeving. LENA had genoemde geschonken kanten ook nog, toen ze heenging. Ze waren bij en in haar gebleven. Dat lazen we in het rouwbericht. Ja, er was ziekte geconstateerd en de vraag was hoe het zou gaan. Ze vroeg zich af, met de aller moeilijkste vraag, hoe het kwam dat dit haar nu trof. We wisten het niet. Maar regelmatig mocht ze door medische hulp met korte tussenpozen door de weken verdergaan, en toch nog verder thuis in haar woning hier aan De Meulenbelt zijn. Ze kwam erop uit dat ze zei in onze gesprekken: "Er is er maar Ene die beslist..." Er kwam wat meer rust in haar. Ondertussen hield ze een tamelijk optimisme vast, inhoudend, dat ze hoopte om hier het Licht van Kerst samen met haar naasten te mogen beleven en vieren. En het valt ons op, dat ze al na de 4^e Advent overleed, dus met sterk toegenomen Licht, en op formeel de dag van het begin van de winter, een datum van een korte dag en met veel donker. Het donker zou ook symbool kunnen zijn voor wat ze moest doorstaan in haar ziekte. Maar in het allerlaatst hier is er, net niet, een extra strijd gekomen. En de betekenis van het Licht stond en staat voor haar en ons helemaal voorop. Ook verder denkend en vertrouwend over Pasen en hemel en eeuwige toekomst. Haar allernaasten hadden de indruk, dat ze opgetogen en zingend, toen ze heenging in de vroege ochtend, al iets vernam van de overkant, van het onvoorstelbare Licht van God. Het gaat ons verstand te boven. En het is zintuig-overstijgend. Terwijl nu hier in het aardse inderdaad het Kerstfeest met Licht er was, waarna de afscheidsdienst kwam. Het Licht van Jezus Christus, door wie, in het geloofsvertrouwen immers, de hemel ontsloten is, ook voor Lena. De hemel, het Thuis met een hoofdletter. Ginds dus, met dat Licht van God en van Jezus zelf. Vertrouwen in Hem overwint zo gezien ook het gemis, of het condoleren j.l. op nota bene Kerstavond zoals het nu ging.

We mochten ook iets noemen over haar leven, gewoonweg uit respect. Lena was opgegroeid aan de Kolenmieten, in een gezin met twaalf kinderen van wie zij de zesde in de rij was. Na de lagere school ging ze werken bij mensen in de huishouding. Vervolgens in een wasserij waar ze weg moest door gezondheidsproblemen. En dan ging ze aan de slag in de kantine van een fabriekje, de Jumbo, destijds gelegen aan de Havenstraat. Dit heeft ze gedaan tot aan haar trouwen met haar man. Na haar trouwen werd ze huismoeder, en twee zonen werden geboren. Ook daarna werkte ze opnieuw in een huishouding elders. Het was een goede tijd als gezin aan de Julianastraat. Op zondag ging het gezin als viertal nog al eens ter

ontspanning op pad met fietstochtjes, en ook ging het al op vakantie, want na verloop van tijd kwam er een auto voor verderop rondkijken, bij gelegenheid. Haar man moest op een gegeven moment het werk neerleggen, en hielp thuis met eigen groente. De zonen gingen meer en meer hun zelfstandigheid in, en trokken er als broers op uit in de natuur of in vakanties. Nóg zelfstandiger werden ze en gingen elk op zichzelf ergens wonen en bouwden verder aan hun leven. Lena wilde graag naar een appartement, en was met haar man publiekelijk betrokken bij de opening van zulke woningen, en ze gingen er wonen. Na drie jaren kwam ze alleen te staan. Met veel steun uit directe omgeving pakte ze draad vrij snel weer op. Groente inmaken deed ze opnieuw graag, of deze uitdelen. En de kleinkinderen gingen regelmatig en leuk logeren bij oma. Ze was vrijgevig en als de gelegenheid zich vóórdeed, nam ze haar kinderen en kleinkinderen mee uit eten. Of zelfs vier dagen naar Euro Disney bij Parijs. Zolang ze nog hier was en gezond, wilde ze graag met warme handen geven. En niet pas later na een heengaan. Nee, samen hier en nu genieten, mocht er zijn, vond ze. Ziektes lieten eerder haar ook driemaal niet met rust, maar toen mocht ze hier nog verder. Alles in haar woning had ze altijd keurig op orde. Ze was opgeruimd qua karakter en qua huis. Haar geloof was iets waaruit ze putte in stilte, want ze uitte er, als stille in den lande, deel-signalen over.

We hebben troost gezocht in gedeelten uit Psalm 90. Onze korte ademtocht van een aantal jaren in onze levensloop in vergelijking met de eeuwigheid van God, die toevlucht blijft. De tijd glipt ons immers door de vingers. Ze lijkt langzaam te gaan maar: ook snel. Laten we als mensen niet hoog van de toren blazen. Van Gods ontferming en dit met alle Paasverwachting zijn we afhankelijk. Van Zijn liefde, Zijn dagenraad. Vertrouwend op Hem. Belofte ondanks menselijke ontsporing. Dat mochten we eind 2015 horen, in de afscheidsdienst. Ook het volgende als er staat dat we een wijs hart krijgen, als we onze dagen op goede wijze tellen. Zo mochten we vertrouwen, dat Lena bij God blijft.

ds. Antonides.

Gouden huwelijksjubileum.

Op 29 december 2015 zijn dhr. Joop Koops en mw. Julia Koops-Bom vijftig jaren getrouwd geweest, Separatiepunt 14, Vroomshoop. Een stijlvolle beige kaart mocht een poosje geleden ontvangen worden op de pastorie. Ze vierden het in persoonlijke kring. Het gouden bruidspaar willen wij van harte feliciteren, en meelevens in dankbaarheid! En we wensen hun ook alle zegen

voor het vervolg! (Terzijde: In overleg tevoren met hen kozen ze voor begrenzen van kennisgeving, en wel op deze wijze in de Kerkbode, zodat hun heuglijke feit ook niet geheel ongemerkt voorbijgaat, maar wel met wat rust mocht worden beleefd).

ds. Antonides.

Groet.

In dit nieuwe kalenderjaar 2016 kijken we terug naar de diensten en bedanken we hartelijk een ieder die meewerkte. De opkomst in de sobere vroegdienst op Kerstochtend om half negen is heel duidelijk toegenomen. Ook bedanken we elkaar uiteraard voor de decemberpost onderling. Nu rond Epifanie wensen we elkaar veel heil en zegen voor 2016. We proberen onze weg als federatieve gemeente zo goed mogelijk verder te gaan, geestelijk en stoffelijk. Opbouw dus. Laten we daartoe de kracht mogen ontvangen! Sinds 2 december hebben we het voorzitterschap een poos samen ondervangen. Enkele mensen, reeds genoemd in de afkondigingen op 27 december, zijn gelukkig in principe bereid om per 10 januari en ook rond de Pasen het voorzitterschap meer en meer te verstevigen en te gaan dragen. Uit oogpunt van nut attendeer ik nog op doopzittingen op 14 januari (i.v.m. doop op 24 januari) en ook zoals gepland was op 1 februari (i.v.m. doop op 14 februari). Welkom! Inmiddels starten catechisaties en ontmoetingsavonden en vele andere activiteiten. Met de oudste groep catechisanten besprak ik gewoon eens ter gedachtewisseling, een voorrangsthema uit onze beleidsvoornemens. Ze hadden zelf dit een aantal maanden geleden op een lijstje laten zetten. In alle openheid kwamen we best wel verder. Alle goeds voor U en jullie, hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

Nieuwe ambtsdragers

Elders in deze kerkbode kunt u lezen dat dhr. Henk Nieboer bereid is gevonden om voorzitter van de kerkenraad te worden. Hij wordt zondag 10 januari a.s. bevestigd in Kerkelijk Centrum Irene.

Daarnaast is er ook goed nieuws te melden over mevrouw Gerda de Olde. Zij heeft inmiddels enkele maanden als gast meegedraaid in de grote en kleine kerkenraad. Ook zij heeft aangegeven de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Verder zijn er positieve berichten van de Kerkrentmeesters. Zij hebben gemeld dat de heer Albert Wessels bereid is gevonden om mee te werken als Kerkrentmeester. Mevrouw Gerda de Olde

en de heer Albert Wessels worden ergens "rondom Pasen" bevestigd als ambtsdrager in Kerkelijk Centrum Het Anker. Blijde berichten dus! Helaas blijven er nog heel wat vacatures over in de kerkenraad. Als u binnenkort benaderd wordt voor een functie, zeg dan niet direct "nee". We moeten samen werken aan de toekomst. Hebt u vragen? De kerkenraadsleden willen graag met u in gesprek hierover. Samen aan het werk voor de kerk. Helpt u mee?

Anita Timmer

Doopdienst 24 januari a.s.

In de dienst van zondag 24 januari a.s. zal de Heilige Doop bediend worden aan:

Daan Rozemuller, geboren op 22 november 2015. Hij is de zoon van HJA Rozemuller en MJ Rozemuller-Mazenier, wonende de Wulp 3, 7681 LV Vroomshoop

Volgende doopdienst:

De eerstvolgende doopdienst, waarin ds. Antonides hoopt voor te gaan zal worden gehouden op zondag 14 februari a.s. De doopzitting wordt gehouden op maandag 1 februari a.s om 20,15 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Aangifte voor deze doopdienst kan bij Anita Timmer, Boegstaete 4, tel. 642410. Of via anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl.

Kerstmarkt 2015

Op zaterdag 12 december hebben we op de kerstmarkt knieperties en kerststukjes, kransen etc. verkocht. Deze verkoop heeft een fantastisch resultaat opgeleverd. Er is voor € 1869,34 aan knieperties verkocht en voor € 1550,10 aan kerststukjes etc. Dit bedrag wordt besteed voor het onderhoud van het orgel. Wij willen de kniepertiesbakkers en de dames van het bloemschikken hiervoor hartelijk bedanken. Ook willen we de kraambouwers, de groenvoorzieners en verkopers, met name de kinderen van de Stralende Sterren, en allen die verder hebben geholpen om dit tot een succes te maken, bedanken!

De activiteitencommissie van het KC Het Anker

Verantwoording van de giften.

Ds. Schipper mocht € 5,- voor de kerk ontvangen.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door Mevr. Botter € 5,-, Mevr. Netters € 14,- (7 euro kerstattentie en 7 euro toren), Mevr. Olthuis € 15,-(waar nodig), Mevr. Ekkel € 10,-(toren) en € 15,-(toren), Mevr. Reinders € 5,-(bloemen), Mevr. Hekman € 20,-(kerk), Mevr. Petter € 5,-(bloemen), Mevr. Stegehuis € 5,-(kerk), Mevr. Jans € 10,- (kerk) en € 5,-(kerk) en Mevr. Bosch 2 x € 5,-(orgel) € 5,- (kerk) en € 5,- (bloemen). Hartelijk dank.

Collecteopbrengsten diaconie:

November	22	Bloemengroet	€ 319,91
	29	Diaconie	€ 138,93
December	06	Bloemengroet	€ 145,05
	13	Diaconie	€ 138,74
	20	Bloemengroet	€ 109,39
	25	Kinderen in de Knel	€ 585,45
	27	Diaconie	€ 232,01



Verjaardagfonds

Iedereen een goed en gezond 2016 toegewenst.

Maandag 11 januari as. is er weer gelegenheid om de busjes te legen vanaf 19:30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Vriendelijke groet, Roelie Jansen

Bouwcommissieleden gezocht

Namens de Cvkr willen wij u een goed en gezegend nieuwjaar wensen.

Zoals u wellicht al heeft vernomen is er toestemming gekomen van uit de kerkenraad om aan de slag te gaan met het schrijven van een plan van aanpak voor het groot onderhoud aan de kerk en de kerktoren van Het Anker.

Daarom is er een voorlopige bouwcommissie in het leven geroepen die als taak heeft een plan van aanpak te schrijven naar aanleiding van het inspectierapport 2015. In deze commissie zitten Tony Kleinjan, Mans Hekman en Wim Huijgen. Het plan waar we mee bezig zijn heeft als doel de gemeente goedkeuring te vragen en inzicht te geven in: het opvragen van offertes, fondsen werven, activiteiten creëren en het in beeld brengen van

vrijwilligers enz. Wij willen op de eerstvolgende gemeenteavond dit plan graag met u bespreken.

Echter wij zijn nog op zoek naar aanvulling in de commissie met minimaal twee personen. Graag willen wij ook mensen uit kerkelijk centrum Irene aanmoedigen ons te helpen. Voor meer informatie omtrent de werkzaamheden en duur kunt u contact opnemen met Mans of Wim.

Inmiddels zijn er al enkele personen uit de gemeente die een financiële toezegging hebben gedaan voor wat betreft het bedrag dat nodig is voor de verbouwing. Onze hartelijke dank hiervoor. Mochten er nog meer gemeenteleden zijn die de kerktoren een warm hart toedragen: er is inmiddels een bankrekening geopend NL26FVLB0227003993. Uw gift is van harte welkom. Commissie van Kerkrentmeesters Het Anker.



MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Irene

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:

Zondag 10 januari: Mevr. H. Derks-Ekkel, De Meulenbelt 48

Zondag 17 januari: Mevr. H. Timmer-de Groot, Oranjestraat 9

Jeugdcollectanten:

10-1:

1. Marit Westerink
2. Inca Westerink
3. Nienke Westerink
4. Diaken
5. Hannah Wemekamp
6. Jenneke Wemekamp

17-1:

1. Sanne Oelen
2. Mick Meijerink
3. Twan Kamphuis
4. Jens Kamphuis
5. Marit Tieman
6. Femke Tieman

Verjaardagsfonds:

10-1 t/m 16-1:

Hoofdcollectant

Mevr. K.H. Post-Ramerman

Collectrices:

Mevr. B. Veneberg-Klinge

Mevr. J. Jansen-Overweg

Mevr. R.J. Jurjens-de Lange

17-1 t/m 23-1:
Hoofdcollectant:
Dhr. J. Mollen
Collectrices:
Mevr. L. Dubbink-Hiddema
Mevr. M. Nieuwlaar-Visscher

Mevr. D. Hendriksen-Bakhuis
Mevr. G.J.E. de Boer-Heuver
Mevr. J. Hallink-Middag
Mevr. J.C. Kolkma-Veltink
Mevr. J. Timmer-Pekkeriet

Graag wil ik alle medewerk(st)ers van het verjaardagsfonds van de Irenekerk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Ook wens ik jullie en alle lezers van de kerkbode een voorspoedig 2016 toe en ik hoop, dat ik in het nieuwe jaar weer op jullie steun kan rekenen.

Hilda Kaas-Glas.

Kerkelijke stand:

Gedoopt

20-12-2015 *Mick Joris Bosch*, geb. 17-11-2015, Klimop 14, 7681 HD Vroomshoop.

20-12-2015 *Siem Tobias de Jong*, geb. 19-10-2015, Vlasakkers 13, 7681 LR Vroomshoop.

Jarig:

12-01: Mevr. R. Gerrits-Weijers, Oranjeplein 5, 7681 AZ, 84 jaar

18-01: Dhr. W.G. Raadgever, Boshoeck 49, 7681 GT, 83 jaar

Opbrengst collecten:

Zondag 20 december: diaconie € 332,05; kerkrentmeesters € 139,90

25 december, 1^{ste} Kerstdag: kinderen in de knel € 582,72; evangelisatie € 305,90

Zondag 27 december: kerk € 189,83; kerkrentmeesters 25 en 27 december: € 372,17

1 en 3 januari 2016: diaconie: € 251,13; kerkrentmeesters € 165,46

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX

Telefoon: 0546-625117, E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Zondag 10 januari

Op de eerste zondag na Epifanie (6 januari) komt vaak de doop van Jezus aan de orde. Dat valt heel goed te combineren met het dopen van kinderen

(of volwassenen). Dat is deze zondag echter niet het geval. Ik wijk uit naar een alternatieve lezing voor deze zondag: Titus 3 vers 4 tot en met 7. Bij mijn weten heb ik hier nog nooit over gepreekt. In dit korte gedeelte komt een heleboel ter sprake. Waarschijnlijk maak ik ook een uitstapje naar het werk in de gemeente. Er is namelijk een tussentijdse bevestiging van ambtsdragers. We nemen afscheid van twee ouderlingen en verwelkomen vier nieuwe ambtsdragers: twee ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Hun namen kunt u elders lezen.

Zondag 17 januari

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Ook dit jaar wordt het gedeelte over de bruiloft te Kana voorgesteld voor de morgendienst. Maar de afgelopen drie jaren heb ik al over Johannes 1 en 2 gepreekt. Daarom wijk ik uit naar een gedeelte uit het Oude Testament. In Jesaja 62 vers 1 en tot en met 5 gaat het over een huwelijk. Dat is daar een beeld van de relatie tussen God en zijn volk. Leven, vreugde, liefde, dat zit er allemaal achter en aan vast. Met leven, vreugde en liefde hebben brood en wijn, tekenen van Jezus Christus die gestorven is aan het kruis en die uit de dood is opgewekt, ook te maken.

In de avonddienst zetten we de viering van het Heilig Avondmaal voort en geven we vorm aan onze dankbaarheid. Dat gebeurt met woorden en met liederen, maar ook met onze levenswijze. In Romeinen 6 vers 15 tot en met 23 schrijft Paulus over het onszelf stellen in dienst van de gerechtigheid. Dat mag verwacht worden van wie bij Christus hoort. Nu heeft Paulus het in dit verband over de doop, maar ik ben zo vrij om dit te verbinden met het avondmaal. De nadruk valt op de laatste woorden: *"het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."*

Uit de gemeente

Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Hammerstraat 51, verblijft tijdelijk in Het Liefferdinck (kamer 007) in Den Ham. Ze hoopt daar te genezen van de infectie bij haar elleboog.

Een nieuw kalenderjaar

Deze dagen hebben we het er samen over gehad: drie jaar geleden waren we bezig met uitpakken en inrichten. Kort na de jaarwisseling zijn we immers verhuisd. Het lijkt alweer lang geleden. We zijn begonnen aan een nieuw kalenderjaar en we hopen er het beste van, in allerlei opzicht. We zijn

dankbaar voor alle ontvangen hartelijkheid en wensen ieder veel heil en zegen toe voor 2016.

Jan en Wina Droogendijk

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92

e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl

Vaste vrije dag: Dinsdag.

Meeleven

Dhr. M. van der Kolk, Vriezenveenseweg 48, heeft helaas een hersenbloeding gehad, en nu hoopt hij te herstellen van verlamingsverschijnselen. Hij ligt in ZGT, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 4 West.

Ook mevr. Klinge- de Hoop, de Nijverheid 16, kampt met vervelende verlamingsverschijnselen, en na twee weken ziekenhuis gaat zij nu naar Het Meulenbelt Almelo om te revalideren. Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo. Voor beide zieken een intensieve tijd, en voor hun naasten, daarom kracht gewenst, ook kracht van onze Heer.

En dat geldt ook voor Dhr. M. Ekkel. Hij is inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem toe dat, nu de behandeling voorbij is, de gezondheid ook weer op kan knappen. De Meulenbelt 26, 7681AA.

Doop van Mick en Siem

Op 20 december zijn zij gedoopt, met de volgende teksten:

Siem Tobias de Jong, zoon van Reinier en Joleen, en broer van Lise, Vlasakkers 13, 7681 LR. *Heb vertrouwen in de Heer en je vindt vreugde in Hem.* Ps.4:6,8

Mick Joris Bosch, zoon van Joris en Inge, broer van Nora-Lynn, Klimop 14, 7681 HD. *Zijn liefde is zo groot voor ons, zo groot als de hele wereld.* Ps. 103:11-12 BGT

Nieuw jaar

Geen dienst heb ik voor deze kerkbode. Behalve de dienst aan God, die gaat het hele komende nieuwe jaar door. En altijd. Altijd? Niet als de nieuwe hemel en nieuwe aarde aanbreekt. Want dan leven we samen met God, en dan is het al goed zonder dat je er iets voor hoeft te doen. (Kerk)dienst is dus niet nodig. Nou, één ding doen we daar toch nog wel:

zingen voor God, vredige en blijde liedjes. Daarom zingen we hier ook alvast. Zodat die nieuwe hemel en nieuwe aarde alvast in ons hart klinkt. Dat mag het hele jaar door, en nog langer. Gelukkig Nieuwjaar!

Afwezig

Van maandag 18-zondag 23 januari heb ik een weekje vakantie.

Ds. David Kroeze

Afscheid en bevestiging ambtsdragers Kerkelijk Centrum Irene

Op zondag 10 januari nemen we in de morgendienst afscheid van de volgende ambtsdragers:

Ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter kerkenraad):

Dhr. G. Visser

Jeugdouderling:

Dhr. G.J. Sanderman

Tevens worden in deze dienst de volgende gemeenteleden bevestigd in het ambt:

Als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter kerkenraad):

Dhr. H.W. Nieboer, Separatiepunt 9

Als ouderling kerkrentmeester:

Mevr. G.H. Dubbink-Jansen, Wilgenhoek 4

Als jeugdouderling:

Mevr. A. Sanderman-Bosma, Nieuwstraat 23

Als diaken:

Dhr. A.J. Wetering, De Eikelaars 4

Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

Opbrengst pyramide-/ enveloppenactie

De uiteindelijke opbrengst van de enveloppenactie is € 2.138,73. Daarvan gaat € 1.778,73 naar babyhuis Abia in Mozambique en € 360,00 naar Julian, ons adoptiekind.

Alle gevers hartelijk bedankt.

Uw Diaconie

Openstaand saldo kerkbalans 2015.

Elk jaar wordt aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk gevraagd om mee te doen aan actie Kerkbalans. De meeste leden betalen via automatische incasso.

Er zijn nog een aantal gemeenteleden die niet automatisch betalen en de bijdrage **2015** nog niet betaald hebben. Hierbij het vriendelijke verzoek dit even na te kijken en het openstaande bedrag per omgaande over te maken op bankrekeningnummer NL45RABO 0366.6053.13 t.n.v. Kerkelijk Centrum "Irene" onder vermelding van "kerkbalans 2015".

Wanneer u besluit in het vervolg van automatische incasso gebruik te willen maken (voor u en ons het handigst!) kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: schutte_henkjan@hotmail.com.

Hartelijk dank voor uw medewerking, College van Kerkrentmeesters.

Gezocht: oppassers!

Zoals u wellicht wel weet, is er de mogelijkheid voor ouders om kinderen tot 4 jaar elke zondag voor de dienst bij de oppas te brengen, zodat zij de kerkdienst (samen) kunnen bezoeken.

Helaas hebben wij voor het komende jaar afscheid genomen van een aantal oppasdames. Hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! Helaas hebben we nog geen nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen. We passen op in teams van 2 oppassers. Bij uitzondering, als er speciale diensten zijn (denk hierbij aan Pasen, werelddiaconaat etc.) streven we ernaar om met 3 mensen op te passen, zodat elk kind de aandacht krijgt die het verdient.

Aangezien de groep slinkt hebben we voor deze diensten nog geen derde oppasser kunnen vinden. Daarom bij deze de vraag, wie van u zou willen oppassen bij één of meerdere "speciale" kerkdiensten?

Daarnaast is een kleinere groep kwetsbaar en willen we benadrukken dat we er echt meer mensen bij nodig hebben. Wellicht ziet u mogelijkheden om ons structureel te komen versterken, maar dit kan ook als reserve. Graag horen wij van u.

Namens de kinderoppas, Erna Schepers, Annelies Timmer.



**Gezamenlijke
mededelingen**



Jongerenwerk

Catechisaties 2016

Dinsdagen: 12, 19, 26 januari, 2,9,16, 23 februari, 8 maart

12-13 jaar	1900 uur	KC Irene	Ds. Droogendijk
13/14 jaar	1900 uur	KC Het Anker	Ds. Kroeze
14/15 jaar	1900 uur	KC Irene	Ds. Antonides
15/16 jaar	2000 uur	KC het Anker	Ds. Kroeze
16-18 jaar	2000 uur	KC Irene	Ds. Antonides
18+/belijdenis	2000 uur	KC Irene	Ds. Droogendijk

Donderdagen: 14, 21, 28 januari, 4,11,18, 25 februari, 20 maart

klas 1-3	1900 uur	KC Irene	Ds. Schipper
klas 3+	2000 uur	KC Irene	Ds. Schipper

15 maart gezamenlijke afsluiting.

Zipyourlip

Op vrijdag 18 december maakten 11 jongeren zich op voor een dag&nacht voor het goede doel. 24 uur niet eten betekende: 24 uur gezelligheid, film kijken, knutselen, spelletjes doen, wakker worden met "sta op" van Jan Smit, allemaal in de kelder van Irene. Na 24 uur waren de eerste hapjes als zoete broodjes zo lekker. De catechesegroep van klas 3 hebben daarmee € 480,= opgehaald om kinderen in Zuid-Sudan uit de honger te halen. Want wij sluiten onze mond (zip your lip = rits je mond dicht) om hen eten te geven. Goed gedaan!

Ds. David Kroeze

Agenda

catechisaties zoals bekend op dinsdagen en donderdagen

06-01-2016	19.30u.	kleine kerkenraad, in KCHA
06-01-2016	19.30u.	Hvg "Ruth", in KCHA
07-01-2016	09.00u.	voorgangers-overleg, in KCI
07-01-2016	15.30u.	scholendienstvergadering, in Oranjeschool
08-01-2016	18.45u.	gebedskring, in KCHA
11-01-2016	15.30u.	expositie "Kracht uit geweld", tot 1 maart a.s., in Het Punt.

12-01-2016	20.00u. Bijbelkring, in KCHA
13-01-2016	09.30u. woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
13-01-2016	14.00u. oud- en jongmiddag in KCI
13-01-2016	19.30u. ouderlingenberaad/consistorie, in KCHA
13-01-2016	19.30u. college kerkrentmeesters KCHA
14-01-2016	20.15u. doopzitting t.b.v. doop op 24 januari, bij ouders thuis
14-01-2016	20.00u. jeugdraad (plek:...?)
17-01-2016	begin actie kerkbalans
18-01-2016	12.00u. kopij
18-01-2016	20.00u. V&T thema "vroege christendom", inloop 19.45u. in KCHA
18-01-2016	20.00u. vergadering Kerk&Israël commissie, bij commissielid
18-01-2016	19.30u. diaconie KCI
18-01-2016	19.30u. college kerkrentmeesters KCI
20-01-2016	19.30u. Hvg "Ruth", in KCHA

De Kerstkaartenbezorgactie

De activiteitencommissies van het KC Anker en KC Irene hebben samen de kerstkaarten bezorgd. Er konden kerstkaarten verstuurd worden in Vroomshoop, Geerdijk, Den Ham, Daarle, Vriezenveen, de Pollen en Adorp. Voor een goedkoper tarief (€ 0,50) werden deze kaarten door onze vrijwilligers bezorgd. Er werden in totaal 1134 kaarten ingeleverd. Dit heeft het mooie bedrag van € 576,= opgebracht. Dit gaan we gebruiken voor het buitenschilderwerk van KC Irene en de restauratie van de toren van KC Het Anker. Wij willen iedereen die hieraan heeft gewerkt, hartelijk danken. Activiteitencommissies KC Irene en KC Het Anker

Woensdagochtend gespreksgroep V&T:

Op 13 januari hopen we weer bijeen te komen om 9.30 uur in KCI en wordt een onderwerp meegebracht; het onderwerp voor de keer daarna wordt dan op 13.1. alvast uitgedeeld door één van de deelnemers.

Hartelijke groeten, ds Antonides.

3e Thema-avond Vorming en Toerusting: Het vroege christendom.

Door ds. J.A. Droogendijk op maandag 18 januari 2016 – 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, inloop om 19.45 uur.

Wij leven in een deel van de wereld dat gestempeld is door het christelijk geloof. Dat geloof heeft een oorsprong en kent een geschiedenis. Enkele jaren geleden heeft de BBC een aantal documentaires uitgebracht over hoe het christendom zich ontwikkeld heeft. Samen gaan we kijken naar een deel hiervan, waarin Diarmaid MacCulloch, hoogleraar in Oxford, ons wegwijs maakt in het vroege christendom. Er komt veel informatie voorbij met voor velen verrassende inzichten.

Nadat we ons zo hebben laten meenemen, is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Ds. Droogendijk zal wat belangrijke gegevens op papier zetten, zodat er een kader is waarin we één en ander kunnen plaatsen.

Deze avond zorgt voor verbreding en verdieping: we vermeerderen onze kennis. Hiernaast leidt deze avond tot relativering: we ondergaan dat wij en de ons bekende manieren van geloven en kerk zijn een deel zijn van een groter en veelkleurig geheel. Ook kan deze avond inspirerend werken: merken hoe het christelijk geloof vorm heeft gekregen in diverse tijden en culturen en dit geeft moed om de toekomst in te gaan. De eeuwen door zijn er moeilijkheden en uitdagingen geweest en nog steeds weten mensen zich aangesproken door Jezus Christus. Dat belooft dus wat als het gaat om de tijd die voor ons ligt.

Commissie Vorming & Toerusting

Nieuws Commissie Talentenbank

Als vermeld in de vorige kerkbode is het nieuwe talentenbankformulier gereed. De voorzijde is voorzien van diverse taken die binnen het kerkenwerk voorkomen. De achterzijde vermeldt diverse talenten, die (deels) ook op jou van toepassing zullen zijn en die je eventueel zou willen inzetten voor het kerkenwerk.

Het talentenbankformulier zal nu worden gebruikt voor de talentenjacht die gelijktijdig met de Actie Kerkbalans zal worden gehouden onder gemeenteleden van 16 jaar en ouder.

Het motto van de talentenjacht luidt: **"Daad bij het Woord voegen"**.

Met deze talentenjacht hopen we nog meer gemeenteleden actief betrokken te krijgen voor het kerkenwerk binnen onze gemeente, om zo het vele kerkenwerk dat gedaan moet worden, over "meerdere schouders te kunnen verdelen".

Nu zullen er gemeenteleden zijn die zeggen, maar ik heb al eens een dergelijk formulier ingevuld, korter dan wel wat langer geleden; zijn deze gegevens dan nu verdwenen? Dat kan kloppen; deze gegevens zijn zeker nog niet verdwenen en worden nog regelmatig geraadpleegd. Maar wellicht biedt dit formulier weer nieuwe kansen, dus schroom niet en neem (weer) deel aan deze talentenjacht.

Het talentenbankformulier zal met de Actie Kerkbalans door de Contactpersonen en Balanslopers worden verspreid, inclusief begeleidende brief met nadere uitleg.

In de enveloppe zal je één talentenbankformulier aan treffen. Mocht je meer formulieren nodig hebben, kopieer dan een aantal exemplaren of download het formulier van de website van de kerk. Wil je het formulier digitaal invullen, dat kan, ga dan naar de website van de kerk.

Het formulier is op de website www.protestantsvroomshoop.nl te benaderen onder "Nieuws & Actualiteiten".

De Contactpersonen en Balanslopers zullen de ingevulde talentenbankformulieren ook weer bij jullie ophalen, gelijktijdig met de formulieren van de Actie Kerkbalans.

Voor het welslagen van deze talentenjacht is het van belang dat ieder gemeentelid van 16 jaar en ouder het formulier invult.

De Commissie Talentenbank rekent op ieders medewerking!!

Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan even contact op met:

- Ellen Bloemhof, tel. nr. 0546-785285;
- Arie van Tolij, tel.nr. 0546-672868; of
- Via het algemene contactadres: talentenbank@protestantsvroomshoop.nl

Kerkbalans "Mijn Kerk in Balans"

Zoals wij u in de vorige kerkbode reeds hebben meegedeeld zal van 17 t/m 27 januari 2016 de jaarlijkse actie Kerkbalans worden gehouden.

Opnieuw vragen wij al onze gemeenteleden bij te dragen aan deze actie.

Ieder jaar is weer veel geld nodig voor de instandhouding van de kerk.

Daarom doen wij een dringend beroep op u om de kerk financieel te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk de bijdrage te verhogen.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Rest ons nog u een heel voorspoedig 2016 te wensen!

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente in wording Vroomshoop.

OUD EN JONGMIDDAG

Woensdagmiddag 13 januari is er weer een 'Oud en Jongmiddag'. Omdat er vorig jaar veel kleuters zonder opa's en oma's waren was het doel om met Oud en Jong een spelletjesmiddag te houden niet helemaal geslaagd.

Dit jaar nodigen we speciaal kinderen uit groep 3 t/m 5 uit om met hun opa's en oma's te komen.

Heb je geen opa of oma die met je mee kan, dan mag je natuurlijk ook alleen komen of met een vriendje of vriendinnetje!

We beginnen om 14.00 uur met Bingo met leuke prijsjes voor oud en jong. Daarna gaat Dominee David Kroeze iets leuks doen met ons, een spel of een quiz....dat is nog een verrassing.

Voor iedereen is er een hapje en een drankje. De kosten hiervoor zijn 1 euro p.p.

Het oud en jongfeest is in Kerkelijk Centrum Irene aan de Julianastraat in Vroomshoop.

Graag tot dan!

Kinderkoor Stralende Sterren

Ons eerste optreden en u was erbij. Dank voor uw applaus. Dank voor uw aandacht. Het was een mooi optreden in de kerk. In onze nieuwe rode shirts! We hebben er zelf ook van genoten. We gaan vanaf 13 januari weer met de repetities van start. Mocht je mee willen doen, kom dan om 17.00 uur naar KC Het Anker. We gaan oefenen voor ons optreden in Daarlerveen, aanstaande 14 februari. Groeten van alle kinderen en hun dirigente!

Ansichtkaarten gevraagd!

Mijn schoonzus Klaaske van Leussen en zwager Henk Schalen in Geldrop zijn al een aantal jaren als ambassadeurs betrokken bij de stichting Anak-Anak Lombok Timur. De stichting stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië. De donaties worden in nauwe samenwerking met de lokale partnerorganisatie geheel ingezet voor projecten waar de kinderen van Oost Lombok en hun families echt baat bij hebben: zo worden er eenvoudige waterdichte woningen voor de allerarmsten gebouwd en worden er sanitaire voorzieningen aangelegd. Tevens heeft de stichting in de achterliggende jaren een basisschool en een

medische post gerealiseerd en worden er initiatieven opgestart waardoor de lokale bevolking zelfstandig een inkomen kan realiseren. Bijvoorbeeld door vrouwen een opleiding "kleren maken" aan te bieden inclusief een naaimachine waarmee ze duurzaam in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De lokale timmerman kon met de donaties de schoolbankjes voor de basisschool produceren. Mijn zwager is al een aantal keren in Labuan Pandan geweest om daar ook zelf bij de bouw en andere initiatieven betrokken te zijn. Het mooie van de stichting is dat op die manier elke euro die overgemaakt wordt ook volledig bij de inwoners van Lombok Timur terecht komt.

In het kader van verwerven van donaties ben ik voor de stichting vorig winter oude ansichtkaarten gaan verkopen die mij voor dat doel ter beschikking waren gesteld. De verkoop van deze kaarten heeft zoveel geld opgeleverd dat er in Labuan Pandan een complete nieuwe woning gebouwd kon worden. Ik ben echter door de ansichtkaarten heen en daarom een oproep voor oude ansichtkaarten die ik voor de stichting kan verkopen. Het gaat dan om oude kaarten van dorpen en steden, oude kerst- en nieuwjaarskaartjes, kaarten Voor het Kind of fantasiekaarten. Misschien komt u ze tegen bij een zolderopruiming. Mocht u meer willen weten over de stichting kijk dan eens op de site [www. anak-anak-lombok-timur.nl](http://www.anak-anak-lombok-timur.nl)

Er is net voor oud en nieuw een nieuwsbrief 2015 uitgekomen met alle uitgevoerde activiteiten. Het zou toch mooi zijn als er vanuit onze omgeving op die manier in Lombok een nieuwe woning gebouwd kan worden. Mocht u kaarten willen afstaan voor dit doel dan haal ik ze graag bij u op of zijn ze welkom op het adres van de familie R. Geerlig. J. Frisostraat 6 Vroomshoop. Telf 642270.

Verslag vergadering Generale Synode 12 en 13 november 2015 te Lunteren.

Kerk 2025 Waar een Woord is, is een Weg

De Generale Synode heeft unaniem besloten dat de nota "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg" wordt aanvaard als uitgangspunt voor verdere uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging 'Back to basics' (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Urgentie

Vanwege het belang van dit rapport heeft de synode hier de hele dag over vergaderd. Scriba Arjan Plaisier drukte de synodeleden bij de introductie van dit synodeonderwerp het volgende op het hart: "Vandaag zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik besef dat die niet gering is. De beslissing voor ons uitschuiven, is echter slecht bestuur. De urgentie is daar te groot voor. We zouden daarmee velen in het land ernstig teleurstellen. Daarom wens ik ons allen moed, ootmoed, wijsheid en liefde toe."

Vervolgens heeft de vergadering het rapport in etappes besproken. Eerst het geheel, toen per onderdeel. De eerste reacties waren overwegend positief.

Hoopvol

Bij de bespreking van het eerste gedeelte van de nota – *Back to basics* – klonk vooral instemming. Ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam): "De vorige synode werd ik overvallen door de hijgerigheid van de vorige versie van deze nota. Nu ben ik geraakt door de hoopvolle toon." Hij benadrukte dat inwijding in het geloof nodig is. "De kerk mag een mysterie beheren en bewaren. Laten we alsjeblieft niet doen alsof we een supermarkt zijn waar iedereen alles kan kopen. We zijn een speciaalzaak met een zeer bijzonder assortiment. Dat je moet leren proeven en waarderen. Daar is inwijding bij nodig."

Bij de bespreking van het tweede gedeelte – *een agenda voor de kerk* – wilden bijna alle synodeleden iets zeggen. Van de 75 synodeleden voerden zo'n 30 synodeleden het woord. De meeste vragen gingen over de verplichte mobiliteit van predikanten na acht of twaalf jaar; over het verminderen van 75 naar ongeveer 8 classis en over het mogelijk verdwijnen van de gemeenteadviseurs.

Ook werd er hartstochtelijke pleidooien voor en tegen het invoeren van het bisschopsambt gevoerd. Dit is de persoon die de nieuwe classis zou moeten leiden en een pastorale functie met betrekking tot die regio heeft. Scriba Arjan Plaisier deed de belofte om in de volgende vergadering van de generale synode met een uitgewerkte notitie over deze nieuw te creëren functie te komen.

Vervolgstappen

De Generale Synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de uitgangspunten van de nota "*Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg*" nader worden uitgewerkt, met het daarbij behorend tijdspad; dit met inschakeling van expertise in de kerk, na overleg met het generale

college voor de kerkorde, en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken dit alles te faciliteren. Voor de uitwerking deed het Moderamen de volgende toezeggingen:

- Gemaakte opmerkingen worden meegenomen in de aanpassing;
- Aantal regioclasses 8, 9, hooguit 10. Wellicht zinvol om als pilot te starten met Groningen/Drenthe;
- Stimuleren van ontmoetings- en inspiratiebijeenkomsten van gemeenten;
- Zittingstermijn van regiovoorzitter maximaal 10 jaar, daarna is hij/zij weer gewoon als predikant beroepbaar;
- Ook ruimte voor ervaringen van buiten de kerk;
- Landelijk lidmaatschap mogelijk voor open plekken en b.v. voor studenten;
- Mogelijkheid voor dubbellidmaatschap;
- Meer aandacht voor kerkelijk werkers, maar deze mogen geen alternatief worden als 'goedkope predikant';
- Geen verplichte mobiliteit voor predikanten, maar wel ook vrijheid voor gemeenten, angst moet vermeden worden, fatsoenlijk vangnet uitwerken;
- RAVC vervalt en de Dienstenorganisatie moet herzien worden;
- Geen lastenverzwaring voor gemeenten;
- Ondersteuning door gemeenteadviseurs voor RCBB zal blijven en voor gemeenten komt nader onderzoek naar adequate ondersteuning;
- Aan het GCKO wordt advies gevraagd om te komen tot vereenvoudiging van de Kerkorde;
- Alternatief voor de uitdrukking 'DNA', mogelijk 'ziel';
- Helderheid over de financiële gevolgen;
- Nota wordt met 'warme' brief aan gemeenten aangeboden;
- Uitwerking profiel van regiovoorzitter (mogelijk bisschop), pastoraal, herder, geen 'baas'. Wel ruimte voor persoonlijke verantwoordelijkheid en regie, maar besluiten vanuit de regionale vergadering;

Deze nota wordt zo mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de Generale Synode;

De nader uitgewerkte nota wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota "*Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg*" uitgangspunt voor het beleidsplan 2017-2020 van de dienstenorganisatie.

Nationale Synode

De Generale Synode heeft besloten (3 stemmen tegen) gehoor te geven aan het verzoek van de stuurgroep Nationale Synode om te komen tot een mogelijk verbond van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Door dat verbond moeten kerken niet meer afzonderlijk maar als eenheid naar buiten optreden, maar ook elkaar aan het avondmaal toelaten en predikanten uitwisselen.

In februari 2016 gaat een vertegenwoordiging van het moderamen met vertegenwoordigers van de Nationale Synode hierover in gesprek.

Werkgroep Nieuw Roosevelthuis

Ds. G. de Fijter overhandigt een rapport en brengt verslag uit van de Commissie Diaconale Rondreis. Diaconieën hebben € 3,5 miljoen aan leningen verstrekt en € 800.000,= geschonken. Er is nog aanvullend € 400.000,= nodig.

Presentatie en bespreking over het thema "Klimaat en Duurzaamheid".

Aanleiding is de komende klimaattop in Parijs. In een getoonde film spreekt Mgr. De Korte (bisschop Groningen-Leeuwarden) de synode toe en geeft uitleg over de encycliek Laudato Si.

Ds. Klaas van der Kamp, Raad van Kerken, roept op om haast te maken. De huidige opkomst van klimaatvluchtelingen ziet hij als 'nog maar een begin'. Programmamanager van KiA, E.J. Hazeleger, legt de groene kerkenactie uit en geeft informatie over het Fair Climate Fund. om klimaat neutraal te worden.

De synode besloot een brief te sturen naar de gemeenten, waarin deze worden opgeroepen actie te ondernemen.

Dat kan bijvoorbeeld door het kerkgebouw te verduurzamen, door isolatie te verbeteren, over te stappen op led-verlichting of zonnepanelen te plaatsen. Gebruik van eerlijke producten, zoals fairtrade koffie. Plaatselijk aanjagen is belangrijk om concrete acties te doen welslagen.

" Het probleem van wereldwijde klimaatverandering is groter dan ooit" stelt de synode in de brief. " Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, mag de kerk niet zwijgen."

Het startpakket is te vinden op www.groenekerken.nl en zal aan alle gemeenten digitaal toegezonden worden.

Vierjaarlijks verslag Generaal College voor de Visitatie

De Generale Synode heeft unaniem besloten het vierjarig verslag onder dank te aanvaarden, het te voorzien van aanbevelingen en ter beschikking te stellen aan de classicale vergaderingen en de gemeenten.

Ds. W.G Sonnenberg (GCV) ligt het rapport toe. Er is vanuit de synode veel waardering voor het rapport en de werkwijze van het GCV. Bij de bespreking krijgt met name de vraag 'Gebeurt het Heilige?' aandacht.

Brainstormsessie Agenda voor de Generale Synode

Scriba Plaisier schat in dat de aprilvergadering wellicht 3 daags zal zijn.

Er wordt gepleit om ook diaconale aspecten te agenderen. Plaisier zegt toe dat dit aandacht zal krijgen. Wat wij, als diakenen, natuurlijk toejuichen.

Ouderling-kerkrentmeester Lolke van Mulligen, classis Winsum.

Diaken Stoffer Snippe, Daarlerveen, Classis Ommen.

Diaken Alex Schuurman, Ommen, Classis Ommen

SIEN kerkdienst:

Zondag 31 januari 2016 is er een "Sien" kerkdienst in de Protestantse Kerk, Parallelweg 39, in de Krim. Voorganger in deze dienst is Mw. Van der Scheer, de dienst begint om 15.00 uur. Deze dienst is bestemd voor iedereen, dus allemaal hartelijk welkom. Na de dienst is er gelegenheid om samen nog even na te praten onder het genot van koffie, thee of frisdrank.

De volgende "Sien" kerkdienst is zondag 6 maart in Nijverdal.

Tot ziens.

Nieuwjaarsconcert Chr. Mannenkoor Vroomshoop in Hervormde kerk Den Ham

Zaterdagavond 16 januari geeft het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop weer een sprankelend Nieuwjaarsconcert in de Hervormde kerk te Den Ham. Dirigent en pianist Gezinus Veldman wordt deze keer terzijde gestaan door de bekende bariton Ard Kamphuis. Ook het vocaal kwartet Reggevier maakt zijn opwachting. Bezoekers van het concert 'Kerst bij de kapel' in 2013 bij de R.K. kerk te Geerdijk hebben hun kwaliteiten al kunnen ervaren.

Het Nieuwjaarsconcert begint traditioneel met het opkomen van het koor dat het publiek *'De beste wensen'* toezingt. En dat wordt zoals altijd gevolgd door de *'Zegenbede'*. De verbinding met de kersttijd wordt gevonden in het lied *'Hope for the world'*, dat recent door het mannenkoor werd ingestudeerd. Ook een eigen compositie van Gezinus Veldman komt aan bod: *'Het wordt langzaam later'*.

In de tweede helft van het programma klinken o.a. het *'Wolgalied'* van Franz Lehar, de *'Pianoman'* van Billy Joel, het bekende *'Edelweiss'* en *'Memory'* uit de musical Cats van Andrew Lloyd Webber. En het sluitstuk is weer een waar spektakel. Dat wordt dus weer genieten voor de toeschouwers!

Het concert begint zaterdag 16 januari om 20.00 uur in de Hervormde kerk te Den Ham. Kaarten (€ 10,00 in de voorverkoop, € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar) zijn verkrijgbaar bij de Readshop in Den Ham en de Bruna in Vroomshoop. Reserveren kan ook per mail of telefonisch: secretariaat@cmkvroomshoop.nl, tel. 0546-642191. Aan de kerk is de entree € 12,50.

'Café Doodgewoon', inloopavond in Almelo

Op **maandagavond 1 februari a.s.** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een **Café Doodgewoon** in **Almelo**. Het thema van deze avond is:

'Gesprekken over afscheid en verlies'

Menigeen moet een drempel over om te praten over het levenseinde, afscheid nemen of verlieservaringen. Dat geldt voor partners onderling, maar ook voor vrienden, familie of ouders en hun (jonge) kinderen. Bureau MORBidee heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die het gesprek op gang kunnen brengen. Drie daarvan zijn te gebruiken in deze workshop.

Bureau MORBidee is een bureau, bestaande uit docente Mariska Overman en journalist Rob Bruntink. Zij zullen een inleiding houden over de vraag waarom het logisch is dat een gesprek over afscheid en verlies zo moeilijk is. Er is ruimte voor al uw vragen.

Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon vindt plaats in het **Medisch Centrum De Kolk**, Bornebroeksestraat 46 te Almelo. Aanvang **19.30 uur** (zaal open vanaf 19.00 uur).

De avond is kostenloos en aanmelding vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, tel. 088 708 32 26

Bijbelrooster

zondag	10	januari	Lucas 3: 15-22
maandag	11	januari	Lucas 3: 23-38
dinsdag	12	januari	Lucas 4: 1-13
woensdag	13	januari	1 Korintiërs 8: 1-13
donderdag	14	januari	1 Korintiërs 9: 1-14
vrijdag	15	januari	1 Korintiërs 9: 15-27
zaterdag	16	januari	Exodus 2: 11-22
zondag	17	januari	Exodus 2: 23 - 3: 10
maandag	18	januari	Exodus 3: 11-22
dinsdag	19	januari	Exodus 4: 1-17
woensdag	20	januari	Exodus 4: 18-31
donderdag	21	januari	1 Korintiërs 10: 1-13
vrijdag	22	januari	1 Korintiërs 10: 14-22
zaterdag	23	januari	1 Korintiërs 10: 23 - 11: 1



Woorden om te delen:

Begin dit jaar met verwondering.
Verwondering is met andere ogen kijken naar
dezelfde dingen.