

Jaargang 14 nummer 1 van vrijdag 11 januari 2019

Redactie Kerkbode:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman
Ds. J.A. Antonides

Kopij voor zondagavond 20 jan 2019 tot 20.00 uur inleveren bij:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 06-18087440 **E-mail:** kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 3 weken.

Abonnementen en ledenadministratie:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,
7681 DJ Vroomshoop. Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot
20.00 uur). E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

Voorgangers:

-Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

-Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

-Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

Jeugdwerker E.G.J. Haselhorst, Roggestraat 4c, 7683 AH Den Ham

Tel.: 06-46590455, E-mail: jeugdwerker@protestantsvroomshoop.nl

Scribaat: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Overdenking

Met sommige Bijbelteksten heb ik in de loop der jaren iets gekregen: ze raken me, ik kan er wat mee. Een van die teksten luidt: *'Mijn tijden zijn in uw hand.'* Het zijn woorden uit Psalm 31 (vers 16a), maar om ze te vinden moeten we wel de traditionele vertaling opslaan. Tegenwoordig staat er: *'In uw hand liggen mijn lot en mijn leven.'* Dat is natuurlijk ook mooi, maar dat meervoud 'tijden' doet naar mijn gevoel meer recht aan de gelaagdheid en de wisselvalligheid die ons bestaan kenmerken. Het is immers niet altijd hetzelfde: de ene keer gaat het zus met ons en de andere keer zo. Het is zoals het staat in de vragen die ik meestal gebruik bij een huwelijksdienst: 'Belijden jullie dat jullie in jullie huwelijk door God zelf geroepen zijn tot liefde en trouw aan elkaar' – en dan komt het – 'in goede en kwade dagen, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, tot de dood jullie zal scheiden?' Het is natuurlijk nogal wat om daar ja op te zeggen. Niemand weet wat hij of zij tegen zal komen, en het valt te verwachten dat het ook moeilijk zal worden. Toch komt het aan op volhouden. Dat kun je eigenlijk alleen maar in geloof, in het vertrouwen dat je er op een niet nader aan te duiden manier doorheen geholpen zult worden. Welnu, dit laatste geldt voor ons allemaal, jong of oud. We zijn aan een nieuw kalenderjaar begonnen en ongetwijfeld komen we daarin dingen tegen die we niet willen en niet verwachten. Hoe blijven we overeind? Hoe komen we erdoorheen? Gezegend zijn we als we onze toevlucht zoeken bij God, bij Hem die zijn hand naar ons heeft uitgestoken in Jezus Christus. Als we Hem kennen, als we weten dat we in zijn hand geborgen zijn met alles wat we meemaken, als we weten dat onze tijden in zijn hand zijn, dan zijn we goed af. Want uit die hand kan niemand ons roven.

JAD

Zondag 13 januari 2019
Kleur Groen

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Doopdienst. Kleur Wit.

M.m.v. een gelegenheidsband o.l.v. Peter Botter.

In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan
Douwe Kivits en *Pim de Jong*.

Kindernevendienst: Erna Vaartjes en Thea van 't Oever

Zondagsschool: Jannie Pierik en Ineke Ningbers

Kinderoppas: Ineke Kleinlugtebelt en José Naaktgeboren

19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Collecten: diaconie; uitgang: kerkrentmeesters (algemeen kerkenwerk)

Zondag 20 januari 2019
Kleur Groen

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Kindernevendienst: Marike de Boer

Zondagsschool: Petra Hansman en Patricia Lamberts

Kinderoppas: Dorinda Grondman en Yvette Pannen

10.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Irene**

New Generation dienst

Kindernevendienst: Janet Bouwmann en Erika Kempers

Kinderoppas: Janine Moes en Angelique Bosch

19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**

Organist: Rein Vos van Avezathe

Collecten: diaconie (jeugdwerk); uitgang: kerkrentmeesters (algemeen kerkenwerk)

New Generation

Tabee 2018!

Het is zover, 2019! We kijken terug op een jaar vol mooie, maar helaas ook minder mooie herinneringen. Een jaar vol emoties en momenten die we meenemen het nieuwe jaar in of juist achter ons willen laten. Tijd om vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons ligt! Voor sommigen een

nieuwe start en voor sommigen de reden om door te gaan waar ze mee bezig waren. Dat het nieuw is, is zeker. In deze dienst blikken we kort terug op 2018, maar willen we vooral samen met jullie kijken naar het komende jaar! Vol nieuwe herinneringen die gemaakt mogen worden en een jaar waarin we ons opnieuw mogen laten inspireren en verwonderen door God! Ook in 2019 zijn de kerk en God nog steeds aanwezig. Laten we samen het nieuwe jaar ingaan: New Year met New Generation!

Uit de wijken

De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:

- 13 jan. Fam. J. van Ulst-Prangma, Derde Blokweg 3a
(Het Anker)
Mevr. A. Hierink-Zweers, Vierzonenweg 6 (Het nker)
- 20 jan. Mevr. H. Fokkert-Moddejonge, Oranjeplein 5 app. 33 (Het Anker)
Mevr. A. de Vries-Nanninga, Van Stolberglaan 51 (Irene)



In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

- 13-01: Mevr. J. Ekkel-Eggink, Kolkmanweg 7, 7681 EG, 93 jaar
15-01: Dhr. S.A. Dekker, Stobbelaan 41, 7681 ZN, 87 jaar
15-01: Mevr. G.H. Pieters-Poortier, Prinsenkamp 96, 7681 BH, 93 jaar
18-01: Dhr. W.G. Raadgever, Boshoeck 49, 7681 GT, 86 jaar
20-01: Mevr. G.W. Dekker-Minkjan, Hammerweg 45a, 7681 EJ, 83 jaar
22-01: Mevr. A. Koster-Evenhuis, Hoofdstraat 62, 7681 DK, 80 jaar
23-01: Dhr. H. Schuurman, Koninginneweg 11, 7681 GH, 89 jaar
23-01: Dhr. M. van der Kolk, Koningsweg 24, 7672 GD Vriezenveen, 92 jaar
24-01: Mevr. J. Kist-Uitslag, Boegstaete 16, 7681 DD, 81 jaar
24-01: Mevr. M.J. Middag-Altena, Kusterskamp 4, k. 203, 7683 VV Den Ham, 83 jaar
24-01: Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Kusterskamp 4, k. 207, 7683 VV Den Ham, 84 jaar
25-01: Mevr. J.M. Prenger-Schokker, Julianaplein 44, 7681 AW, 84 jaar
26-01: Dhr. H. van Goor, 3^{de} Blokweg 13, 7681 RH, 80 jaar
26-01: Mevr. L.H. Paters-Toersche, De Kamp 8, 7681 CP, 85 jaar

Onze zieken

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mevr. R. Davenschot-Apeldoorn, Van Stolberglaan 24, 7681 GC,
4 Noord, k. 401

Isala Klinieken, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Mevr. J.H. Herbers-Hekman, Hoofdstraat 14-H, 7681 DG,
cardiologie

Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ Vroomshoop

Dhr. A. de Groot, Hammerweg 61, 7681 EJ, app. 27

Het Meulenbelt Verpleeghuis, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mevr. A. Mulder-Hugen, De Nijverheid 6, 7681 MD

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Dhr. H. Korte, Van Stolberglaan 13, 7681 GA

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting

Dhr. H. Haan, Pres. Kennedystraat 36, 7681 EZ

Dhr. A. Lamberts, Van Stolberglaan 4, 7681GC (na meerdere opnames)

Jeugdcollectanten Irene

20-1:

1. Lise Tieman
2. Marit Tieman
3. Femke Tieman
4. Tess Bokhove



5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper

Bij de diensten

Op zondag 13 januari zullen in de morgendienst *Douwe Kivits* en *Pim de Jong* gedoopt worden.

We lezen in Lucas 3 over de doop van Jezus.

Het zingen wordt begeleid door een gelegenheidsband o.l.v. Peter Botter.

In memoriam – Robert Brunink

geboren op 12 mei 1989, overleden op 16 december 2018

*Te jong en volop in het leven
mocht jij je dromen niet meer beleven.
Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.*

In mei 2013 trouwde Robert Brunink met Sylvia Schutte. Het feest in De Vlegge begon met het lezen van het Evangelie; over een bruiloft, waar de wijn bijna op is en Jezus de vreugde nieuwe kansen en oneindige tijd geeft. Robert werd in Westerhaar geboren; na enkele weken werd hij naar het water gebracht om gedoopt te worden. Zo ging hij zijn levensweg, met al op jonge leeftijd het gemis van zijn bloedeigen vader. Er was wel meer verlies in het gezin, maar ook nieuwe liefde en nieuw leven. Robert liet zich scholen als timmerman en werkte bij HoutPlus. Op school in de vriendenkring ontmoette hij Sylvia. Na enkele jaren wisten ze: wij willen het verdere van ons leven in liefde en trouw delen. De vreugde werd groter toen Sem geboren werd; en nog groter toen Liam geboren werd. Door een whiplash kon Robert voorlopig niet werken, en het voorlopig duurde lang en nog langer. Wat er in hem omging, hoe donker het was, hoe uitzichtloos, hoe vreugdeloos, kon niemand bevroeden, al werd er op aangedrongen om hulp te zoeken. Zondag 16 december bleek Robert te zijn overleden.

Vrijdag 21 december 2018 zijn we in Kerkelijk Centrum Het Anker bijeen geweest om Robert te gedenken, om troost te vinden, om gesterkt te worden. Opnieuw hebben we het Evangelie gelezen: Johannes 2 vers 1-10; we hebben liederen gezongen; we hebben gebeden; en in zekere zin Robert naar het water gebracht, water dat in Jezus' naam wijn is; de vreugde, het leven dat in Jezus' naam geen einde heeft. Daarna is Robert bij zijn vader begraven op de algemene begraafplaats te Westerhaar.

We blijven God bidden om zijn troostende liefde voor Sylvia, Sem en Liam, voor de ouders, broers en zussen, voor allen die Robert zullen missen.

Bijbelkring

De Bijbelkring begint in het nieuwe jaar op dinsdagavond 15 januari 2019. Om 20.45 uur bent u van harte welkom in Kerkelijk Centrum Het Anker. We lezen verder in het boek Handelingen – hoofdstuk 20 en volgen Paulus op z'n reis.

Volgende data zijn: 5 en 26 februari, 19 maart en 9 april.

Vorming en Toerusting

Als herinneringen vervagen en je geheugen je in de steek laat.

Over dementie

Velen worden bij het ouder worden een heel klein beetje vergeetachtig. Al langer leven we met agenda's om te onthouden wat we niet willen vergeten, te doen wat ons te doen staat en te zijn waar we verwacht worden te zijn.

Veel zit ons tussen de oren; hersenen, geheugen, ons brein.

Wat gebeurt er wanneer dat verstoord raakt?

Wat, wanneer een arts de diagnose 'dementie' stelt?

En hoe ga je daar mee om, als het jezelf aangaat en als het iemand in je nabije omgeving betreft? Wat zegt het je wanneer dan 'geloof, hoop en liefde' in het geding is?

In februari 2019 zijn er twee avonden om daarover met elkaar te denken en te praten, het hart te luchten en de zorgen te delen; woensdag 13 februari en woensdag 27 februari.

Wanneer u mee wilt doen, kunt daarvoor contact opnemen met ds. F. Schipper, schipper.f@planet.nl

De eerste zaterdag

Al vroeg was iemand bezig om achter Het Anker bladeren te vegen en restanten van kerstfeest en jaarwisseling weg te werken. Het schijnt dat hij meer dan vierentwintig uren in een etmaal heeft.

World Servants waren daar ook al bijtijds bezig om resten van de jaarwisseling weg te spoelen. Iedere eerste zaterdag van de maand staan ze klaar om auto's te laten glanzen, zodat kerkgangers en wie al niet meer op hun paasbest ter kerke of waar dan ook naar toe kunnen rijden.

De zaal onder in Het Anker kijkt uit op dat plein. Binnen is het warm, is er

koffie en koek en zijn er heel veel en allerlei boeken die gelezen, geleend en gekocht kunnen worden.

Mooi, hoe er op de eerste zaterdag altijd weer invulling wordt gegeven aan de sabbat.

F. Schipper

BEDANKT!!!

Rondom de feestdagen, Kerst en jaarwisseling, ontving ik vanuit de gemeente van heel wat gemeenteleden Kerstkaarten. Dat heeft mij enorm goed gedaan. Ik vind het erg leuk dat ik zoveel kaarten heb gekregen. Het waren er zoveel dat ik u helaas niet allemaal persoonlijk kan bedanken. Als ik u, van wie ik een kaart heb ontvangen, zie, kan het wel zo zijn dat ik u toch nog ga bedanken hoor. Ik heb alle kaarten een heel mooi plaatsje gegeven in mijn appartement op een plek dat iedereen ze kan zien! Dus als u bij mij op bezoek komt, ziet u de kaarten wel staan. Tot slot wens ik u en jullie allemaal nog een heel goed en gezegend 2019 toe!

Groetjes, Hesli Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides

In memoriam.

Op 13 december 2018 is van ons heengegaan: GEERTJE HANSMAN-BRAKERT, weduwe van dhr. H. Hansman, het Liefferdinck, Kusterskamp 4, kamer 016, Den Ham, op de gezegende leeftijd van 87 jaar; lieve, zorgzame moeder en oma: voor Gerrit met Petra, voor Ria met Jan, voor de vijf kleinzonen; en als familielid. Thuisgehaald door de Heer, - en op de kaart zagen we biddende handen naar Hem -, waren we bij elkaar in de dankdienst voor haar leven, in de kerk, want ze had zoveel mogen betekenen. Hier ging de deur steeds meer dicht door afnemende gezondheid, maar de deur tijdens haar reis naar het eeuwig Licht ging steeds verder open. Wat er in haar omging, of waarom, kon ze niet meer zo duidelijk uiten. Maar ze is, terwijl droefheid in de familie, in handen van de Heer, en er zal inmiddels een weerzien mogen zijn: met Hendrikus en anderen.

--- We keken terug naar hoe ze haar levens-paden had mogen volgen: Geboren in het voorjaar van 1931, was ze omringd door haar ouders, en groeide ze op met haar twee zussen; aan het Zwolsekanaal, ook wel bekend te Vroomshoop als "Twist"; in verband met de scheepvaart werd er de wacht gehouden over de scholle, dus over de drijvende brug, oplettend vanuit hun boerderij; de oorlogstijd kwam, ze volgde jaren op de lagere school; ze werkte wel tien jaren bij Jansen en Tilanus, maar werd ertoe aangezet om haar moeder thuis te gaan ondersteunen en verzorgen, zoals Geertje's vader wenselijk vond; een flinke ombuiging van haar pad; Geertje trouwde met Hendrikus in de zomer van 1959; en zo woonden ze daar bij haar ouders; ook een broer van haar vader kwam er wonen; twee kinderen mochten er komen: Gerrit, en een decennium later Ria; een zevental, zo wonend aan het Zwolsekanaal; een onbezorgde jeugd voor zoon en dochter; en Geertje bleef altijd lief en zorgzaam; de oudere geslachten, toen, werden Thuisgehaald, van 1977 t/m 1980; Hendrikus had o.a. lang in de textiel in Almelo gewerkt; maar door recessie kwam hij in 1983 thuis, bij Geertje; we weten, zoals we zeiden in 2012, dat hun huwelijk ruimschoots een gouden tijdvak heeft mogen duren, tot aan zijn plotselinge heengaan toen in eind sept.; maar het leven hier kwam met zonnigheid op hen af: de tuin, fietstochtjes, bezoeken aan familie; de huwelijken van Gerrit en Ria, in de jaren '90; de geboorte van de vijf kleinzonen, die heel graag de boerderij bezochten; zelfstandige wegen, van beide als gezinnen; nog wel dichtbij; Geertje had, daar bij de scholle, dus lang behoord tot een zevental; nu was het er voor haar stil geworden, en ze was er heel alleen; maar, dapper en moedig; in 2015 ging ze naar het Liefferdinck; het was nu eenmaal zo: ze moest ook hulp kunnen roepen van goede verzorging; aanspraak aan andere bewoners; haar ene zus was er ook komen wonen; maar de laatste maanden, na ook al eerdere signalen, weken de krachten meer en meer, en het kaarsje van deze levensadem, hier en nu, ging uit, zoals de kinderen ervaren hebben, want de menselijke kracht was uitgeput;

--- en zo werd ze dan Thuisgehaald; iemand met stille wijsheid; iemand puttend uit Schrift (Psalm 119:105) en tradities, zoals in vele goede gesprekken bleek; en zoals we vertrouwd(en), dankzij ons geloof in de gekruisigde en Opgestane: gereisd naar boven!, gewenkt door de Heer naar dat Thuis; naar en met Zijn Licht. Voleindiging (Psalm 138:8).

Vertrouwend op de Heer (Psalm 37:5), op haar wandtegeltje. Vanuit Kerst en tot in Pasen en met uitzicht uit die beloften. Dankzij Jezus gaan die mee als een hart onder riem, voor wie, met onze menselijke tekortkomingen, rechtvaardigen pogen te zijn. Zo ook Geertje. Ze nam die levenshouding serieus in de praktijk, uit geloofsvertrouwen in Hem. Ze zal mogen zijn, zoals we geloven, onder Zijn Aangezicht. Die belofte staat er ook voor wie uit latere geslachten, gelovig, willen volgen; of voor wie dan ook maar; ds. Antonides.

Groet.

-- Vanwege het lang voorzegde, gekomen, aan de wereld Lichtbrengende, Kind van Kerst: uit 2018, en voor 2019: Veel heil en zegen, zoals we elkaar toewensen! En dit inmiddels rond Epifanie (de verschijning van de Heer/"drie koningen"; dit bepaalt ons bij Zijn aanstaande opnieuw verschijnen, bij Zijn wederkomst). We wisten/weten ons geschraagd, voor onze gemeente, door vele medewerkers, tevoren van en tijdens de erediensten in de recente periode(s), want het belang van ambtsdragers komt naar voren juist op de 6e januari, tevens kopij-datum. Aan de jongste groep catechisanten zou ik nog iets rondsturen, vanuit afgelopen najaar, dus die belofte staat nog in m'n agenda.

-- Ondertussen met ook persoonlijke dank aan wie, over en weer, wensen van heil en zegen deden toekomen, op papier of inmiddels via digitale wensen, afgelopen weken. Of onderweg.

-- Als Protestantse gemeente te Vroomshoop, kijken we met geloofsvertrouwen vooruit, in een wereld vol uitspraken met verscherpte kritiek, terwijl we weten, dat het Kind van Kerst en Epifanie naar juist "deze" wereld kwam, Lichtbrengend, als Lichtpunt, lichtpunt. Ook Paas-Licht vol hemelse beloften daarmee verbindend. Want: soms zijn er vreselijke onbegrijpelijke feiten, plotseling, zoals het mensen persoonlijk in, ook, onze gemeente overkomt. We leven daarin intens mee!

-- Praktisch gedacht: op het hart bindend uit de Geest: levend hier en nu uit Zijn gezindheid, die we belangstellend willen navolgen en verkondigen, tot toename van innerlijke en uiterlijke vrede; zodat de tussentijd van deze

wereld met van alles en nog wat, door tekenen mede alvast op te richten van een heel ander Koninkrijk, ons laat proeven van het paradijselijke toen, met de belofte van het paradijselijke straks. Op de akker van deze wereld vol dreigend rumoer (echt niet leuk meer...), proberen we dit mee te geven aan onze omgeving, terwijl ook de christelijke gemeente mensenwerk is als een wijngaard daarbinnen met verantwoordelijke mensen met: uiteraard niet volmaakte pogingen, die niet zonder hulp van de Geest kunnen.

-- In een ochtenddienst in het begin van de Advent werd er een trechter genoemd, als ik het tenminste goed hoorde. Dan komen er, ook, betekenissen in ons op, zoals: al datgene, dat bovenin de trechter is gedaan als elementen van benodigde aandacht en tijd, laat voelen méér onderin de trechter, dat er heel wat verplichtingen naar elkaar toe zijn in ontmoetingen, maar in hoeverre kunnen we dat allemaal waarmaken, in omzien naar elkaar en tot gemeente-opbouw? Een verslaggever uit onze streek hoorde in een ander land, dat er minstens vier nuances zijn in dat land, in die taal als het gaat over belangstelling. Die vier zijn in die taal niet dezelfde. We kunnen dat nog wel 'ns aan elkaar toelichten. We hebben mogelijk iets daaraan. Alle goeds en zegen voor elk van u en jullie, ds. J.A. Antonides en familie.

WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 13 januari

In de avonddienst wil ik mijn gedachten laten gaan over het zesde gebod: 'Gij zult niet doodslaan.' Ik heb vroeger geleerd dat dit betekent dat we het leven van een ander niet mogen beëindigen als we daartoe het recht niet hebben. Want doodslaan is niet precies hetzelfde als doden. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het tegenwoordig zo: 'Pleeg geen moord.' Wat valt hier nu wel en wat valt hier nu niet onder? Doodstraf, oorlog, euthanasie, suicide, het zijn allemaal ingewikkelde vraagstukken. Volgens Matteüs 5 heeft dit gebod ook te maken met het in woede tekeergaan tegen een broeder of zuster. Ik moet er nog maar eens goed over nadenken.

Geboren



Op 18 december 2018 is *Sien Suus Anne* geboren, dochter van Han en Jannemiek Uitzetter, Lindenlaan 3. Sien is het zusje van Fiep en van Teun. We wensen dit jonge gezin van harte geluk met dit meisje en hopen op veel gezondheid, liefde en geluk. Een nieuw mensenkind is hun toevertrouwd, wat een voorrecht!

JAD

In memoriam Karst Vaartjes

Den Ham, 29 juli 1959 † Tilburg, 3 december 2018

*Opeens
was er nog zoveel te zeggen
Opeens
was er nog zoveel te vragen
Opeens
is het te laat*

Na een noodlottige val is Karst eind november opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Helaas hebben we op 3 december Karst moeten laten gaan. In besloten kring hebben we afscheid genomen van onze lieve papa, fijne broer en mooie oudste zoon.

Naizira & Kevin Welvaart (kinderen)

Diny Vaartjes-Mondeel (moeder)

Mark & Bregien, Ankie en Marjan Vaartjes (broer & zussen)

Mocht je een bericht willen sturen, dan kan dat naar onderstaand adres:
Diny Vaartjes-Mondeel p/a Verzorgingstehuis Kalorama afd. Musschenberg
Nieuwe Holleweg 12 6573DX Beek-Ubbergen

Jeugd en jongere gemeenteleden

Catechese

In het nieuwe jaar zijn we = catechisanten op dinsdag 8 januari als volgt verder gegaan:

brugklassers om 19.00 uur Het Anker,

tweedeklassers en derdeklassers om 19.00 uur in Irene,

vijftien-, zestien- en zeventienjarigen om 20.00 uur in Het Anker,

achttienjarigen en achttienplussers om 20.00 uur in Irene.

Op vrijdagavond zal er in Het Anker inhaalcatechese zijn voor wie op dinsdagavond verhinderd is.

We verwachten jullie weer allemaal te ontmoeten!

World Servants

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor alle support!! We hebben al meer dan €10.000,- opgehaald voor onze reis naar Zambia :) Nog €7.000,- te gaan! Wij hopen dat jullie ons blijven supporten bij al onze acties.

Lieke, Hanna, Geke, Daan, Joëlle, Jorn en Indy

Van de kerkenraad

Thuisviering Heilig Avondmaal

Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of vanwege een lichamelijke beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering in Het Flierborgh kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.

De eerstvolgende Heilig Avondmaalviering zal zijn op zondag 27 januari 2019.

De thuisviering, zal in overleg met u en de predikant, op een afgesproken tijd plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 16 januari 2019 bij Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.

Bevestigd:

In de morgendienst van 6 januari zijn bevestigd:

Als diaken: Mevr. M.J. Meijer-Wermink

Als ouderling-bestuur: Dhr. H.J. Lantink

Van de kerkrentmeesters

Giften:

Mevr. Letteboer € 10,- (diaconie)

Mevr. De Jonge-Westerik € 10,- (toren)

Mevr. Ekkel-Kleinjan € 15,- (waar nodig)

Mevr. Hoekstra € 5,- (kerk)
 Mevr. Van Orden € 10,- (waar nodig)
 Mevr. Lambers-Hamberg € 10,- (orgel)
 Mevr. Dooyeweerd € 5,- (bloemen)
 Mevr. Davenschot € 4,- (kerstgroet)
 Mevr. Reinders € 20,- (bloemen) en € 10,- (bloemen)
 Dhr. A. Meijerink € 10,- (kerk)
 Ds. Droogendijk € 27,70 (kerk)
 Mevr. V.d. Vegt € 50,- (waar nodig)
 Mevr. Netters € 10,- (diaconie)
 Mevr. Petter € 15,- (kerk)



Collecteopbrengsten:

2 december € 239,89
 9 december € 212,49
 16 december € 125,65
 23 december € 138,72
 30 december € 353,43.
 31 dec. en 1 jan. € 84,10.

Van de diaconie

Collecteopbrengsten:

16 december	Diaconie	€ 426,27
23 december	Artsen Zonder Grenzen HA	€ 445,95
23 december	Idem Het Flierborgh HA	€ 59,00
23 december	Diaconie	€ 189,94
30/31 december	Diaconie	€ 401,93
1 januari	Diaconie	€ 46,80

Piramideactie

De uiteindelijke opbrengst van de piramideactie is € 4215,58.
 Hiervan gaat €1927,- naar de organisatie van Janny Kruize,
 het *babyhuis Ruama/Abia* in *Mozambique*. Zoals ook in de vorige
 Kerkbode stond vermeld, gaat Janny hiervan matrasjes, luiers en melk
 voor de baby's kopen.
 Ook gaat er €1927,- naar *Stichting Anak Anak, Lombok, Indonesië*.

De overige €360,- gaat naar kindsporsoring World Vision.
Ons pleegkind Julian Nikle is i.v.m. zijn leeftijd en vervolgoleiding verhuisd.

We hopen dat hij een mooie toekomst tegemoet mag gaan!
Door World Vision is aan ons gevraagd om een ander pleegkind te steunen.

Zijn naam is Marcel John Taka (geb. 12-12-2010). Het geld gaat vanaf nu naar hem.

Stichting Anak-Anak Lombok Timur



Lieve mensen van de Protestantse gemeente in Vroomshoop, via Roelof en Hennie Geerligts (onze zus en zwager) ontvingen wij het bericht dat de piramide-actie maar liefst € 1927,00 heeft opgebracht voor de projecten van "onze" Stichting. Namens het bestuur van de stichting willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor deze prachtige donatie. Het geldbedrag zal besteed worden voor de wederopbouw van het dorp Labuan Pandan (Oost-Lombok). Eind juli werd op

Lombok alles en iedereen letterlijk en figuurlijk door elkaar geschud. Vijf aardbevingen in vier weken... We hebben vanaf dat moment bijna dagelijks telefonisch en via WhatsApp contact met onze projectleiders Acok en Aris. Langzaam maar zeker wordt de omvang van de ramp duidelijk... Acok en Aris organiseerden vanuit het dorp meteen een team om daar waar nodig noodhulp te gaan bieden. Jong en oud doet mee en doet wat hij kan. Meerdere getroffen dorpen op het eiland worden geholpen vanuit Labuan Pandan met voedsel, schoon drinkwater, tentdoeken, dekens en medicijnen. Bij de beving op 19 augustus wordt ook Labuan Pandan getroffen. Driekwart van de huizen ligt plat of is dusdanig beschadigd, dat men er niet meer in kan wonen. Meer dan 3000 mensen in het dorp zijn dakloos geworden... Onze vrienden in Labuan Pandan blijken een enorme veerkracht te hebben. Vanaf dag één na de ramp, wordt met man en macht gewerkt aan het opruimen van het puin en het weer opbouwen van het dorp. Vanaf oktober worden er met financiële hulp vanuit onze stichting noodwoningen gebouwd. Hiervoor

worden de materialen van de ingestorte woningen hergebruikt. Het zijn huizen van 3,5 bij 3,5 meter op palen, met triplex- of bamboewanden en een platen dak. Het bouwen van zo'n huis kost 225 euro per huis. Het werkelijk onvoorstelbare resultaat is dat er tot nu toe 94 van deze woningen gebouwd zijn! Wat dus betekent dat er ook 94 gezinnen weer een dak boven hun hoofd hebben! Daarnaast worden de beschadigde huizen en toiletgebouwen weer hersteld. Helaas zijn alle 14 waterputten, die er gegraven waren, ingestort. Maar ook die worden alweer opnieuw aangelegd. De lagere school (gerealiseerd in 2013) en de kliniek (2014) blijken goed aardbevingbestendig gebouwd te zijn. Ze zijn wel beschadigd (scheuren in de muren en kapotte dakpannen), maar zijn ondertussen ook al hersteld en weer volledig in functie! Alle herstelactiviteiten worden weer medegefinancierd door de Wilde Ganzen! Namens alle mensen in Labuan Pandan nogmaals heel hartelijk dank voor jullie donatie! Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Stichting Anak-Anak Lombok Timur (www.anak-anak-lombok-timur.nl)

Henk Schalen, penningmeester, Klaaske van Leussen, vrijwilliger

DORCAS VOEDSELACTIE

In 2018 werden er 121 dozen verzameld en we kregen € 307,06 via de collectebussen!! Hier zijn we heel blij mee!!

Alle vrijwilligers en scholen bedankt voor jullie inzet en we hopen dat we ook dit jaar weer op jullie mogen rekenen!

De Baptistengemeente en
Diaconie Protestantse gemeente Vroomshoop.





Mededelingen

Agenda

Vanaf 8 januari dinsdags catechese, zoals elders vermeld in de Kerkbode. Ontmoetingsavonden V & T beginnen na half januari in de huiskamers, "Omzien naar elkaar".

09-01-2019		kleine Kerkenraad
09-01-2019		vrouwengroep "Ruth", KCHA
10-01-2019		vrouwencontactgroep, nieuwjaarsborrel
11-01-2019	18.45u.	koorrepetitie cantorij, KCI
11-01-2019	19.00u.	gebedskring, KCHA
14-01-2019	19.00u.	catechese PLUS, KCHA
14-01-2019	19.30u.	vergadering cie. V&T, KCI
15-01-2019	20.45u.	Bijbelkring, KCHA
16-01-2019	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T, KCI
16-01-2019	18.00 – 20.00u.	Kerkbalans (tassen ophalen), KCHA
16-01-2019	19.30u.	grote Kerkenraad (jeugdwerker uitgenodigd),

		KCHA
17-01-2019	19.30u.	jeugdraad, KCI
18-01-2019	18.45u.	koorrepetitie cantorij, KCI
20-01-2019/25-01-2019		Bidden langs het kanaal, zie elders in de Kerkbode
21-01-2019	19.30u.	diaconie, KCHA
21-01-2019	20.00u.	V & T, thema-avond over Indonesië: ds. De Goeijen, KCI
22-01-2019	15.30u.	Scholendienstenvergadering, Oranjeschool
23-01-2018	19.30u.	vrouwengroep Ruth, KCHA
24-01-2019	19.30u.	moderamen, KCI
24-01-2019	19.45u.	vrouwencontactgroep, KCI
25-01-2019	18.45u.	koorrepetitie cantorij, KCI
28-01-2019	20.15u.	doopzitting (Heilige Doop op 10 febr.), ds. Antonides, KCI

3^e Thema-avond V&T op maandag 21 januari 2019

Spreker: ds. Gert de Goeijen of mevr. Elizabeth de Goeijen

Plaats: Kerkelijk Centrum Irene - Vroomshoop

Thema: 7 jaar wonen en werken in Indonesië.

Het gezin De Goeijen verbleef 7 jaar in het Toraja hooggebergte op het eiland Sulawesi. Nu ruim 100 jaar geleden ging de eerste GZB-zending naar dit gebied en velen kwamen tot geloof. Hoewel het een moeilijk bereikbaar gebied is, is het een populaire vakantiebestemming vanwege de dodencultuur en begrafenisrituelen die er zijn vanwege de voorouderverering. 100 jaar Evangelieverkondiging heeft daar iets aan kunnen veranderen, maar niet veel. Het bepaalt nog steeds het leven van veel Toraja's.

Mevr. Elizabeth de Goeijen was betrokken bij een kindertehuis en een project voor mensen met een beperking. Ouders die een gehandicapt kind kregen ervoeren/ervaren dit nogal eens als een straf van God en verborgen daarom dit kind in huis. Langzaam maar zeker groeit de bewustwording om deze (jonge) mensen te helpen vormen.

Ds. Gert de Goeijen was verbonden aan het Theologisch Instituut voor de geestelijke en praktische vorming van (aanstaande) predikanten in de

Toraja kerk. Predikant-zijn is hier een boeiend beroep te midden van adat en islam, geworteld in sociale stratificatie (klassencultuur) en beginnende democratie. Inloop 19.45 uur, de lezing start om 20.00 uur.

Kerstmarkt en Kerstkaartenactie 2018

Op vrijdag 14 december hebben we in KC Irene allerlei activiteiten georganiseerd en zelfgemaakte spullen verkocht. Buiten hadden we een kraam met knieperties en bloemstukken en een kraam van kringloopwinkel "De Ketting" en boeken.

Deze verkoop in KC Irene en op de Kerstmarkt heeft een fantastisch resultaat opgeleverd. De opbrengst van deze acties is € 4875,=. Dit bedrag wordt besteed aan het algeheel Kerkenwerk.

De hele maand december zijn we tevens bezig geweest met de Kerstkaartenbezorgactie. Deze actie heeft € 550,50 opgeleverd. Dit bedrag gaat gedeeltelijk naar World Servants. Deze jongeren hebben ons geholpen met onze actie en gaan dit geld gebruiken voor hun reis naar Zambia.

Wij willen de groenvoorzieners, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt om dit tot een succes te maken, hartelijk bedanken!

De activiteitencommissie.



COMMISSIE

KERKINACTIE VROOMSHOOP



Op de kerstmarkt van afgelopen 14 december waren er lekkere broodjes worst en kipdrumsticks te koop ten behoeve van ons project 'Christenen in het Midden-Oosten'.

De barbecue verspreidde een heerlijke geur en veel mensen konden ons kraampje vinden. We hebben het project extra kunnen steunen met € 131,83.

Denkt u ook nog aan het inleveren van kaarten (kerstkaartjes bijvoorbeeld), postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons? Ook deze artikelen brengen KerkinActie landelijk gezien jaarlijks nog weer tienduizenden euro's op!

"BIDDEN LANGS HET KANAAL" TIJDENS WEEK VAN GEBED



Tijdens de Week van Gebed zijn er zes avonden "Bidden langs het kanaal". Handelingen 16 vers 13 was vorig jaar de aanleiding. In Vriezenveen,

Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk en Beerzerveld staan kerken langs het kanaal. Iedere kerk werkt een eigen programma van circa 45 minuten uit. 'Recht voor ogen' is het centrale thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari 2019. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad of dorp, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ieder die mee wil bidden, mee wil zingen tijdens "Bidden langs het kanaal" is hartelijk welkom. Na de goede 'ervaring' vorig jaar hopen we samen op te trekken. Meerijden kan een optie zijn!? Neem dan contact op: 0546-642947.

STARTDIENST Zondag 20 januari – Let op: Aanvang 19.00 uur

"De Schoof", Brugstraat 10, Daarlerveen. Na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting. **Maandag 21 januari – Aanvang: 19.15 uur**

Sint Willibrordus, Schoolstraat 80, Geerdijk.

Dinsdag 22 januari – Aanvang: 19.15 uur
Hervormde Kerk, Westerweg 38, Beerzerveld.

Woensdag 23 januari – Aanvang: 19.15 uur

"Het Anker", Hoofdstraat 35, Vroomshoop.

Donderdag 24 januari – Aanvang: 19.15 uur

Day	Church	Time
Maandag	Geerdijk	19.15 uur
Dinsdag	Vroomshoop	19.15 uur
Woensdag	Daarlerveen	19.15 uur
Donnerdag	Vriezenveen	19.15 uur

Thema dienst "Gebedsweek" zondagavond 20 jan. 19.00 uur in "De Schoof" Daarlerveen

20 T/M 27 JANUARI 2019

“De Schoof”, Brugstraat 10, Daarlerveen.

Vrijdag 25 januari – Aanvang: 19.15 uur

“Westerkerk”, Kanaalweg-Zuid 7, Vriezenveen.

Opladen/bijtanken



In het nieuwe jaar 2019 eens tot jezelf komen. Hoe zullen we het noemen? Eens echt bijtanken of opladen. Op een rij zetten, of opnieuw ‘geraakt’ worden. Een nieuwe toewijding of toewending. Soms hebben we elkaar nodig daar weer eens voor te gaan, of

nog anders om voor Hem te gaan. Wij, ondergetekenden, weten uit ervaring wat het voor gemeenteleden betekenen kan om die ontmoeting met Hem weer eens te vernieuwen. Om dat mogelijk te maken nodigen wij gemeenteleden/kerkgangers uit om met ons die uitdaging aan te gaan! In 10 avonden

ons bezinnen op ‘Christen zijn nu’. Tien keer samen luisteren, doorpraten, en... maaltijd met elkaar ‘vieren’. Nadenken over o.a.: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden? De Bijbel lezen. Hoe leidt Hij? En even eruit om



na te denken over Zijn Geest in een mini-weekend elders (5 en 6 april). Ervoor gaan op 10 dinsdagavonden van zeven tot half tien + een weekend. Geen half werk (vroegtijdig van de ‘laadpaal’ gaan) dus, maar er echt alle avonden zijn. Ja, er valt nog meer te zeggen, maar de eerste stap is je nu aan te melden en dan volgen er



vanzelf meer Handwijzers voor onderweg. Durf je de uitdaging aan? Gewoon doen! We starten op 26 februari in Het Anker. Vertrouwende op een goede ontmoeting zien we uit naar onze gezamenlijke ‘tocht’! Opgave (vóór 20 februari) en inlichtingen bij Peter Botter 06 15333440

peter.botter@online.nl en/of Henk Koldenhof h.koldenhof@hetnet.nl

Algemeen bericht landelijke PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) noemt de overgewaaide Nashville-verklaring pastoraal onverantwoord en schrijft dat iedereen zich thuis mag voelen in de kerk.

Overige berichten

Nieuwjaarsconcert Chr. Mannenkoor Vroomshoop in Hervormde kerk Den Ham

Het is al vele jaren traditie dat het Chr. Mannenkoor Vroomshoop het nieuwe jaar begint met een concert in de hervormde kerk in Den Ham. Op zaterdagavond 12 januari begint daar het Nieuwjaarsconcert om 20.00 uur. Deze keer is de tenor Reza Ranjazmay de speciale gast. Hij werd in 1973 geboren in Tabriz in Noordwest Iran, studeerde wiskunde aan de Universiteit van Tabriz maar ontwikkelde ook belangstelling voor muziek. Sinds 2000 woont hij in Nederland. Reza Ranjazmay is van nature begenadigd met een volle zangstem, een spinto-tenor. Hij was al eerder te horen in Den Ham, want zowel in 2010 als in 2015 konden de bezoekers al genieten van zijn prachtige, machtige stem.

Ook de eigen koorsolist Albert Wessels ontbreekt niet. Dat maakt de concerten van het koor extra bijzonder. Hij zal onder andere, samen met Reza, het bekende duet De Parelvisers zingen.

Dirigent en pianist Gezinus Veldman heeft natuurlijk weer de muzikale leiding en staat garant voor een evenwichtig opgebouwd programma. Nieuw daarop is het lied *'Prayer of the children'* van Kurt Bestor, dat het leed van kinderen beschrijft tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. Evenzeer aansprekend is *'Give me my song'*, geschreven door Abba-zanger Benny Anderson. Een voor velen bekend lied is *'Quand le soleil'*, van de Canadese zangers Lucille Star en geproduceerd door de trompettist Herp Alpert. Het concert sluit feestelijk af met enkele bekende operastukken van de Italiaanse componist Guiseppe Verdi.



Kaarten (€ 10,00 in de voorverkoop, € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar) zijn verkrijgbaar bij de Readshop in Den Ham en de Bruna in Vroomshoop

Reserveren kan ook per mail of telefonisch:
secretariaat@cmkvroomshoop.nl, tel. 0546-642191. Aan de kerk is de entree € 12,50.

Oranjevereniging Vroomshoop

Toneelavond in Het Punt, met 'Altied Wille' op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart, aanvang 20.00 uur

160 jaar Vroomshoop

Bijzonder Gewoon & Gewoon Bijzonder is de komische Klucht 'Deze vrouw... is uw man'

Voorverkoop, donderdagavond 24 febr. om 19.00 uur in Het Punt.

Leden € 7,50 niet-leden € 10,= incl. kop koffie/thee voor aanvang.

Of bij Dinie Gerrits Nieuwstraat 16 Tel.645876 en Lute Gombert Bosweg 3
Tel. 646420

Bestellen is ophalen.

Irene

***Reserveer uw feest in "Irene" op tijd!
Want als u te laat bent, dan krijgt u spijt!***

Hardlopen in Uganda

In mei 2019 gaat Pieter Eleveld, voor Compassion een marathon in Uganda lopen om kinderen en gezinnen die in armoede leven te ondersteunen. Kinderen die geen hoop en geen toekomst hebben, te laten merken dat ze er mogen zijn, dat ze meetellen. Hij wil zich inzetten om kinderen die in extreme armoede in Uganda leven een stem te geven, zodat kinderen die een uitzichtloze toekomst hebben weer hoop krijgen. In 2017 is hij ook in Uganda geweest en heeft daar de armoede gezien. In de sloppenwijken, maar ook in de dorpjes. Geen verharde wegen zoals wij die kennen, maar paden met kuilen. Deze armoedige mensen wonen in kleine huisjes met grote gezinnen. Zonder stroom, gas of water. Maar ook zonder riolering. De mensen werken voor een laag loontje, dat voor een groot deel op gaat aan de huur van hun hutje. Vaak ontstaat de noodzaak dat ook de kinderen gaan werken.

De kinderen die leven in de armoedige gezinnen, krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het sponsorprogramma van Compassion. In het sponsorprogramma wordt er gezorgd dat ieder kind onderwijs, een maaltijd en medische ondersteuning krijgt. Er wordt hen een vak geleerd, zodat ze later ook zelf voor een inkomen kunnen zorgen.

Ieder kind telt mee. Helpt u mee, in de strijd tegen armoede?

Om Pieter te ondersteunen is er een benefietconcert georganiseerd t.b.v. Compassion. Het concert wordt aansluitend aan de dienst gegeven door de groep Damascus.

Het concert vindt plaats op: zondag 13 januari 2019

aanvang dienst: 19.00 uur

Locatie: 't Lieniezer

Wingerd 10 te Vroomshoop



Damascus

Een collectief van drie gedreven rappers en één zangeres, ieder met een vlijmscherpe pen.

De muziek van Damascus spreekt een breed publiek aan.

De inhoud van de nummers is gevarieerd.

Van creatieve doordenkers tot aangrijpende persoonlijke verhalen, van gevatte oneliners tot luchtige feelgood muziek. Bij alle members van Damascus staat God centraal in het leven. Hun geloof vormt dan ook een bron van inspiratie voor de teksten, net als ontelbaar veel andere zaken.

Vanwaar die naam?

Onderweg naar Damascus om daar gelovigen op te pakken werd Paulus door God zelf stilgezet. Drie dagen was hij blind en bepaalde hij, opgevangen in het huis van Ananias, een nieuwe koers. Dat is het doel van onze muziek: stil zetten, tot nadenken stemmen en een nieuwe standaard zetten. Wij verkondigen 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' voor hen die het steeds weer verknallen.



Compassion

Sinds 2016 zijn wij trotse ambassadeurs van de stichting Compassion.

We hebben met eigen ogen in de Dominicaanse Republiek mogen zien hoe het werk van Compassion het leven van kinderen en van mensen in hun omgeving verandert.

Bijbelleesrooster

Zondag	13 januari	Lucas 3:15-22(38)
Maandag	14 januari	Jesaja 40:1-11
Dinsdag	15 januari	Jesaja 40:12-20
Woensdag	16 januari	Jesaja 40:21-31
Donderdag	17 januari	Ester 1:1-12
Vrijdag	18 januari	Ester 1:13-22
Zaterdag	19 januari	Ester 2:1-11
Zondag	20 januari	Ester 2:12-18
Maandag	21 januari	Ester 2:19-23
Dinsdag	22 januari	Psalm 26
Woensdag	23 januari	Lucas 4:1-13
Donderdag	24 januari	Lucas 4:14-30
Vrijdag	25 januari	Lucas 4:31-37
Zaterdag	26 januari	Lucas 4:38-44

