

## **Jaargang 13 nummer 5 van vrijdag 9 maart 2018**

### **Redactie Kerkbode:**

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot  
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman  
Ds. J.A. Antonides

### **Kopij voor 20.00 uur zondagavond 18 maart 2018 inleveren bij:**

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop  
tel.: 0546-644412.

**E-mail:** kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

**Bezorging:** Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 3 weken.

### **Abonnementen en ledenadministratie:**

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,  
7681 DJ Vroomshoop.

Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).

E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

**Gebouwen:** - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

### **Voorgangers:**

- Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

**Scriba's:** - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 642410.

E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

## OM OVER NA TE DENKEN

### DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS

Deze woorden van Jezus horen we bij de viering van de maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal.

Lucas heeft ze opgeschreven in het Evangelie (Lucas 22:19 <sup>NBG '51</sup>); en Paulus herhaalt ze in zijn brief aan de kerk in Korinthe (1 Korintiërs 11:24-25 <sup>NBG '51</sup>).

*'Om mij te gedenken'*, vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling.

We zouden er de veertig dagen mee kunnen afwisselen in deze tijd van het kerkelijk jaar; zes zondagen steeds weer de maaltijd vieren – *doet dit tot mijn gedachtenis* – tussen al die vastendagen van verootmoediging en bezinning; om dan op Paasmorgen bij brood en beker te juichen: *De Heer is waarlijk opgestaan!*

Het gaat om de gedachtenis aan Jezus; om Jezus Christus te gedenken. Het gaat niet om herinneren – hoe was het ook alweer – alsof Jezus Christus verleden tijd is.

Hij is tegenwoordige tijd en wat Hij toen deed, zal aan de orde van de dag zijn; heden ten dage.

Het leven van Jezus op aarde, zijn lijden, kruisdood, graf en opstanding zijn van betekenis voor ons alledaagse leven op aarde. We vieren het allemaal van kerst tot en met hemelvaart en doen het werkelijkheid zijn in het voortdurende feest van Pinksteren, *totdat Hij komt*.

Zo voldoen we aan die woorden van Jezus: *Doet dit tot mijn gedachtenis*. Brood en beker, de maaltijd van de Heer, Heilig Avondmaal laten ons daarbij stil staan.

F. Schipper

**Zondag 11 maart 2018**  
**Kleur Paars**

- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**  
**Doopdienst.** De **Kleur** van deze dienst is **Wit**.  
In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan  
*Yfke Margriet Nieboer* en *Cato Jinte van Venrooij*.  
Kindernevendienst: Natasja Hekman en Jacqueline Timmerman  
Zondagsschool: Fenny Vos en Ineke Ningbers  
Kinderoppas: Marjan Kamphuis en Anneke Kamphuis
- 09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Irene**  
Organist: Alice Oosterveen  
Kindernevendienst: Marjon Joor en Helsa de Jonge  
Kinderoppas: Angelique Bosch en Noria Snijders
- 19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Het Anker**  
**Zangdienst.**  
Organist: dhr. Jan Labrijn
- Collecten: diaconie (binnenlands diaconaat); uitgang: kerkrentmeesters  
(onderhoud gebouwen)

**Woensdag 14 maart Biddag**  
**Kleur Paars**

- 19.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**  
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe
- Collecten: diaconie (Stichting Manna); uitgang: kerkrentmeesters  
(onderhoud gebouwen)

**Zondag 18 maart 2018**  
**Kleur Paars**

- 09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**  
Kindernevendienst: Henriëtte Kelder en Thea van 't Oever  
Zondagsschool: Petra Hansman en Jannie Pierik  
Kinderoppas: Annet Hekman en Ruth Bokhove
- 19.00 uur: Dhr. Yorrick Breemes in Kerkelijk Centrum **Irene**  
**Jeugddienst.**

Thema: Zing, bid, huil, lach met God en bewonder!

M.m.v. de band F.I.J.N.

Collecten: diaconie (jeugdwerk); uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)

Na een super geslaagde eerste New Generation dienst (met een fantastische opkomst) is er op zondag 18 maart om 19.00 uur opnieuw een hele nieuwe New Generation dienst in Kerkelijk Centrum Irene in Vroomshoop.

Het thema is ditmaal: Zing, bid, huil, lach met God en bewonder! Iedereen heeft toch wel eens een moment of periode in zijn leven dat het even anders loopt dan gedacht of gewoon zwaar tegenzit. Het geloof kan je dan een enorm houvast geven op allerlei verschillende manieren.. Muziek helpt om de pijn te verzachten en bidden om je zorgen en problemen te delen met God. Huilen verlost je van vervelende emoties, waar lachen je juist op de been houdt. Vergeet in de zware tijd vooral ook niet te bewonderen. Denk nu niet dat dit een zware dienst wordt, nee we geven je handvatten om door te kunnen. Over dit houvast gaan we het deze dienst hebben, o.a. weer aan de hand van een filmpje van een gemeentelid, de vraag van Joost zal weer voorbij komen en we vragen uiteraard ook weer om jullie menig. Neem dus je mobiel mee!

Tot ziens bij de volgende New Generation!

### ***Uit de wijken***

#### **De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:**

11 maart: Dhr. J. Mollen, Prinsenkamp 38 (Het Anker)

Mevr. B.A. Stolk, Braamhoek 1 (Irene)

18 maart: Mevr. J. de Ruiten-Kok, De Platanen 13 (Het Anker)

Mevr. G. Geurtse-Karsten, Prinsenkamp 78 (Irene)

#### **In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:**

13-03: Mevr. H. Kleinlugtebelt-Otter, 1<sup>ste</sup> Blokweg 39, 7681 GL, 87 jaar

14-03: Dhr. H. Bokhorst, Oranjeplein 5, app. 05, 7681 AZ, 87 jaar

15-03: Mevr. H. Smelt-Kwakkel, Churchillstraat 16, 7681 XT, 92 jaar

15-03: Dhr. G.J. Slotman, Zwolsekanaal 11, 7681 EB, 86 jaar  
17-03: Dhr. J. de Jong, Hoofdstraat 14g, 7681 DG, 82 jaar  
20-03: Dhr. G. Vermaat, Frederik Hendrikstraat 18, 7681 GG, 82 jaar  
21-03: Mevr. J. Alberts-Faber, Hoofdstraat 6h, 7681 DG, 89 jaar  
21-03: Dhr. A. Kassies, Puntkolk 10, 7681 DA, 83 jaar  
21-03: Mevr. R. de Groot-van Lenthe, Kusterskamp 4, k. 018, 7683 VV  
Den Ham, 85 jaar  
23-03: Mevr. A. Mulder-Hugen, De Nijverheid 6, 7681 MD, 86 jaar  
23-03: Mevr. G.M. Nieuwlaar-Zandman, Oranjeplein 5, app. 36, 7681 AZ,  
90 jaar

### **Onze zieken**

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134a, 7681 BS

Mevr. B.J. Poelarends, De Kamp 14, 7681 CP (afd. De Horst)

UMC Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

Mevr. A. Bakhuis – Scheffer, Prinsenkamp 88, 7681 BH

Het Liefferdinck, Kusterskamp 4, 7683 VV Den Ham

Mevr. J. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, 7681BL

Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522

AH Enschede

Mevr. F. Abbink-ten Hartog, Koninginneweg 4, 7681 GH

Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ Vroomshoop

Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47, 7681 ZN, app. 27

Thuisgekomen is uit het ziekenhuis of verpleeginstelling:

Mevr. J. van Dijk - van Nijen, Linderflier 39-a, 7681ZK

Dhr. J. Petter, Tonnendijk 89, 7681BL

Dhr. H.F. Vos, Bijvank 29, 7681 ZA

Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681CC

## **Jeugdcollectanten Irene:**

11-03:

1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Diaken
6. Tess Bokhove

### ***Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper***

#### **Bij de diensten**

Zondag 11 maart lezen we aan de hand van het project 'Ik zorg voor jou' uit Johannes 6:4-15, met als thema: 'Ik geef je te eten'.

Zondag 18 maart volgen we het project verder met het lezen van Johannes 12:20-33, met als thema: 'Ik heb alles voor je over'.

*Kijk eens om je heen.*

Tussen deze zondagen is het Biddag voor gewas en arbeid.

#### **Overleden**

*In alle eenvoud geleefd,  
in alle eenvoud gestorven.*

Op 17 februari 2018 is **Gerard Paas** overleden, 'bijzondere en dierbare broer, oom en "opa Paas"'.  
Hij is 83 jaar geworden.

Gerard Paas woonde in ons midden aan De Iepen 4.

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 21 februari plaatsgevonden in het crematorium "Twente" te Almelo.

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 21 februari plaatsgevonden in het crematorium "Twente" te Almelo.

We bidden God om troost voor allen die hem missen.

## **Geboren**

EEN HEEL GROOT WONDER  
EEN KLEIN NIEUW LEVEN  
HET KLINKT ZO GEWOON  
MAAR VOOR ONS ZO HEEL BIJZONDER

Dankbaar en intens gelukkig zijn Lerby van Dijk en Carolien Lukas, samen met Iva met de geboorte van hun dochter en zusje **Vie – Ila van Dijk**.

Vie is op 19 februari 2018 geboren.

Familie van Dijk woont aan De Grutto 20.

Van harte feliciteren we hen. We bidden hen Gods zegen toe en vertrouwen dat Vie als kind van God door het leven gaat.

## **Bijbelkring**

Dinsdag 13 maart lezen we verder in het boek Handelingen. We volgen de apostelen op de tweede zendingsreis – Handelingen 17.

Welkom, om van 20.15 tot 21.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

## **Winterwind**

De winterwind is guur en koud. Wie zich in weer en wind waagt, is goed gekleed, met muts en sjaal, oren, mond en ogen nagenoeg vrijwel geheel bedekt. Hoe kan ik nou zien wie wie is? Koukleumend en hartverwarmend zwaai ik naar deze en gene en vraag me af: wie is dit? Ach, als het weer warm is en de zon verblindend schijnt, gaan we schuil achter zonnebrillen en zonnehoeden. Wat is het weer mooi!

1 maart 2018

F. Schipper

***Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides***

## **In memoriam.**

Van ons is heengegaan op 9 februari 2018: HERMAN KAMPHERBEEK, echtgenoot van mevr. J.H. Kampherbeek-Veldhuis, Linderflier 38, Vroomshoop, in de leeftijd van 80 jaar; lieve man, zorgzame vader en opa; en een foto van hem met zijn rustige blik stond op de rouwkaart, en zoals vanuit de kaart werd meegegeven: des Vaders trouwe hand, ja, de Here had Zijn kind tot Zich genomen: en, zoals zijn vrouw aangaf: Jezus riep hem uit de ziekte-ervaringen, die uit den boze waren, weg; Jezus,

van Wie dit jaar op 14 febr. de opnieuw te beseffen lijdenstijd begon, om Hem te vertrouwen. De datum van de rouwdienst viel nu ermee samen. Hij nam Herman tot Zich, of met Herman's belijdenistekst uit Jesaja 41:13 (NBG): Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u", en de weg naar het onbekende, eeuwige land, met gesloten ogen, (gz.300-a, bundel 1938), werd helemaal afgelegd, vertrouwden we. Hier op het Linderflier sloeg de klok en stond de molen van het aardse leven stil; maar het eeuwig leven bij God is er, uit Bijbelse beloften; biddende handen op de kaart wezen naar omhoog; ze waren aan Herman destijds meegegeven, uitgetekend, na zijn zozeer lange zondagsschool-werk, en dit ook met: geloofsliederen die hij aanleerde aan: de jeugd! Herman werd in 1937 geboren op een boerderij te Ambt Hardenberg. Hij was de op één na jongste uit een gezin van twaalf kinderen, en behoorde tot een tweeling, en zijn zusje stierf op zes-jarige leeftijd. Na de lagere school ging hij aan het werk, bij Bosbouw. In zijn jeugd hield hij veel van vissen en zo was hij menig uurtje aan de waterkant te vinden. Op tweede Paasdag 1957 ontmoette Herman, zijn aanstaande: Jo Veldhuis; ze zat met een vriendin in het hoge gras pinda's te eten, en ze nodigde Herman en zijn vriend uit, om een paar pinda's mee te eten. En zoals het heet: Van het één kwam het ander. En Jo is voor Herman altijd, en nóg maar 'ns zo verwoord op zijn uitvaartdag, Valentijnsdag 14 febr. 2018, zijn pindameisje gebleven. Ze trouwden destijds in 1962, in de kerk te Heemse; de vertrouwenwekkende huwelijgstekst was uit Spreuken 16:9 (NBG): "Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang". en ze trokken in bij haar ouders, dus zijn schoonouders, aan de Kolenmieten. Samen kregen ze drie kinderen, Henk, Gea en Bert-Jan; maar uit hen is Henk, de oudste, op dertigjarige leeftijd overleden. Later kwamen er een schoonzoon en schoondochter bij; ook met hen was Herman helemaal vertrouwd, en op hen gesteld; hij beschouwde ook hen als zijn eigen kinderen. Hij was een rustige, zachtaardige man die niet snel op de voorgrond trad, maar wel zijn steentje bijdroeg; o.a. voor de, toen nog zo geheten, Nederlands Hervormde Kerk. Hij was, onder andere, ouderling, en heeft maar liefst vijf-en-twintig jaren samen met enkele andere vrijwilligers de zondagsschool aan de Geerdijk begeleid en geleid: De jongensclub was echt zijn passie. Op zijn 58e levensjaar kon hij met vervroegd pensioen, vanuit de Wavin waar hij de voorafgaande veertig



jaren had gewerkt. Herman was zeer ingenomen met zijn vrouw; waar men haar zag, ja, daar zag je Herman óók. De vrije tijd werd vooral besteed aan tuinieren en woordzoekers. Ook was hij dol op de kleinkinderen, Pascal en Sharon; op hen werd wekelijks opgepast, op de dinsdagen. Na de lagere school konden ze niet vaak genoeg op visite komen; hun opa stond hen altijd op te wachten, om hen een flinke knuffel te geven. Toen zij, als kleinkinderen, verkering kregen, was hij daar óók blij mee, en vond hij het heel gezellig wanneer zij samen kwamen kijken, hoe het met opa Herman en oma Jo ging. En eerder of ook nog in het laatst wenkte hij hen, om een kus. Koersbal is voor hem een wekelijks uitje geweest, waarnaar hij samen met zijn vrouw uitzag, en waarin hij heel bedreven en gedreven was. De verhuizing van de Kolenmieten naar het Linderflier was een hele omschakeling en best wel even wennen; maar in de jaren dat Herman en Jo hier in de dorpskom hebben gewoond, hebben ze volop samen daarvan genoten. En ja, hij heeft tot het einde van zijn aardse leven van z'n familie genoten, en heeft, vooraf aan 9 februari, goed afscheid kunnen nemen van zijn dierbaren. Zoals bekend, reikte hij menigeen uit bed nog zijn hand aan. In die laatste weken lazen we aan zijn bed ook al 'ns uit de Psalm 27, van David, en we mochten verzen eruit ook in de dienst openen ter vertroosting. In dat Woord waren we woordzoekers, en hoorden hoopvolle beloften. Uit ziekte, die uit den boze is en een vijand is, kan Jezus, tot rust brengend, verlossen en roepen naar ginds. Hij is betrouwbaar, voor ieder die in Hem gelooft (Joh.3:16), en verlaat je nooit. Via wegwijzers (Spreuken) in Woord en uit Geest leidt God je de overwinning ginds in. Via Jezus mocht Herman eeuwig leven ontvangen, en zo de liefde en genade van God voelen en weten. Dat wordt ook in Psalm 27 uitgezongen, en we eindigden onze overdenking met een gedicht, dat tegelijk hier en nu, voor Herman's nabestaanden hier, een hart onder de riem was en is: "In Vaders handen", ds. Antonides.

## **In memoriam.**

Van ons is heengegaan op 19 februari 2018: JANTJE ENDEMAN-VAN TUINEN, Jannie, echtgenote van dhr. J.H. Endeman, Linderveld 3, Vroomshoop, in de leeftijd van 75 jaar; lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma; voor haar allernaasten, bedroefd, en voor velen kwam, zoals het ervaren is, haar overlijden geheel onverwacht; ze is weggeroepen naar: daar bóven. Een heel verlies hier, na, met voorafgaande jaren van verkering, een huwelijk sinds 8 juli 1960. De hemelse werkelijkheid, waarvan menigeen al even een glimp mocht opvangen, is, zoals we geloven, voor haar geopend en ze is erin opgenomen. Hoewel je dan uit het opschrift "Het is goed" op de kaart dat vertrouwen mag weten, was die uitdrukking, vooropgesteld, uit een gedicht geput, waarin de goede gezindheid van een mens naar voren komt, die innerlijk gewetensvol achterom kijkt; Jannie moet zich met haar heldere positiviteit erin herkend hebben, en had het achtergelaten in huis voor haar dierbaren; twee jaren thuis inmiddels, nadat ze haar lange medische paden had moeten meemaken. Ze schreef overigens altijd graag iets persoonlijks voor deze en gene. Een goede gewoonte. Of ze hield wel `ns een toespraakje, of bad, bij een gelegenheid, samen met haar naasten het Onze Vader. En Hij, God de Vader, is het die, temidden van al onze vragen, haar zal bewaren, of, zo zeiden we, ook hen die op de kaart staan vermeld, of ook ons. Dankzij geloof in Jezus Christus gaat zo de hemel open. En we hoorden in de dienst een herdenken van Jannie, waarvan nu enigszins een weergave: over haar geboorte in Vroomshoop, in het huis van haar grootouders, en over dan opgroeien aan de Eikstraat, met haar broertjes; en in dat alles was er een gelukkige, warme, liefdevolle sfeer; over een schooltijd die haar trok, o.a. de franse taal; over omgaan met een nichtje of vriendin; over Jannie's eerste ontmoeting met haar aanstaande man Hennie; over het begin van het huwelijk, hun eerste kind; over een door haar man verbouwde stal naast zijn ouderlijk huis, en het gaan wonen aan het Zwolsekanaal; naast zijn broer en schoonzuster; over de uitbreiding van het eigen gezin door twee verdere geboortes; over gezamenlijkheid met de burens, zodat een vriendin eruit voortkwam; over, bij het verlaten van de boerderij, het neerstrijken aan het Linderveld. Over Jannie's grote inzet voor anderen, met de juiste woorden bij grote levensvragen; waarbij ze ook in de Zonnebloem een rol speelde; ze werd erover gehuldigd met een onderscheiding, maar had

haar houding vanzelfsprekend gevonden; over het hangen aan de kleinkinderen, over moeilijke tijden en verdriet: met steun van anderen naar Jannie en Hennie toe; over haar liefde voor de kleinkinderen; over het willen terugkeren naar huis, na lange medische wegen (trouw gesteund door haar man en familie), en de wilskracht ook in de laatste twee jaren; over haar liefde en oog voor het mooie, waarvan ze genoot; ondanks veel verdriet is ze dankbaar, liefdevol, barmhartig gebleven; en zo hoorden we, in de dienst, van alles; ook bij monde van de kleinkinderen: haar meisjes; over hoe oma Jannie door hen ervaren is als ongelooflijk bijzonder, met haar zo mooie woorden; of in belangrijke momenten die door Jannie fijn werden gemaakt; of in fijne logeerpartijtjes waarin hun oma onvermoeibaar scheen; of later in ontmoetingen in andere vorm: tijdens gezellige etentjes, bezoeken in Vroomshoop; hoe ze trots was op de meisjes, en omgekeerd zij op haar, als hun oma. En nu tijdens de dienst met de belofte: te blijven zorgen voor opa Hennie. Met alles wat er meegemaakt is in de familie, komt het leven over als een wir-war, een doolhof; maar God als begin en einde omvat dat alles, en ondanks alle vragen in een doolhof hier en een zoeken naar hoe hier verder, weten we ons dan op heilige grond; dankzij Jezus hebben we, tegelijk, een uitkijkplek naar de hemel, in geloofsvertrouwen; Psalm 4:9 bond het ons op het hart: slapend kwam nu Jannie bij God thuis, en er wordt haar recht gedaan; in geborgenheid, verbondenheid, veiligheid; eeuwig bij God, dankzij Jezus zelf. Dat mogen we vertrouwen. God blijft ons uiteindelijk liefhebben, ondanks datgene dat we zelf pogen of datgene dat we dóórmaken. En in het laatste van de zesenzestig Bijbelboeken, Openbaring, waarin het voor Johannes begon met wir-war en angstige onrust, zegt Gods stem: "Zie, ik maak alle dingen nieuw". God laat onze gebrokenheid, -- nu 'ns zo verwoord : --, stuklopen op Zijn liefde! Hij zal voor Jannie ook begin en einde zijn, alfa en omega, en houdt haar en ons omsloten, in eeuwigheid en tijd, ds. Antonides.

## Groet:

Kurios, kuriakè, kerk: waarop duidt het woord "kerk"?

In deze veertigdagentijd/lijdenstijd worden we extra bepaald bij de dienstbare betekenis van de gekruisigde Jezus, de Heer (=Kurios), en als kerk (=kuriakè), dus als verzamelde mensen die in de lijn van Hem en onlosmakelijk met Hem komen tot navolging: dienend. U ziet, of jullie zien, steeds dezelfde medeklinkers uit Nieuwtestamentisch Grieks: k-r-k. Of anders gezegd over dat dienstbaar zijn, met een oude Hebreeuwse Bijbelse uitdrukking, zoals wel 'ns wordt gezegd in een liturgie, en met het oog op de praktijk van ons dagelijks leven: elke "ziel die leeft" (nephesh chayyah) moet door ons medemenselijk worden behartigd: dus een ieder; maar trouwens ook plant en dier; ja alles wat we tegenkomen: medeschepselen. Alleen zó zijn we kuriakè / kerk, in de lijn van Jezus, de Heer (Kurios) en in de praktijk. Alleen zo zijn we verantwoord ethisch bezig. Kiezen voor goed en niet voor kwaad, voor zover het ons lukt. En waar we falen daarin, mogen we vanuit geloofsvertrouwen in de Kurios van de Goede Vrijdag dankzij die verzoening opnieuw beginnen; opkrabbelen en dienstbare taken opnieuw proberen. Zo zijn we positieve wandelende tempels van de Geest van God. Deze week, ik meen op 8 maart, wordt een schilder herdacht, van Friese oorsprong; het viel me op. Op een gevelsteen van een huis, dat met hem verbonden is, staat, --- in tegenstelling tot nu zozeer dagelijks ijzig, kil, opgelegd, bestuurlijk machtsvertoon in veel landen en op wereldschaal (heelheid belemmerend) (en sinds vorige week weten we ook uit het klimaat weer op andere wijze wat heel akelig ijzig en voelt) --- het volgende, en de strekking geeft menselijke warmte en harmonie in één menselijk lichaam, christelijk gemotiveerd, mee, om intensief pastoraal en diaconaal toe te passen als alvast: meewerken aan opbloei van het Rijk van God, op weg naar de wederkomst van Jezus en naar het paradijs. Op genoemde gevelsteen staat: "Allen die scheiden en strijden en nijden: dát zijn de kleinen; grote zielen verénen! ". Dus m.a.w.: degenen die mensen uit elkaar drijven of met anderen strijden zijn klein; grote zielen brengen mensen bij elkaar". Een kostbaar, kostelijk advies dus. Aan u en jullie: hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

## ***WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk***

### **Bij de kerkdiensten**

Zondag 11 maart

's Avonds een zangdienst in Kerkelijk Centrum Het Anker. We zullen veel zingen en ik zal niet zoveel zeggen. Wel is er een thema: "God in de schepping". Daar zijn mooie liederen over: dat we iets zien en daarvan zo onder de indruk zijn, dat we God loven en prijzen. Jan Labrijn begeleidt ons op het orgel.

### **Uit de gemeente**

- Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134a, is opgenomen in het ziekenhuis te Almelo. Ze ligt op de afdeling Intensive Care en krijgt dus alle zorg. Het is nog niet duidelijk hoe alles zich ontwikkelen zal. We leven mee met haar, haar kinderen en kleinkinderen.
- Mevr. H. Janssen-Altena, De Meulenbelt 30, was tijdelijk opgenomen in Het Meulenbelt te Almelo. Nu is ze verhuisd naar een appartement in Het Haarhuis te Westerhaar. We hopen dat ze daar snel kan wennen en een goede tijd heeft.
- Mevr. A. Bakhuis-Scheffer, Prinsenkamp 88, is opgenomen in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Ze wordt daar geopereerd aan haar knie. We hopen dat deze ingreep het gewenste resultaat oplevert en dat ze spoedig weer thuis is.
- Dhr. J. Petter, Tonnendijk 89, was enige tijd opgenomen in het ziekenhuis, maar is nu weer thuis. Zijn vrouw, mevr. J. Petter-Veldhuis, verblijft nog in Het Liefferdinck. Daar krijgt ze de zorg die ze nodig heeft.

### ***Van de kerkenraad***

### **Onderscheiding Rein Vos van Avezathe**

Rein is al op zeer jonge leeftijd begonnen als organist. Hij was organist in de Gereformeerde Kerk in Geleen en in de Hervormde Kerk in Beek. Over "samen op weg" gesproken!

Het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland heeft bij besluit van januari 2018 op

voordracht van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Vroomshoop hem

het Draaginsigne in Goud met Briljant  
wegens het vervullen van de functie van organist  
gedurende Vijftig jaren

toegekend.

Zondagochtend 4 maart 2018 kreeg hij dit draaginsigne opgespeld door onze Kerkrentmeester Truus Zomer.

Het aan hem uitgereikte onderscheidingsteken geeft uitdrukking aan het werk dat hij tot opbouw van de gemeente heeft willen en kunnen verrichten. Wij zijn de Heer van de kerk dankbaar voor wat hij in zijn jarenlange betrokkenheid voor onze gemeente kon betekenen.

Wij wensen hem van harte toe dat hij het teken van deze dankbaarheid nog lang en met vreugde zal mogen dragen.

Gerda de Olde, voorz. kerkenraad

### ***Van de kerkrentmeesters***

#### **Giften:**

Via ds. Schipper € 50,- (kerk) en € 20,- (waar nodig)

#### **Collecteopbrengsten:**

04 febr.	€ 225,95
11 febr.	€ 238,10
18 febr.	€ 269,62
25 febr.	€ 215,80

### ***Van de diaconie***

#### **Collecteopbrengsten:**

18 februari	Diaconie	€ 386,79
25 februari	Bloemengroet	€ 283,34

## **Collecte Biddag**

*"Hij die meer had, had niet teveel; hij die minder had, had niet te weinig"*  
(2Kor 8:15)

Het is goed om te delen van onze overvloed.

De diaconiecollecte van woensdag 14 maart (biddag) zal bestemd zijn voor stichting Manna.

Manna houdt zich naast de voedselbank (uitgifte ongeveer 110 pakketten per veertien dagen) ook bezig met het verzorgen van kinderkleding voor gezinnen die het niet zo breed hebben. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het project Happy Kids, dit project zorgt ervoor dat kinderen, ondanks hun financiële thuissituatie, toch een leuke verjaardag kunnen vieren en een cadeautje krijgen.

Stichting Manna krijgt geen financiële steun van de lokale- of landelijke overheid. Door giften en donaties kunnen zij hun werk doen.

Aan anderen geven is uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven. Geven.....daar staat Manna voor.

Wij als diaconie willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

### **Wilt u er eens op uit?**

Hetvakantiebureau.nl organiseert ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland.

Ze zijn gespecialiseerd in senioren vakanties, maar ook in begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijkse leven extra zorg of begeleiding nodig hebben.

Enthousiaste vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk.

U mag natuurlijk contact met ons opnemen voor meer informatie, voor het reserveren van een vakantie of voor het aanvragen van de vakantieguides 2018.

Telefoon (0318)486610, of mail [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl)

Plaatselijke contactpersonen zijn:

J. Wetering tel. 643846 - R. Kamermans tel. 643366

### **Thuisviering Heilig Avondmaal**

Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of vanwege een lichamelijke beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering

in "Het Flierborgh" kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.

De eerstvolgende Heilig Avondmaalsviering zal zijn op Goede Vrijdag, 30 maart 2018.

De thuisviering zal dan in de week daaraan voorafgaand plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 21 maart 2018 bij Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.

Er wordt dan vervolgens met u een afspraak gemaakt.





## ***Mededelingen***

### **Agenda**

De catechisaties lopen dinsdags opnieuw verder: t/m 20 maart; er wordt ook tijdens de weken gepeild, in grote 18+ groep, over a.s. Palmpasen.

12-03-2018	.....	overleg voorzitters besturen stichtingen Twenterand
13-03-2018	19.45u.	V&T thema-avond, zie gidsje en de berichten nu
13-03-2018	20.15u.	Bijbelkring in KCHA
14-03-2018	10.00u.	werkgroepje uit V&T-cie. over wat ds. van Ark aanreikte, in KCI
14-03-2018	.....	vergadering GKR vervalt na de dienst Biddag
14-03-2018	20.30u.	Hvg "Ruth", in KCHA, na de dienst Biddag
15-03-2018	19.30u.	jeugdraad
15-03-2018	19.45u.	ambtsdragers-conferentie te Ommen
15-03-2018	19.45u.	vrouwencontactgroep
16-03-2018	<b>18.30u.!</b>	gebedskring in KCHA
16-03-2018	19.00u.	repetitie Paasprojectkoor in KCI
19-03-2018	19.30u.	vergadering V&T-cie. in KCHA
19-03-2018	19.30u.	diaconie in KCHA
21-03-2018	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T in KCI
21-03-2018	19.30u.	ouderlingenberaad dus consistorie
22-03-2018	09.00u.	voorgangersoverleg in KCI
22-03-2018	19.30u.	moderamen in KCI
23-03-2018	19.00u.	repetitie Paasprojectkoor in KCI

### **Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.**

Zoals vorige keer geschreven, was/is het onderwerp deze week (7 maart): "christelijke gezindheid", dus als onze aangewezen levenshouding in onze navolging van Jezus: Hij wilde Dienstknecht zijn; en dan op 21 maart hopen we uit te wisselen over de lijnen tussen Pèsach en instelling Heilig Avondmaal; de onderwerpen van deze huidige week en van tweede helft maart passen goed in deze lijdenstijd/veertigdagentijd; zoals bekend, ook op 21 maart om 9.30u. in KCI; welkom, en hartelijke groeten, ds. Antonides.

## **4<sup>e</sup> Thema-avond cie V&T op dinsdag 13 maart 2018.**

Spreker: mevr. dr. Sabine Netters - Emmen

Plaats: Kerkelijk Centrum Het Anker, inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

### **Stervensbegeleiding**

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. Het is meer dan alleen maar zorg in de stervensfase. Het is ook véél meer dan alleen maar euthanasie.

In Nederland is palliatieve zorg lange tijd onderbelicht geweest. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor. Dit geldt zowel voor zorgprofessionals alsook in de maatschappij. Bijna alle ziekenhuizen in Nederland hebben momenteel een zogenaamd palliatief consultatieteam. Het doel van deze teams is om in samenspraak met patiënt en naasten de zorg zo goed als mogelijk te maken. Vanuit deze setting zal er een presentatie gegeven worden. De mening van Nederland is van belang.

Dr. Sabine Netters.

Sabine Netters komt uit Vroomshoop, en haar ouders wonen hier.  
Entree en koffie of thee gratis.

### **Potgrondactie**

Op zaterdag 17 maart houdt de activiteitencommissie van de Protestantse gemeente te Vroomshoop haar jaarlijkse huis-aan-huis potgrondactie. Vrijwilligers komen dan weer langs met zakken van de bekende 'goede kwaliteit.'

Voorgaande jaren hebben we vernomen dat er veel mensen zijn die wel potgrond willen, maar de bewuste morgen niet thuis zijn. Daarom kunt u uw bestelling doorgeven aan:

Jan Luchies, tel. 643746

John de Vries, tel. 643785

Roel Smid, tel. 641988

Wij zorgen dan dat uw bestelling goed afgeleverd wordt.

De inhoud van de zakken is 45 liter.

De kosten zijn: 1 zak € 4,50

2 tot 9 zakken € 4,00 per zak

Vanaf 10 zakken € 3,50 per zak

Alle medewerkers kunnen zich om 9.00 uur melden bij fa. Hofman, Schutsluis 6.

Activiteitencommissie Protestantse gemeente te Vroomshoop

## **ROMMELMARKT 2018**

Op zaterdag 5 mei 2018 organiseren wij de jaarlijkse GOEDERENMARKT, op het KERKPLEIN achter de kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit doorgeven aan onderstaand adres:

Mans Hekman tel: 0546643519 of 0620407319

Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!

De ophaaldagen zijn:

**zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 10 maart, 24 maart, 7 april en 21 april 2018.**

In verband met personele bezetting vragen wij u vriendelijk, indien mogelijk, uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data en tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst achter de kerk.

Opmerking:

De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen **niet** aan te bieden:

BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN, TUINMEUBELEN, deze goederen zijn **niet** verkoopbaar, en worden derhalve **niet** meegenomen.

Tijdens de GOEDERENMARKT zal het **RAD VAN AVONTUUR** worden gedraaid. Gemeenteleden worden uitgenodigd "PRIJZEN" te leveren, in de vorm van een eigengebakken **taart, cake**, of het leveren van **boodschappen**, of iets dergelijks. **Doet u deze keer ook mee!!**

U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 21 april of vrijdagmiddag 4 mei inleveren bij de vrijwilligers achter de kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Evenals vorig jaar hopen we ook dit jaar weer met een kraam van eigen gebreide en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig te zijn.

De opbrengst van de verkoop hiervan gaat naar de kerk. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar restanten of restjes brei-/haakgaren, brei-/haaknaalden, knoopjes zijn eveneens van harte welkom.

Heb u van dit alles nog ergens wat thuis liggen en wilt u het wel weggeven.

\* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt om de spullen voor de goederenmarkt op te halen?

\* Of,...u kunt het brengen op de zaterdagen die zijn aangegeven in het stukje voor de goederenmarkt.

Graag wil ik u vragen om de brei-/haakbenodigdheden even apart in een zakje of doosje aan te bieden, zodat het gelijk gescheiden blijft van de rest en zo op de goede plaats terecht komt.

Meerdere mogelijkheden:

\* u mag het ook bij mij thuis komen brengen. (Esdoornlaan 44, Vroomshoop.)

\* Tevens zal er op 5 mei een doos staan waar u wol/garen brei-/haalnaalden enz. in kunt leveren.

Als u het leuk vindt om ook mee te breien of te haken, kunt u contact opnemen met Gea Kelder, 0546-644920.

Hebt u zin om te helpen als vrijwilliger op de goederenmarkt, geef u dan op bij één van onderstaande commissieleden! Wij kunnen alle hulp goed gebruiken.

Truus Zomer, tel 0546643378

Carla Netters, tel: 0648303203

Dini Gerrits, tel: 0646645876

Jannette Heideman, 641524

## **Verslag classisvergadering 21 februari 2018**

Vanavond is onze laatste 'gewone' classisvergadering. Op 1 mei 2018 gaat de nieuwe structuur van Kerk 2025 in en gaat de classis Ommen over in de classis Overijssel/Flevoland. Op 12 april a.s. zullen we hier in een bijzondere, afsluitende vergadering aandacht voor hebben.

Alle kerken zijn deze avond weer vertegenwoordigd. Ds. Schipper, protestants Vroomshoop, verzorgt de opening en leest met ons Marcus 9 over de verheerlijking op de berg. Petrus zegt: 'Het is goed dat we hier

zijn'. Als God zich laat zien is er vaak sprake van veel licht en de schaduw van een wolk. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar toch heel dichtbij. Lied 972 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, past hier goed bij. Hij gaat voor in gebed.

In de eerste vergadering van het nieuwe jaar moet het Moderamen worden benoemd, voorstel is om het huidige Moderamen tot 1 mei a.s. aan te houden. Ds. Hazeleger als preses, dhr. Hofsink als scriba en dhr. Hallink als assessor. De vergadering is hiermee akkoord.

Op de agenda staat het laatste deel van de voorgestelde kerkordewijzigingen. De kerkenraden hebben hun reacties hierop naar de classis gestuurd en uit deze reacties vormen we als classisvergadering een mening die we richting de Synode sturen. Ds. Hazeleger heeft, zoals altijd, de stukken goed voorbereid en leidt de vergadering gestructureerd door de voorgestelde wijzigingen.

De voorstellen gaan dit keer over de samenwerking tussen gemeenten en kerkenraden. Ook de toevoeging van de mogelijkheid dat een predikant na tenminste 12 jaar kan worden losgemaakt van de gemeente op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en predikant komt aan de orde. Met name dit laatste punt roept verlegenheid op bij de afgevaardigden.

In de Personalia Memorabilia noemen we het beroep dat de hervormde gemeente Holten heeft uitgebracht op dhr. Van Sandijk (tijdelijk waarnemend in geref. Ommen). Mocht hij dit beroep aanvaarden zal dit ook consequenties hebben voor protestants Oud-Avereest/Balkbrug, de gemeente van zijn vrouw, ds. Van Sandijk-van der Wal. We wensen hen veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit. In protestants Lemele gaat ds. Zijl per 1 juli a.s. met emeritaat.

Op 19 maart vergadert het Breed Moderamen weer en, zoals gezegd, op 12 april is de allerlaatste classisvergadering in Ommen. Deze avond, met een liturgisch gedeelte, is voor alle (oud)-afgevaardigden en belangstellenden.

Ds. Hazeleger bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering met gebed.

Hilde Koes, secr. Classis Ommen

## **Geloven is een kunst**

Theologische biografie van ds. André P. Heiner. Een titel met een knipoog.

Ds. A.P. Heiner is emeritus predikant te Elim, daarvoor was hij in verschillende plaatsen werkzaam waaronder ook in Vroomshoop aan de Gereformeerde kerk en wel in de periode van 2004 t/m 2011.

Na zijn emeritaat in 2015 was het een grote wens om nog eens een theologische biografie te schrijven.

"Geloven is een kunst" is deels een familieverhaal geworden van 1880 tot heden. Maar vooral het verhaal van theologische ontwikkelingen in de jaren 1969 – 2016 en zijn eigen leven en werken daarin.

In oktober 2016 heeft ds. A.P. Heiner een thema-avond verzorgd bij ons in Vroomshoop, het is een verhaal van pastoraal bezig zijn als predikant, gesprekken komen vaak op gang naar aanleiding van voorwerpen die bij mensen thuis een plaatsje hebben o.a. schilderijen, foto's of het geborduurde "laatste Avondmaal".

In het boekje vertelt hij over het pastorale werk dat hij al die jaren in de verschillende gemeenten heeft ervaren. Het is erg boeiend om dat allemaal te kunnen lezen.

Voor wat zijn periode samen met Loes in ons dorp betekende, dat mocht ik met André samen meelesen, wat ik met plezier gedaan heb.

Heeft u interesse in het lezen van het persoonlijk verhaal van ds. A.P. Heiner, het boek is te koop bij "Bruna", de plaatselijke boekhandel in Vroomshoop. U kunt het ook bestellen zoals is aangegeven op deze poster bij: A.P. Heiner, Prieswijk 43 te Elim, e-mailadres apheiner@home.nl

G. Westerink

# UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

## Geloven is een kunst

theologische biografie van  
**André P. Heiner**

Een heel leven pastoriebewoner van  
'Gereformeerd' jongetje tot emeritus  
predikant.

Een familieverhaal van 1880 tot  
heden én persoonlijke verhalen uit de  
heftige tijd van veranderingen in kerk  
en theologie van 1969-2016.



## DE BOEKPRESENTATIE IS OP 2E PAASDAG, 2 APRIL 2018, 14.00 UUR IN DE KERK, DORPSSTRAAT 23 IN ELIM

*Hier vond in 2015 het project 'Geloven is een kunst' plaats bij het afscheid van André als predikant.*

### **Te koop tijdens de boekpresentatie:**

Het boekje is tijdens de presentatie te koop voor € 14,95.

### **Voorinschrijving/reserveren:**

U kunt vooraf ook 1 of meerdere exemplaren reserveren.

De prijs is dan slechts € 11,95

Tijdens de boekpresentatie kunt u het boekje meenemen.  
(Eventuele verzendkosten € 2,70 per stuk).



Voorinschrijven/reserveren kan per email: [apheiner@home.nl](mailto:apheiner@home.nl)

Rekeningnummer: NL18 RABO 0127 5541 49

t.n.v.: A. P. Heiner eo

Prieswijk 43, 7916 RN, Elim

Telefoonnummer: 06-53243164



### Paasgroetenactie 2018

U heeft misschien één of meer Paasgroet-kaarten ontvangen. Deze kaarten zijn bestemd voor gevangenen in binnen- en buitenland en voor mensen en organisaties van de lijst van Amnesty International. De adressen staan er al op. U hoeft alleen uw naam op te schrijven, en eventueel een groet. En daarna, voorzien van een postzegel, te versturen. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

[www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie).

Vergeet u niet de kaart(en) **voor 22 maart a.s.** te versturen ?

### Koffiemorgen in KC Irene, Julianastraat 27.



Heeft u wel eens zin om "zomaar" met iemand een kopje koffie te drinken of een praatje te maken?

Weet dan dat u iedere dinsdagmorgen daarvoor terecht kunt in Kerkelijk Centrum Irene.

U bent welkom vanaf 09:30 tot 11:30 uur. De koffiekamer is warm, koster Arie Bos heeft de koffie klaar en een tweetal vrijwilligers staat klaar om u te ontvangen.

En wat het allerbelangrijkst is: het is er altijd gezellig! Reden genoeg, denken wij, om eens een kijkje te komen nemen.

Wilt u meer weten? Arie Bos is op de hoogte. Het telefoonnummer van Irene is 0546-642365.



## ***"Irene"***

***Een feestje in koffiekamer of grote zaal?  
Arie regelt het allemaal!***

### ***Overige berichten***

#### **Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde in Geesteren en Vroomshoop**

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2018 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door de bekende bariton Ard Kamphuis. Hij heeft ook meegewerkt aan de cd 'Via Dolorosa' die het koor opnam in kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop. De Passiestonde staat daarom deze keer nadrukkelijk in het teken van deze cd, met veel koormuziek die daarop ook te beluisteren is.

Het mannenkoor zal samen met Ard Kamphuis een uur lang prachtige, ingetogen liederen zingen, zoals 'In Manus Tuas Pater', 'Sanctus' van Th. Verhey, en uiteraard het titelnummer 'Via Dolorosa'. Maar ook andere nummers zoals de negro spirituals 'He never said a mumblin' word' en 'Were You there', en ook *Dit ene weten wij*, op een tekst van Henriëtte Roland Holst. Halverwege de Passiestonde is er een indrukwekkend moment van stilte.

Op **woensdag 28 maart** wordt de Passiestonde voor de zesde keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren. Op **Witte Donderdag 29 maart** wordt de Passiestonde voor de 21<sup>e</sup> keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft in 2010 de cd 'Via Dolorosa' opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook:

[secretariaat@cmkvroomshoop.nl](mailto:secretariaat@cmkvroomshoop.nl) , tel. 0546-642191.

## **HOME COMING NEDERLAND NODIGT JOU UIT !!**

Homecoming is muziek in het Southern Gospelgenre met een duidelijke boodschap; het vertellen van het evangelie van de Here Jezus Christus, die door het sterven aan het kruis de schuld van ons op zich heeft genomen.

We willen iedereen dan ook aansporen een persoonlijke keuze voor Jezus te maken.

Deze muziek is over de hele wereld bekend. Ooit begonnen als mannenkwartetten en nu gezongen door mannen en vrouwen, jong en oud. Bij velen ook herkenbaar in liederen van The Gaither familie, veel gezien op Family 7.

Het koor bestaat uit ongeveer 50 zangers en is verdeeld in sopranen, alten, tenoren, countertenoren en bassen en dat alles onder de bezielende leiding van onze dirigente Ann-Jeanette Hobers.

Onze oefenplaats is in Valthermond gelegen en de leden komen uit de verre omtrek van dit Drentse dorp.

Na een voorbereiding van 2 jaar zijn we nu aan het touren geslagen en we zijn blij dat we ook in de Baptistenkerk in Vroomshoop ons liederen mogen laten klinken.

Het thema is What a time en bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste gedeelte gaat over het leven van de Zoon van God op aarde en het tweede gedeelte over het uitzicht dat we hebben op de Hemel . Wat een feest zal dat zijn als we elkaar daar mogen begroeten.

Een genot om over te zingen en dat doen we ook graag samen met u, want samenzang is een onderdeel van de avond.

Verder kunt u naast het koor genieten van solisten en groepen, zoals Gospel4U, U-Turn, Daan Kroeze, United4One en True Desire Vocalband. Het belooft een inspirerende avond te worden waarin we u graag willen verwelkomen! En wanneer u er bent zeggen wij: WHAT A TIME!!

We starten om 20.00 uur.

kaarten kunt u bestellen bij [events4christ.nl](http://events4christ.nl), of [homecomingnl.nl](http://homecomingnl.nl) of bij de ingang van de kerk. What a time is op cd verkrijgbaar voor slechts 10 euro.

Ben je nieuwsgierig geworden naar meer over dit koor, kijk dan op [homecomingnl.nl](http://homecomingnl.nl) en je vindt uitgebreide informatie.



**Paasdienst 'De Brug' – van Goede Vrijdag naar Pasen**  
**Zaterdag 24 maart om 19.30 uur in de Grote Kerk te Vriezenveen**

Zaterdag 24 maart bent u/ben jij van harte welkom in de Grote Kerk aan het Westeinde 39 te Vriezenveen om de prachtige Paasdienst te beleven onder leiding van Gospelkoor Vision. De dienst is eigentijds en neemt je mee in het verhaal van de kruisiging tot de opstanding.

De indrukwekkende dienst bestaat uit koor- en samenzang, we lezen uit de bijbel, luisteren naar mooie gedichten en zien enkele korte indringende filmpjes. We beginnen met het lijden en sterven van Jezus Christus en zien dat een vader zijn kind opoffert voor anderen.

Aan het einde van de dienst zingen we over onze opgestane Heer, Hij droogt onze tranen en Hij overwon!

Door de afwisseling en de eigentijdse invulling is de dienst geschikt en aantrekkelijk voor zowel jonger als ouder publiek. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

**BOOK & KADOSHOP DE AKKER- [WWW.AKKERBOEK.NL](http://WWW.AKKERBOEK.NL)**

Christelijk Boekenhuis "De Akker" in Vriezenveen is een moderne winkel met een veelzijdig assortiment voor bijbels, liedboeken, christelijke boeken, CD's, DVD's en een grote variatie aan cadeauartikelen. De Akker is een non-profit stichting met zo'n 65 vrijwilligers. Voor kerken,

verenigingen en scholen zijn er aantrekkelijke regelingen en voordelen, juist ook rondom de christelijke feestdagen. De Akker heeft 3 doelstellingen, namelijk:

1) **Evangelisatie**, verbreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld.

2) Door het bieden van een **plaats voor rust, ontmoeting en verdieping** voor onze klanten en vrijwilligers. In verschillende vormen van werkritme, op momenten als mensen hun werk verliezen of als zij juist weer aan het werk willen.

3) **Ondersteuning van goede doelen** voor Twenterand en omgeving, in overeenstemming met onze doelstellingen gericht op evangelisatie en diakonaat. Voorbeelden uit eerdere jaren, een aanvraagformulier en uitleg van de werkwijze vindt u op de website of kunt u opvragen.

U bent van harte welkom in onze winkel. Kijk vrijblijvend eens rond en laat u informeren door één van onze vrijwilligers. Voor een kop koffie en een goed gesprek kunt u uiteraard ook bij ons terecht. De Akker is gevestigd aan het Westeinde 305 in Vriezenveen, telefonisch bereikbaar via 0546 – 563493 en per email: [info@akkerboek.nl](mailto:info@akkerboek.nl), rondkijken voor ons assortiment kan ook in de webshop op [www.akkerboek.nl](http://www.akkerboek.nl). Hartelijk welkom in de Akker!

## **Werk maken van je inspiratie**



“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger. Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke

identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, het Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten.

Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de website: <http://www.windesheim.nl/studeren/studiekiezen/verzamel/meeloopdag/>.

Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een van onze studietoelators, die je informeren en aan wie je je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

## Bijbelleesrooster

Zondag	11 maart	Psalm 6
Maandag	12 maart	Jozua 5:13 – 6:14
Dinsdag	13 maart	Jozua 6:15-27
Woensdag	14 maart	Jozua 7:1-15
Donderdag	15 maart	Jozua 7:16-26
Vrijdag	16 maart	Jozua 8:1-13a
Zaterdag	17 maart	Jozua 8:13b-29
Zondag	18 maart	Jozua 8:30-35
Maandag	19 maart	Jozua 9:1-15
Dinsdag	20 maart	Jozua 9:16-27
Woensdag	21 maart	Jozua 10:1-15
Donderdag	22 maart	Jozua 10:16-28
Vrijdag	23 maart	Jozua 10:29-43
Zaterdag	24 maart	Jozua 11:1-15

