

Jaargang 11 nummer 6 van vrijdag 25 maart 2016.

Redactie kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Ds. J.A. Antonides

Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 4 apr. 2016 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen 645004. kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website : www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk: H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over incasso's kerkbalans, solidariteitskas, kerkbode etc.: Henk Jan Schutte telefoon: 604574, mail: schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref leden)

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel 641530

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Bez. kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

Overdenking

Soms vraag ik mij af of ik gespleten ben. Ik sta graag met mijn beide benen op de grond. Daarmee bedoel ik dat ik mij niets op de mouw wil laten spelden. Concreet en nuchter zijn, wat zakelijk me houden aan de feiten, daar kom ik ver mee. Tegelijkertijd word ik geboeid door mensen die enthousiast zijn, gegrepen door een ideaal en die daar vol vuur over kunnen vertellen. Als mensen een visie hebben en ik merk dat alles daardoor gaat stromen, dat er beweging is, ben ik weleens jaloers. Met het hoofd in de wolken lopen is mooi en aanstekelijk.

Zijn die twee bij elkaar houden? Soms kom ik in de Bijbel fragmenten tegen die mij helpen. Want ook daar is van die dubbelheid sprake. Als er vrouwen bij Jezus' graf zijn geweest en aan de leerlingen vertellen dat ze het graf leeg aangetroffen hebben en dat twee mannen in stralende gewaden verteld hebben dat Jezus uit de doden is opgewekt, wil dat er bij hen niet in. Larie, zeggen de leerlingen; ze vinden het kletspraat, zotteklap, onzin (Lucas 24 vers 11). Wie nuchter is, laat zich niets wijs maken, die wil zich houden aan de feiten en moet bewijzen zien. Maar enige tijd later hebben deze zelfde

leerlingen zich toch laten overtuigen. Ook zij houden het erop dat Jezus is opgewekt uit de doden en ze laten dat horen aan ieder die zich ervoor openstelt. Wat is het dat hen over de streep trekt? Die eerste keer en al die andere keren, want ik ga ervan uit dat die kritische gedachten zich niet zomaar tot zwijgen laten brengen. Helemaal zeker weten doe ik het niet, maar wat die vrouwen verteld hebben zal toch na zijn blijven spoken in hun hoofden. Stel je voor dat het toch is zoals zij zeggen. Het kan eigenlijk niet, maar ze zullen het toch ook niet allemaal uit hun duim gezogen hebben. Daarnaast zal wat Jezus heeft gezegd en gedaan zo op hen inwerken, dat ze steeds meer rekening zijn gaan houden met wat anders, wat nieuws, met een wonder van God. Ten slotte zal ook hun ervaring dat Jezus tot hen spreekt en zich aan hen laat zien, hen hebben aangegrepen en vernieuwd. Zo zullen ze gewonnen zijn voor die boodschap van Pasen: Jezus is de Levende, Hij die zichzelf overgegeven heeft in de dood voor ons, Hij is opgewekt.

Ja, voor mij en voor vele anderen en mogelijk ook voor u is het dubbel. Kan het eigenlijk wel, is het waar wat er wordt verkondigd? Tussen geloof en twijfel door gaan we onze weg. Ik kies ervoor om me aan te sluiten bij die stoet van mensen die vertrouwen en die via het evangelie de weg vinden tot God en tot het waarachtige leven. Daarom vier ik ook dit weekeinde weer Pasen. Doet u mee?

JAD

Witte Donderdag 24 maart. Kleur Paars.

19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Dienst met avondgebed in Stille Week.

Uitleg van de schikking:

In de chaos van de wereld een moment van inkeer en gebed.
De chaos van de wereld wordt uitgebeeld door een bol met daarop
mos e.d. De tulpen symboliseren het gebed.

Goede Vrijdag 25 maart. Kleur Paars.

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Viering **Heilig Avondmaal**. Organist: Dhr. Jan Labrijn.
16.15 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in **Het Flierborgh**.
Viering **Heilig Avondmaal**.

19.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Viering **Heilig Avondmaal** en **Dankzegging**.
Organist: dhr. Jan Visser.

Collecten: Avondmaalscollecte: Stichting Mensenkinderen.
(zie vorige kerkbode: Gezamenlijke mededelingen)

Uitleg van de schikking:

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.

Aan de voet van het kruis een weg van stenen en rode bloemen, symbool van het bloed van Christus.

Stille Zaterdag 26 maart. Kleur Wit.

21.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**.

Paaswake. Orde van dienst aanwezig.

M.m.v. leden uit de liturgiecommissie, Rein Vos van Avezathe, orgel; Esther van der Schee-Roest, viool; de cantorij o.l.v. Janny Wolthuis-Elsinga.

Uitleg van de schikking:

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.

De steen staat voor het gesloten graf en de kaars voor de wachter bij het graf.



PAASWAKE

Op Stille Zaterdag, 26 maart a.s. om 21.00 uur vindt de viering van de Paaswake plaats in het Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. In deze dienst worden de Schriftlezingen afgewisseld met koorzang, samenzang, instrumentale muziek, gebed en doopgedachtenis. Voorganger is Ds. J.A. Antonides, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janny

Wolthuis-Elsinga, Rein Vos van Avezathe, orgel, Esther van der Schee-Roest, viool en een aantal leden van de liturgiecommissie. We hopen weer op een mooie en fijne dienst en nodigen u en jou van harte uit deze dienst ter voorbereiding op Pasen mee te vieren. U/ jij bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet, de liturgiecommissie.

**Eerste Paasdag 27 maart. Kleur Wit.
(Zomertijd!)**

- 08.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Organist: dhr. Jan Labrijn. Orde van dienst aanwezig.
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Janny Wolthuis-Elsinga.
Kinderoppas: Carolien Veenhof.
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist: Alice Oosterveen, reserve: Rein Vos van Avezathe.
Knd. gr 1 + 2: Helsa de Jonge.
Kinderoppas: Jennine Weug en Hermien Heuver.
- 10.15 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Gezinsdienst. Thema: "*Stap voor stap tot in de tuin*".
Orde van dienst aanwezig. M.m.v. leiding uit de taakgroep
jeugd. Organist: dhr. Jan Labrijn.
M.m.v. Arjan Berkhof, Eline Derksen, Johan Vos, trompet en
Stralende Sterren o.l.v. Hilde Drees, tevens met piano en
dwarsfluit.
Kinderoppas: Grietje van Orden en Bernadette Meijer.
- 19.00 uur: Ds. A. De Vries, Nijverdal in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Collecten: diaconie , uitgang: kerkrentmeesters.
extra collecte: evangelisatie.

De lezing: Johannes 20: 1-18, "Het graf is leeg".

Pasen is het feest van een nieuw begin en brengt mensen opnieuw in beweging.

Uitleg van de schikking: "Verder gaan".

Het graf is open. De 2 witte bloemen symboliseren de engelen, die het blijde nieuws van de opstanding meldden. De ene grote roos en de 12 kleine rozen staan voor Maria en de 12 discipelen. We kunnen een nieuw begin maken en weer verder gaan.

Gezinsdienst

Op Eerste Paasdag hopen we tijdens de gezinsdienst die begint om 10.15 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker veel mensen van jong tot oud te mogen begroeten. Het thema van deze dienst is: "*Stap voor stap tot in de tuin*".

De

collecte in deze dienst is bestemd voor het project "Save" in India van de Commissie Kerk in Actie Vroomshoop. Iedereen is van harte welkom. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst en zondagschool.

Tweede Paasdag 28 maart.

Op deze tweede Paasdag is er geen dienst.

Beloken Pasen 3 april. Kleur Wit.

- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
De **kleur** van deze dienst is **Rood. Tienerkerk**.
Bevestiging ambtsdragers. Orde van dienst aanwezig.
Kindernevendienst: Henriëtte Kelder en Marieke Breukelman.
Kinderoppas: Judith Bosch en Ina Dogger.
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist:
Krummeldienst gr 1 t/m 3.
Knd.: Herma Jansen en Marjon Joor.
Kinderoppas: Erna Schepers en Annelie van Dijk.
- 19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl

Onze zieken:

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mw. J. Gerrits-ten Napel, Prinsenkamp 93, 7681 BA

Dhr. H.J. Poffers, De Nijverheid 19, 7681 MA

Revalidatiecentrum Roessingh, Roessingsbleekweg 33, 7522

AH Enschede

Dhr. J.B.M. van den Poll, Julianaplein 22, 7681 AW , 3^{de} et., kamer 8

Verpleeghuis 't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar

Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar

Wooncentrum De Hofkamp, Canisiushof 1, 7607 ZC Almelo

Dhr. H. Davenschot, De Nijverheid 15, 7681 MA, kamer 117 (gaat hier voortaan wonen)

Verpleeghuis Het Meulenbelt , Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA, afd. Singraven
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. J. van Stalduinen-Gerrits, De Platanen 5, 7681 HG ,afd. De Schöppe, kamer 4

Hospice Noetsele , Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. A. Wetering-Lubbers, Hammerstraat 79, 7681 DB

Zorgcentrum 't Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen

Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ Afd. Anerweerd, kamer 101

Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:

Dhr. H. Borger, De Eikelaars 2, 7681 EN

Mw. Rotman, Stationslaan 10, 7681 DL

Dhr. A. Tjonk , Tonnendijk 118, 7681 BR

Dhr. J. Smit, Vriezenveenseweg 50-B, 7681DT

Dhr. K. Mulder, De Nijverheid 6, 7681 MD



Onze jarigen

In een eerdere Kerkbode zijn we vergeten te vermelden dat onderstaande mensen ook jarig waren. Onze excuses daarvoor.

We vermelden ze nog graag:

13 mrt. Mevr. H. Kleinlugtebelt – Otter, 1^{ste} Blokweg 39, 7681GL (85)

14 mrt. Dhr. H. Bokhorst, Oranjeplein 5/05, 7681AZ (85)

15 mrt. Mevr. H. Smelt – Kwakkel, Churchillstraat 16, 7681XT (90)

15 mrt. Dhr. G.J. Slotman, Zwolsekanaal 11, 7681EB (84)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

26 mrt. Dhr. A. van Tebberen, Boegstaete 5, 7681DD (83)

26 mrt. Mevr. F. Veldhuizen – Kottier, Oranjeplein 5/29, 7681AZ (84)

29 mrt. Dhr. D.W. Heezen, Pr Kennedystraat 32, 7681EZ (84)

30 mrt. Dhr. G. Hansman, Kolenmieten 34 A, 7686AC Geerdijk (83)

01 apr. Mevr. T. Zandman - de Groot, Titus Brandsmahof 3, k 5.5, 7606SB, Almelo (92)

08 apr. Mevr. H. Veltman – Mannessen, Heemsteresch, Den Ham (88)

De bloemen gingen de afgelopen periode als groet naar:

07-02-2016 Fam. De Jonge, Hoofdstraat 14a,
14-02-2016 Mevr. A.M. Pannen-Wesseling, Beukenhoek 24,
21-02-2016 Mevr. B.H.T. Ekkel-Nijboer, In de Hoven 22,
28-02-2016 Mevr. G. Supèr-Steenhuis, Bosweg 2a,
06-03-2016 Mevr. G. Timmer-Krikken, Boegstaete 4,
13-02-2016 Fam. Dekker, Hammerweg 45a,
20-03-2016 Dhr. A. van Tebberen, Boegstaete 5.

**WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl**

Overleden

Zondagavond 13 maart is in de leeftijd van 67 jaar **Jan Deuzeman** overleden. Hij was op 27 juli 1948 te Kloosterhaar geboren en kort daarna in de naam van God – Vader, Zoon en Heilige Geest gedoopt. Zo leefde hij in verbondenheid met zijn Heer en Heiland, groeide op in een gezin van vier broers en een zus; en sprak zijn vertrouwen in God uit toen hij in 1967 belijdenis van zijn geloof deed. Hij ontmoette Annie Meijerink, met wie hij op 14 augustus 1970 trouwde. Vier kinderen werden hen toevertrouwd; de oudste overleed na een dag. Later verrijkten schoonkinderen, kleinkinderen en ook twee achterkleinkinderen het gezin. Zijn werk als vloerenlegger moest hij in 2001 beëindigen om gezondheidsredenen. Hij kreeg tijd om zich met duiven bezig te houden, muziek te maken op de accordeon en een eigen draaiorgel te bouwen. Enkele weken geleden kreeg hij te horen ongeneeslijk ziek te zijn. Hij wachtte thuis tot hij gehaald zou worden.

In de kerk hebben we op vrijdag 18 maart over duiven gehoord, over Noach, over het leven op een nieuwe aarde (Genesis 8); en gezongen en gebeden. De zon is ondergegaan; in de wolken, waarlangs de naam van Jezus ruist, is het gelaat te zien van 'de grote man met de snor', en een paar witte duiven. Op de begraafplaats zijn de duiven gevlogen en keken we mee in dat visioen uit Openbaring – een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Zo bidden we God om troost voor familie Deuzeman.

F. Schipper

Overleden

De Heer is mijn herder

Op maandag 14 maart is in de leeftijd van 78 jaar **Gerrie Gielians-Pellewever** overleden. Ze woonde aan de Noorderweg 24. De Noorderweg was de buurt waar ze haar hele leven thuis was. Geboren op 21 november 1937 zal ze kort daarna gedoopt zijn. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest. Zo begon haar leven en die verbondenheid beaamde ze toen ze op 19 maart 1961 haar vertrouwen in God uitsprak. Vol zorg was ze als kind al, samen met haar vader, voor haar moeder. Veelbetekenend was ze in al haar dienstbaarheid haar leven lang. In de zomer van 1971 trouwde ze met Peter Gielians. Groot was de vreugde toen hun dochter, Diane geboren werd. Groot was het verdriet toen haar man op 14 februari 1989 overleed. Samen met haar dochter ging ze verder en liet zich kennen als "gedragen, moedig, sterk en krachtig haar hele leven". Enkele maanden geleden bleek een tumor in de slokdarm haar kwaad te doen. Moedig en berustend onderging ze de chemokuren en bestralingen; ze vond haar krachten terug, ging naar de kerk en was klaar voor een operatie. Op de dag waarop ze voor verder herstel naar Het Meulenbelt zou gaan, is ze in het bijzijn van haar geliefde naasten overleden.

Zaterdag 19 maart, 55 jaar nadat ze belijdenis van haar geloof deed, zijn we in de kerk, waar ze thuis was, samen geweest. Haar trouwtekst hebben we opnieuw gelezen – *Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem*. We hebben haar liederen gezongen en gebeden; daarna is Gerrie Gielians-Pellewever bij haar man begraven.

We bidden God om troost voor Diane, voor al haar geliefde naasten, voor allen die haar in ons midden missen.

Liefdevol Zorgzaam Vertrouwend Dapper Sterk Krachtig Moedig Hartelijk Betrokken Gedragen

F. Schipper

Geboren

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder, jij bent een Godswonder

Dankbaar en blij zijn Kristian, Ester en Lilly met de geboorte van hun dochter en haar zusje *Zoë Wilrieke*.

Zoë is op biddag geboren, woensdagavond 9 maart.

Familie Marissen woont aan de Kwartelhoek 6.

Van harte feliciteren we dit gezin; we bidden hen Gods zegen toe.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt weer bijeen op dinsdag 29 maart, om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 19 april.

We lezen verder in het boek Prediker; we zijn ondertussen bij hoofdstuk 7. Van harte welkom.

Doopgesprek

Het gesprek ter voorbereiding op de doopdienst van 10 april wordt gehouden op woensdag 30 maart om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Vroeg dag

Aanstaande zondag is het vroeg dag. Het is PASEN. Dan kun je er niet vroeg genoeg bij zijn.

We hebben de tijd mee; zomertijd.

Opmerkelijk, dat we met kerst in de nacht een kerstdienst vieren en dat we op paasmorgen maar moeilijk bij het ontwaken van de dag Gods glorie zingen.

Het ERE ZIJ GOD is een lied van engelen dat op de paasmorgen door mensen gezongen wordt.

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !!!

F. Schipper

WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)

Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.

Vrije dag : zaterdag.

E-mailadressen: <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com

Groet.

gebed:

*"God,
ondoordringbaar geheim
voor sterfelijke mensen:
wij wachten op U hier in de nacht,*

*in de duisternis van ons bestaan
getekend door onmacht en dood,
overgeleverd aan de woestijn
van barre dorst en
vruchteloos verlangen,
hopend op licht,
vragend om leven:
zeg ons
hoe Gij met ons omgaat
en doe ons op verhaal komen
rond uw Woord,
rond Jezus onze broeder,
die het licht is in ons bestaan
en het duister van de dood
verdrijft
in deze nacht
en tot in eeuwigheid. Amen".*

Opnieuw plaatselijk-kerkelijk beleefden we samen The Passion Vroomshoop; het markant aan elkaar doorgeven, op een manier voor nu, van het betekenisvolle moment van het lijden van Jezus op Gods tijdslijn naar de door Hem beloofde, profetische toekomst.

En vanuit Palmzondag/Passiezondag, --terwijl een flinke groep sinds de herfst van zo'n twaalf 18+ catechisanten nog langer dan tot op genoemde zondag jl. zich wil(de) bezinnen op openbare belijdenis --, zijn we nu in de zogeheten stille week, waarin ook: het Paas-triduum (dat ik 'ns eerder noemde); en nu in deze Kerkbode mogen we elkaar met het oog op de hoogtijdag Pasen toeroepen: gezegende Pasen!, voor u en jullie. Dat we vertrouwend er samen veel "goede moed" uit mogen ervaren, persoonlijk en in deze wereld. Hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondagochtend 3 april a.s. worden vier nieuwe ambtsdragers bevestigd:

Als ouderling (voorzitter kerkenraad)

Mevrouw G.H. de Olde, Klimop 10, 7681 HD Vroomshoop.

Als ouderling-kerkrentmeesters:

De heer A. Berkhof, Tonnendijk 1, 7681 BJ Vroomshoop,
De heer K. Boes, Oranjestraat 22, 7681 DN Vroomshoop,
De heer A. Wessels, De Grutto 19, 7681 LT Vroomshoop.
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen door stemgerechtigde leden schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk dinsdag 29 maart a.s. bij Anita Timmer (scriba van de kerkenraad) worden ingediend. Adres: Boegstaete 4, 7681 DD.

GOEDERENMARKT 2016

De activiteitencommissie van Het Anker, organiseert haar jaarlijkse GOEDERENMARKT op zaterdag 7 mei 2016, op het KERKPLEIN achter de Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit doorgeven aan onderstaand adres:

Mans Hekman tel: 643519 of 0620407319

Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!

De ophaaldagen zijn: zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 9 april en 23 april. In verband met personele bezetting, vragen wij u vriendelijk, indien mogelijk uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data en tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst achter de Kerk. Wilt u op een ander tijdstip van uw spullen af, bel dan met Mans Hekman.(tel. nr. zie hierboven)

Opmerking:

De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen niet aan te bieden:

BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN, TUINMEUBELEN, deze goederen zijn niet verkoopbaar, en worden derhalve niet meegenomen.

Oud ijzer mag wel bij ons worden ingeleverd.

Op de markt zal ook een veiling worden gehouden.

Tijdens de goederenmarkt zal het RAD VAN AVONTUUR worden gedraaid. Gemeentelieden worden uitgenodigd "PRIJZEN" te leveren, in de vorm van een eigengebakken taart, cake, of het leveren van boodschappen, of iets dergelijks. Doet u deze keer ook mee!!

U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 23 april of vrijdagmiddag 6 mei inleveren bij de vrijwilligers achter de Kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wij zijn voor deze rommelmarkt op zoek naar nog meer vrijwilligers. Lijkt het u leuk om ook te helpen met de rommelmarkt, geef u dan op bij één van de commissieleden.

Ook nieuwe/goede ideeën zij van harte welkom.

Ook Kerk in actie staat op de rommelmarkt met een kraam met kinderkleding. (hierover later meer in de kerkbode)

De brei en haakkraam,

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer met een kraam van eigen gebreide en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig te zijn.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de kerk. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar bollen en restanten brei/haakgaren. Brei/haaknaalden, knoopjes enz. Ook poppen zijn eveneens van harte welkom.

Voor deze poppen haken en breien we ook kleertjes.

Hebt u nog iets van dit alles thuis liggen en wilt u het weggeven?

* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt, de spullen voor de goederenmarkt halen? Wilt u de wol enz. even in een apart zakje of doosje meegeven, zo houden we goed overzicht.

* Of,...u kunt het brengen op de zaterdagen die zijn aangegeven in het stukje voor de goederenmarkt.

* u mag het ook bij thuis brengen bij Gea Kelder, Esdoornlaan 44, Vroomshoop.

* Tevens zal er op tijdens de goederenmarkt een doos staan waar u wol/garen brei/haalnaalden enz. in kunt leveren.

Als het u leuk vindt om ook mee te breien, haken, te borduren, of te iets te maken met smyrna , kunt u contact opnemen met Gea Kelder, tel: 0546-644920.

De activiteitencommissie van Het Anker.

Verantwoording van giften

Voor de kerk – 'waar nodig' ontving Mevr.G. Benus € 10,-.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door Mevr.

Davenschot € 10,-(vrije besteding) en Mevr. Snijders € 10,-(bloemen).

Hartelijk dank.

Verjaardagfonds

Maandag 4 april a.s. is er weer gelegenheid om de busjes

te legen vanaf 19:30 uur in " **Kerkelijk Centrum Het Anker**".

Vriendelijke Groet, Roelie Jansen



MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Irene

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:

27 maart: Mevr. Z. Beldman-Meijerink, Oranjestraat 24, Westerhaar

3 april: Mevr. G. Hekman-de Jong, Noorderweg 37

Jeugdcollectanten:

27-3

1. Mick Meijerink
2. Twan Kamphuis
3. Jens Kamphuis
4. Lise Tieman
5. Marit Tieman
6. Femke Tieman
- 7.

3-4:

1. Mirthe Jansen
2. Milou Jansen
3. Tess Bokhove
4. Daan Ballast
5. Tim Berenst
6. Anouk Berenst

Verjaardagsfonds:

27-3 t/m 2-4

Hoofdcollectant:

Mevr. J.M. Beldman-Meerlo

Collectrices:

Mevr. H. Pierik-Paters

Mevr. A. Dijkstra

Mevr. G. Visser

Mevr. D. Hendriksen-Bakhuis

Mevr. H.H. Ekkel-Otter

3-4 t/m 9-4

Hoofdcollectant:

Mevr. M. Meijer-Wermink

Collectrices:

Mevr. H. Gielians-Ligtenberg

Mevr. K. van Tolij-Bouwhuis

Mevr. J. Haandrikman-vd Voort

Mevr. K. Pas-Mulder

Kerkelijke stand:

Overleden

01-03-2016 Mw. F. Oldegbars-Hagedoorn geb. 03-03-1930 Russenweg 12,
7683 RP, Den Ham

06-03-2016 Dhr. J. Ekkel geb. 05-04-1946 Julianaplein 50, 7681 AW
Vroomshoop

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

28-03: Mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9, 7681 CR, 88 jaar

31-03: Mevr. J. Meijerink-Ekkel, Tonnendijk 71, 7681 BK, 86 jaar

31-03: Dhr. W. Ekkel, Hammerweg 6, 7681 EK, 80 jaar

01-04: Mevr. H. Janssen-Altena, De Meulenbelt 30, 7681 AA, 88 jaar

04-04: Mevr. J. Entjes-Kok, Julianaplein 34, 7681 AW, 81 jaar

07-04: Mevr. A. Hofman-Nederhoed, Boshoeck 16, 7681 GS, 83 jaar

08-04: Mevr. W.H.R. de Groot-Teusink, Hammerweg 61, 7681 EJ, 85 jaar

Collecteopbrengsten 13 maart:

Mede doordat de The Passion-dienst door veel mensen is bezocht, zijn de opbrengsten van zondag 13 maart bijzonder te noemen. Daarom hebben wij als penningmeesters van kerkrentmeesters en diaconie van het Kerkelijk Centrum Irene gemeend de opbrengsten van de collecten als volgt te moeten verdelen:

Binnenlands diaconaat: €350,-

Kerkrentmeesters: €669,48

Bedankt voor de gaven die u op zondag 13 maart heeft gegeven.

De penningmeesters van de kerkrentmeesters en de diaconie van het Kerkelijk Centrum Irene.

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX
Telefoon: 0546-625117, E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl
Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Zondag 27 maart

Eerste Paasdag, we vieren dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Nog eenmaal lezen we een gedeelte uit Hebrëeën en daarmee blijven we in het spoor van het project. Hoofdstuk 13 wordt aangegeven. Ik beperk me tot

vers 20 en 21. Daar vinden we een wens: dat de God van de vrede, die Jezus uit de wereld van de doden heeft weggeleid, ons toerusten mag met al het goede, zodat wij zijn wil doen. Het is een lange en zware zin, en ik denk dat ik me concentreer op enkele onderdelen. Waarschijnlijk lezen we ook een gedeelte over het lege graf (Lucas 24 of Johannes 20).

Zondag 3 april

De eerste zondag na Pasen. De kinderen zullen het in de nevendienst waarschijnlijk hebben over de Emmaüsgangers (Lucas 24:13–35). Dat is een mooi gedeelte. Ik kan ook uitwijken naar Openbaring 1:12–20. Dat is eveneens een mooi gedeelte. Volgende week zal ik een keuze maken.

Uit de gemeente

Dhr. T. Altena, Noorderweg 35, onderging een operatie aan zijn hart en aan zijn bloedvaten. Alles is goed gegaan en hij komt deze week weer thuis. Reden tot dankbaarheid en opluchting.

Mevr. G.H. Mudde-Klerk, Koninginneweg 13, wordt deze week geopereerd in het ziekenhuis te Almelo. Naar verwachting moet ze daar een week blijven om te herstellen. We hopen dat de ingreep slaagt.

Geboren

Op 9 maart is *Zoë Wilrieke* geboren, dochter van Kristian en Ester Marissen, zusje van Lilly, Kwartelhoek 6. Er is dankbaarheid en blijdschap bij hen. Dat hebben ze met het volgende zinnetje onder woorden gebracht:

*'Zo mooi, zo lief, zo bijzonder,
jij bent een Godswonder.'*

Wij feliciteren Kristian, Ester en Lilly met de geboorte van Zoë, en hopen op veel liefde, gezondheid en vreugde.

In memoriam Jan Ekkel

Op zondag 6 maart is volkomen onverwacht Jan Ekkel overleden, echtgenoot van Martha Ekkel-Zandbergen, Julianastraat 50. Hij is 69 jaar geworden. Volgens zijn gewoonte ging hij 's morgens naar de kerk. De motor van de auto draaide al en hij had de ruiten schoongemaakt, maar burens vonden hem liggend op de grond. In allerijl werden de nooddiensten opgeroepen en er zijn verschillende pogingen gedaan om hem te reanimeren, maar die hadden geen resultaat. Eigenlijk was het al in één keer gebeurd. Onvoorstelbaar. Een grote schrik, want niemand had dit aan zien komen.

Enkele jaren geleden had Jan Ekkel grote problemen met zijn gezondheid: suikerziekte, een ontsteking aan de alveeslier, een nieuwe hartklep, een beroerte. Dat alles zorgde ervoor dat hij niet meer kon wat hij vroeger allemaal wel kon. Maar hij maakte er nog wat van. Hij had nog steeds zijn grapjes, zijn belangstelling en zijn muzikaliteit. Viermaal per week ging hij naar de dagopvang in Westerhaar en dat deed hij graag. Dat gaf wat structuur, hij ontmoette er mensen en kon zich nuttig maken. En zondags ging hij naar de kerk; achterin had hij zijn eigen plekje.

Een gelovig man, dat was hij. Een van de liederen die hem aanspraken stond daarom bovenaan in het overlijdensbericht: 'Veilig in Jezus' armen'. Ik vond dat heel opmerkelijk, want dat is waarschijnlijk het laatste lied dat hij gezongen heeft. Op zaterdag 5 maart namelijk, de dag voor zijn dood, woonde hij samen met zijn vrouw de afscheidsdienst bij van een goede bekende. En in die dienst was 'Veilig in Jezus' armen' het slotlied.

Op vrijdag 11 maart vond zijn uitvaart plaats. In de dankdienst voor zijn leven in Kerkelijk Centrum Irene stonden we stil bij de woorden die Jan Ekkel en Martha Zandbergen bij hun huwelijk hadden meegekregen: '*Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.*' (Lucas 19 vers 5) Jezus wil onze gast zijn en hoopt dat wij Hem ontvangen. Welnu, dat heeft Jan Ekkel gedaan en dat maakt ons hoopvol nu hij dit leven moest verlaten. Na de dienst zijn we naar de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof' gegaan voor de teraardebestelling.

Wij bidden om troost en kracht voor allen die Jan Ekkel zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

JAD

**WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92**

e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl

Vaste vrije dag: Dinsdag.

Kampdienst zondag 3 april

De Barmhartige Samaritaan. Een verhaal dat spreekt tot de verbeelding. Wie leeft niet mee met de beroofde? Wie voelt geen afkeuring bij de priester en leviet die doorlopen? Wie heeft geen bewondering voor de brutaliteit van Jezus, die praat tegen de priesters en levieten, en daarmee zegt: jullie zijn schurken? Wie voelt zich niet geconfronteerd met de vraag: ben ik eigenlijk

wel barmhartig, wie is eigenlijk mijn naaste? In de kampdienst gaan we dit verhaal ontdekken, met zingen, luisteren en spelen... 2gether zorgt voor vrolijke muziek. Jij en u ook welkom! Om ongeveer half 11 op Kampeerboerderij Emsland, Emslandweg 17, 7731 RP Ommen.

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen

In de sfeer van de Taizé-dienst afgelopen zondag: *Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.* Deze zin zegt me veel, zegt me alles over de betekenis van de drie dagen van Pasen. Het einde dat geen einde is. De pijn, die een heftig einde heeft. De stilte, waarin alles omdraait. De paasmorgen, waarin het licht ineens feller schijnt dan ooit. Niemand die het begrijpt, maar zovelen die uit het donker komen. Ontsteekt Jezus, de Opgewekte, ook het licht in jouw leven?

Meeleven

Huwelijk Margreet Middag en Richard Rozemuller

Op 11 maart zijn zij getrouwd en kregen zij de zegen over hun huwelijk in de vrijgemaakt gereformeerde kerk De Akker. Margreet is dochter van Hermien en Henk Middag, zus van Bart, en opgegroeid aan de Berkenhof. Haar hele jeugd was ze thuis in Irene, waar ze ook belijdenis heeft gedaan in 2012. Ze ging mee met Richard naar de Akker, waar de familie Rozemuller zich betrokken weet, om daar te trouwen. En tegelijk ook om daar afscheid te nemen, want vanaf hun trouwdag wonen ze in de Dokter Boomstraat 32, 7071 AL Vriezenveen en kerken ze in Daarlerveen.

Ze hebben enorm naar deze dag toegeleefd en zijn dan ook erg gelukkig met deze bevestiging van hun liefde. Ds. Storm mocht de zegen over hun liefde en trouw geven, en ook vanuit onze gemeente mogen we hen feliciteren en meebidden: Gods zegen over jullie weg samen.

Ds. David Kroeze

In herinnering Sipke Bouma

28 februari is, op 80 jarige leeftijd overleden Sipke Bouma. De laatste jaren woonde hij in het verpleeghuis de Weemelanden. In het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen nam hij bewust afscheid van zijn leven bij hen. Dankbaar voor al hun goede zorg voor en om hem in de niet altijd even gemakkelijke jaren in het verpleeghuis, waar het steeds meer en meer

duidelijk werd dat het niet meer ging. Zo moesten we hem loslaten. Hij die zo zijn eigen plek heeft ingenomen in onze dorpsgemeenschap Vroomshoop. Die vele jongeren het vak bouwkunde heeft bijgebracht als leraar aan de Technische School in Vroomshoop. Een mens met hart voor zijn leerlingen en hen probeerde te motiveren om hun talenten te ontwikkelen. Ook was er zijn inzet voor de kerkgemeenschap van de toen nog Gereformeerde Kerk te Vroomshoop. Verdriet kwam in er in zijn leven toen hij afscheid moest nemen van zijn lieve vrouw Pietsje Postma, op 11 september 2002. Hij probeerde met hernieuwde contacten weer zin en betekenis aan zijn leven te geven. Tot hij zo'n acht jaar geleden getroffen werd door een herseninfarct en zijn leven een totaal andere wending kreeg. Hij, zoals met zoveel andere dingen in zijn leven, onderging het lijdzaam, berustend. Steeds in het vertrouwen dat er Eén met hem was. Hij vond rust en kracht in het prachtige lied Ps. 23: de Heer is mijn Herder. Ik hoef niet bang te zijn. Zo bleef hij, ondanks alle beperkingen meeleven met zijn gezin, de kinderen en kleinkinderen. Vroeg hij hoe het was in Vroomshoop. Beleefde hij plezier aan dingen die nog konden. Een fries in hart en nieren. Geboren in Franeker, daar opgegroeid en vertrouwd gemaakt met het geloof dat in zijn leven een belangrijke rol speelde. Wijs, op een rustige en bedachtzame wijze.

In een dienst van Woord en Gebed, op vrijdag 4 maart, hebben wij en zijn kinderen hem herdacht in het licht van Ps. 23. Vanuit de liefde waarvan Paulus spreekt in het schitterende hoofdstuk 13 van zijn eerst brief aan de gemeente van Korinthe.

Zijn kleinkinderen herinnerden ons aan het kindergebedje dat pake met hen zong, en samen nog vlak voor zijn sterven. Ik wil er graag mee eindigen, iets aangepast. *Handen gevouwen/ Sluit ogen nu /Zacht klinkt ons bidden/ Heiland tot U./ Lieve Heer Jezus,/Zorg ook voor ons./Zegen ons allen,/Wees ons nabij.*

Dat dit in al zijn eenvoud jullie, ons tot troost mag zijn.

Ds. J. Dijkstra, Geestelijk Verzorger Weemelanden.

Krummeldienst 3 april

Zondag 3 april is er weer een krummeldienst in Kerkelijk Centrum Irene. We zouden het erg fijn vinden als jij er ook bij bent.

Het thema van die ochtend is: *De Emmaüsgangers.*

Twee discipelen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Ze zijn verdrietig over wat er met Jezus is gebeurd.

Plotseling verschijnt er een vreemdeling die met hen meeloopt. Hij legt hen uit waarom Jezus moest sterven aan een kruis.

Als hij blijft eten en het brood breekt zien ze dat de vreemdeling Jezus is. Ze lopen meteen terug naar Jeruzalem om de discipelen te vertellen dat Jezus leeft!

Tijdens de krummeldienst collecteren we voor stichting Manna die eten uitdeelt in Twenterand.

We vinden het leuk als je iets te eten meeneemt dat houdbaar is.

Potgrondactie zaterdag 12 maart 2016

Redelijk vroeg dit jaar, i.v.m. vroege Pasen. Wel een mooie voorjaarsdag, maar hierdoor waarschijnlijk veel mensen afwezig.

Met behulp van de hovenier zijn alle pallets (zo'n 1580 zakken) weer verkocht, zodat we een netto opbrengst hebben van € 2500,-.

Alle medewerkers bedankt voor de spontane hulp en fa. Hofman bedankt voor het beschikbaar stellen van de kantine en de nodige opslagruimte.

Nogmaals bedankt, namens de activiteitencommissie, Roel Smid



Gezamenlijke Mededelingen

Agenda

29-03-2016	19.30u.	moderamen, in KCI
29-03-2016	20.00u.	Bijbelkring, in KCHA
29-03-2016	20.30u.	aanloop bevestiging ambtsdragers 3 april, in KCHA
30-03-2016	19.30u.	Hvg "Ruth", in KCHA
30-03-2016	20.00u.	doopzitting KCHA
31-03-2016	09.00u.	voorgangers-overleg, in KCI
01-04-2016	18.00u.	vertrek naar club-kamp 1,2,3, april
01-04-2016	18.45u.	gebedskring in KCHA
05-04-2016	20.00u.	jeugdraad, (plek....?)
06-04-2016	woensdagochtend-gespreksgroep V&T pas op

06-04-2016 19.30u. 13.4., KCI
kleine kerkenraad, in KCI
met gemeenteadviseur over visie en missie

Jeugd en jongere gemeenteleden

Gebed gevraagd voor Sonrise Vroomshoop



18t/m22 juli 2016 is deze sportweek weer achter Irene. Sonrise is een prachtige kans om kinderen en tieners in aanraking te brengen met het Evangelie. Tegelijk biedt het de mogelijkheid voor interkerkelijke samenwerking. "En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden" (2Kor.1:11; NBV). Wilt u dat doen door te bidden voor:

- sporters die ervoor willen gaan
- de leiding en organisatie
- het team kerkleden dat mee wil helpen
- een goede voorbereiding.

Collecte Biddag:

De collecte op Biddag voor de Stichting Anak-Anak heeft € 148,53 opgebracht.

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.

Het onderwerp van deze stille week stond, - zoals eerdere onderwerpen -, alvast in de vorige Kerkbode; onze groep wil graag nog even doorgaan; volgende keer komt qua datum uit op 13 april (niet dus op 6 april), met als onderwerp: "Ik ga naar de kerk als ik daar echt behoefte aan heb", en kernwoorden zoals "gewoonte, echt willen, kleur van je geloof; wat raakt je of waarmee zit je?" komen terug in ons gesprek.

Met hartelijke groeten, ds. Antonides.

Goedemorgen!

Als u nog een ontbijtje wilt bestellen voor een ander of voor uzelf, dan kan dat tot en met zaterdag 2 april. Meer informatie hierover staat op de laatste pagina van de vorige kerkbode. Ook liggen er bestel-enveloppen in de kerk, kijk onder Nieuws op

www.protestantsvroomshoop.nl of mail
Dianne Kamphuis (diannekamphuis@hotmail.com).



Kinderkoor Stralende Sterren

Zondag, 1^{ste} Paasdag, in de 2^{de} dienst, zullen de Stralende Sterren de dienst nog feestelijker maken. Want het Grote Feest is natuurlijk Pasen. Jezus is opgestaan!. Hij leeft, Hij leeft!

woensdag 23 maart,	17.00 uur repetitie (laatste keer op woensdag!!)
zondag 27 maart, 1 ^{ste} Paasdag	meewerken in KC Het Anker, 2 ^{de} dienst (09.45 aanw.)
zondag 10 april, 9.30 uur	optreden in Westerhaar, Herv. kerk.
zondag 22 mei, 9.30 uur	meewerken tijdens de kleuterdienst,
	KC Het Anker
zaterdag 4 juni, 's middags	optreden in Het Punt (ouders: meer info via de app)
zaterdag 8 oktober	optreden in Krönnenzommer, Hellendoorn
zaterdag 29 oktober	optreden in KC Irene met andere kinderkoren.
zondag 13 november	optreden in Sionskerk, Mariëenberg.

Wil je meedoen met Stralende Sterren en ben je 5 jaar of ouder en volg je het basisonderwijs? Kom erbij. Vanaf 1 april oefenen we op vrijdag, in KC Het Anker. Van 15.15 tot 16.15 uur. Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.

Opbrengst boodschappenactie "GEEF" Stichting Manna

Op zaterdag 12 maart en zondag 13 maart hebben wij als diaconieën van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantste Gemeente in wording te Vroomshoop, een boodschappenactie gehouden voor de Stichting MANNA.

De totale opbrengst bedroeg 29 gevulde kratten met boodschappen en € 133,00 aan giften van KC Het Anker en KC Irene en € 600,00 van De Akker.

Op maandag 14 maart hebben we de boodschappen naar de Stichting Manna gebracht die de boodschappen gaat gebruiken voor de uit te delen pakketten voor Pasen.

Als gezamenlijke diaconieën kijken we in dankbaarheid terug op deze actie en willen we u hartelijk bedanken voor de boodschappen en de giften.



Paascollecte

Graag willen wij de paascollecte nog een keer onder uw aandacht brengen. De brieven met de bekende acceptgiro zijn inmiddels rondgebracht.

Zoals u weet kan de kerk uw extra gift heel goed gebruiken. Wij bevelen de collecte daarom van harte bij u aan.

Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u goede paasdagen toe te wensen!

Kerkrentmeesters van Het Anker en Irene.

Vorming en Toerusting, thema-avond jl.

Maandagavond 14 maart 2016: Op de fiets op pelgrimstocht naar Rome.

Jan en Tine Visser hebben in 2014 een pelgrimstocht gemaakt naar Rome, vanuit Vroomshoop, een fietstocht van 48 dagen.

Vele mensen maken pelgrimstochten naar verschillende plaatsen, waaronder Rome; men heeft interesse in religie en geloof. Zo ook jongeren, die in de zomer naar Taizé gaan, een christelijke

kloostergemeenschap in Frankrijk. Jan en Tine gingen, en maakten deze tocht via een vastgestelde route en overnachtten op een camping, in een B&B en een enkele keer in een hotel, als het niet anders mogelijk was.

We mochten via de beamer de beelden zien van hun tocht via Limburg naar België met de vele kruisbeelden, die men onderweg tegenkwam, langs de wijnstroken in Frankrijk. Natuurlijk kwam bij de onderlinge gesprekken op de campings de vraag "waar gaan jullie naar toe?", en ook ontmoetten ze op die manier mede-pelgrims. Onderweg bezochten ze ook regelmatig kathedralen, waarover we heel bijzondere beelden zagen.

Eenmaal in Italië aangekomen waren daar natuurlijk het imposante Sint - Pietersplein in Vaticaanstad en de Sixtijnse Kapel, en natuurlijk de Vaticaanse Musea. Wat voor hen natuurlijk heel bijzonder was, was het bezoek aan de Friezenkerk, met de Nederlandse vlag, maar ook de Friese vlag; ook hebben ze een rondleiding gehad; wij mochten zien hoe indrukwekkend het allemaal is, zeker de muur waarin de plaatsnamen vermeld stonden vanuit Friesland. Zo mochten ze ook de viering op de zondag daar meemaken in een stampvolle kerk, en aan het eind van de dienst werden hun namen afgeroepen met het verzoek om naar voren te komen.

Er volgde een toespraak voor hen door de voorganger die daar al tientallen jaren was, waarna ze de pelgrimszegen en een oorkonde ontvingen,

vervolgens werd het 6^e couplet van het Wilhelmus gezongen en aansluitend het Friese volkslied.

Zo mochten we als bezoekers van de thema – avond volop meegenieten van de wel heel bijzondere Pelgrimstocht van Jan en Tine Visser.

Uit de commissie V&T.

Vorming en Toerusting – jaarlijks uitje

Ook dit jaar heeft de commissie V&T op zaterdag 16 april 2016 weer een uitje gepland.

Dit jaar gaan we naar Enschede en wel naar 'Het huis van verhalen' in de wijk Roombeek. Het Huis van Verhalen is een centrale ontmoetingsplek in Roombeek waar verhalen centraal staan. Verhalen van mensen die de Vuurwerkramp hebben meegemaakt. Verhalen over de wederopbouw van de wijk Roombeek. Verhalen van mensen die nu in de wijk wonen.

Na een inleiding in 'Het huis van verhalen' krijgen we onder begeleiding van een ambassadeur een rondleiding door de wijk Roombeek. U hoort over de geschiedenis van de wijk, over de vuurwerkramp en u kunt zien hoe de wijk weer is opgebouwd en de bijzondere architectuur die hier aanwezig is.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan op vóór 27 maart 2016.

Onderstaand de planning voor deze middag:

Datum: zaterdag 16 april 2016

Vertrek: 12.45 uur bij KC Irene (MCC kant)

Aankomst: 13.30 uur, ontvangst met koffie/thee

Rondleiding: 14.00 – 15.30 uur

Afsluiting: 15.30 uur met koffie/thee/appeltaart

Terug: 16.00 uur.

Kosten: € 12,-, (incl. brandstofkosten voor de chauffeur) te betalen bij vertrek

Opgeven voor 27 maart bij Gerrit Westerink of Gosien Antonides

Tel: 643378 of 646629

e-mail: gerritwillywesterink@telfort.nl of g.antonides@yahoo.nl

Bij opgave ook graag vermelden of u wilt/kunt rijden.

Reach-out

Beste mensen,

Misschien heeft u het al gehoord, ons koor komt met een nieuw en uniek project. Het Verhaal presenteert Gods verlossingsplan voor Zijn volk van

Genesis tot Openbaring. Richt zich op de schepping, Adam en Eva, Gods verbond met Abraham, koninkrijk van David, de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus.

The Story vertelt het grootste, meest overtuigende verhaal van alle tijden: het verhaal van een ware God, die zijn kinderen liefheeft, die voor hen een weg van geluk heeft opgebouwd, en voorzien heeft van een route naar de eeuwigheid. Er wordt gebruikt gemaakt van lezingen uit de Schrift door een verteller. De vertelling is in het Nederlands en de zang in het Engels.

Dit project is een visueel concert: een mix van vertelling, koorzang, live muziek en visuele presentatie. Door deze afwisseling en de eigentijdse invulling zal zowel jong, als een wat ouder publiek hierdoor aangetrokken worden. Het verhaal duurt in totaal 1 uur.

Wij nodigen u graag uit, om met ons "Het Verhaal" te gaan beleven en wel op zondag 3 april a.s. om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Wierden, Spoorstraat 7.

U bent van harte welkom!

'Café Doodgewoon', inloopavond in Almelo

Op maandagavond 4 april a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een *Café Doodgewoon* in Almelo. Het thema van deze avond is: *'Palliatieve sedatie en euthanasie'*.

Het is belangrijk om het al vroeg in het stadium van ziekzijn te hebben over wat er aan het einde van het leven kan en moet gebeuren; wat u wilt rondom behandeling, verzorging, begeleiding en het overlijden. Palliatieve sedatie en euthanasie zijn thema's die hierbij aan de orde kunnen komen. Hilde de Meijer, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatric en hospicearts, zal deze avond vertellen over wat het verschil is tussen palliatieve sedatie en euthanasie en wat er allemaal bij komt kijken.

Tijdens deze inloopavond is er ruimte voor al uw vragen en staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon vindt plaats in Medisch Centrum De Kolk, Bornerbroeksestraat 38-46 te Almelo. Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u bellen met:

Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, tel. 088 708 32 26

HGJB-vakanties

Voor je het weet is het zover! In de zomer organiseert de HGJB weer superleuke vakanties, voor kinderen, tieners en 18+! HGJB-vakanties kenmerken zich door: gezelligheid, Bijbelstudie, ontspanning, nieuwe vrienden maken. De HGJB heeft een heel divers aanbod, bijvoorbeeld een actieve vakantie op de Veluwe, maar ook een trektocht in Noorwegen. Sommige vakanties zitten al vol, dus kijk snel op hgjb.nl/vakanties. Zien we jou deze zomer?

Bijbelleesrooster

Zondag	27 maart	Lucas 24: 1-12
Maandag	28 maart	Handelingen 9: 32-43
Dinsdag	29 maart	Handelingen 10: 1-23a
Woensdag	30 maart	Handelingen 10: 23b-48
Donderdag	31 maart	Handelingen 11: 1-18
Vrijdag	01 april	Exodus 13: 1-16
Zaterdag	02 april	Exodus 13: 17 - 14: 14
Zondag	03 april	Exodus 14: 15-31
Maandag	04 april	Exodus 15: 1-21
Dinsdag	05 april	Lucas 24: 13-35
Woensdag	06 april	Lucas 24: 36-53
Donderdag	07 april	Exodus 15: 22-27
Vrijdag	08 april	Exodus 16: 1-20
Zaterdag	09 april	Exodus 16: 21-36



De redactie van de Kerkbode wenst u:

Gezegende Paasdagen!