

Jaargang 13 nummer 6 van vrijdag 23 maart 2018

Redactie Kerkbode:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman
Ds. J.A. Antonides

Kopij voor 20.00 uur zondagavond 8 april 2018 inleveren bij:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 0546-644412.

E-mail: kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 3 weken en de volgende is voor 2 weken.

Abonnementen en ledenadministratie:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,
7681 DJ Vroomshoop.

Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).

E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

Voorgangers:

- Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

Scriba's: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 642410.

E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

Vooraf.

Pasen, Paasbeloften; volgens de apostel Paulus 1-Kor.15:1-9, 20-29, NBV.

De opstanding van de doden.

¹Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is²en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.³Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,⁴dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,⁵en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.⁶Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.⁷Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.⁸Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.⁹Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.

²⁰Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.⁴En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: 'Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.' Wanneer er 'alles' staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.

Christus (Goede Vrijdag, Pasen), Christenen: gesignaleerd door niet-Bijbelse schrijvers:

Enkele uitdrukkingen, in of ook nog kort na die tijd, over Hem, of over hen:

"...urenlange duisternis midden op de dag....", Thallus, (v.a. 50 n.Chr.)

"...Noch stierf de wijze Koning voorgoed: hij leefde voort.....", Mara Bar Serapion, (v.a. 70 n.Chr.)

"....Hij was namelijk aan hun verschenen op de derde dag, opnieuw levend....", Josephus, (93-94 n.Chr.)

"....ze liederen opdroegen aan Christus, als aan een god....", Plinius de Jongere, (112 n.Chr.)

"....tijdelijk onderdrukt, om daarna opnieuw uit te breken....", Tacitus, (116 n.Chr.)

"....de vaste overtuiging dat ze voor altijd onsterfelijk zijn....", Lucianus, (170 n.Chr.)

Zo wensen we ons allen met het vers 1-Kor.15:20, en in het bijzonder voor de nieuwe lidmaten, een gezegende Pasen ! , ds. Antonides.

Zondag 25 maart 2018. Palmpasen/Passiezondag.
Kleur Paars
(De zomertijd gaat in!)

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**

Openbare Geloofsbelijdenis: Bevestiging van acht nieuwe lidmaten. **Kleur van deze dienst is Rood.**

Organist: Alice Oosterveen

Kindernevendienst: Henrike Wemekamp en Erna Vaartjes

Kinderoppas: Bo Timmer en Janique van der Vinne

19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Organist: dhr. J.C. Labrijn

M.m.v. het dubbelkwartet "Zingen in G-Groot"

Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)

Zingen in G-Groot

In de avonddienst op 25 maart – Palmpasen – zal het dubbelkwartet “Zingen in G-Groot” in Kerkelijk Centrum Het Anker drie muziekstukken ten gehore brengen:

- Wohl mir, dass ich Jesum habe van J.S. Bach
- Stabat Mater van J.G. Rheinberger
- Verlei uns Frieden van F. Mendelssohn Bartholdy

Het zal een mooie opmaat zijn naar de avondgebeden.

Zoals altijd: hartelijk welkom!

Maandag 26 maart 2018

Kleur Paars

19.00 uur: Ds. F Schipper, vesper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe

Dinsdag 27 maart 2018

Kleur Paars

19.00 uur: Ds. J.A. Antonides, vesper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe

Woensdag 28 maart 2018

Kleur Paars

19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk, vesper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe

Avondgebeden

Op de drie avonden na Palmzondag zijn er in Kerkelijk Centrum Het Anker vespers; drie keer een avondgebed, waarin we lezen uit Marcus 15.

We beginnen steeds om 19.00 uur om een half uur later de kerkzaal weer achter ons te laten.

Donderdag 29 maart 2018. Witte Donderdag.

20.30 uur: Passiestonde in kerkelijk centrum **Het Anker**

**Vrijdag 30 maart 2018. Goede Vrijdag.
Kleur Paars**

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Viering Heilig Avondmaal

Organist: dhr. J.C. Labrijn

16.15 uur: Ds. Antonides in **Het Flierborgh, viering Heilig Avondmaal**

19.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Irene**

Viering Heilig Avondmaal

Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe

Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)

Avondmaalscollecte: Kika (zie stukje onder de diaconie)

**Zaterdag 31 maart 2018. Stille Zaterdag.
Kleur Wit**

21.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**
Paaswake

Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe

M.m.v. Esther van der Schee- Roest, viool en Albert Wessels,
zang

PAASWAKE

Op Stille Zaterdag, 31 maart a.s. om 21.00 uur vindt de viering van de Paaswake plaats in het Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. In deze dienst worden de Schriftlezingen afgewisseld met zang, instrumentale muziek, gebed en doopgedachtenis.

Voorganger is ds. J.A. Droogendijk, m.m.v. Albert Wessels, zang, Rein Vos van Avezathe, orgel, Esther van der Schee-Roest, viool en een aantal leden van de liturgiecommissie. We hopen weer op een mooie en fijne dienst en nodigen u en jou van harte uit deze dienst ter voorbereiding op Pasen mee te vieren. U/ jij bent van harte welkom!

de liturgiecommissie

**Zondag 1 april 2018. Eerste Paasdag.
Kleur Wit**

- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Organist: dhr. J.C. Labrijn
(gedrukte orde van dienst aanwezig)
M.m.v. het Paasprojectkoor o.l.v. (en aan de piano) Alice Oosterveen.
Geen zondagsschool en kindernevendienst.
Kinderoppas: Marieke Altena en Edwin de Haan
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene Gezinsdienst**. Thema: "*Ik zorg voor jou*".
Organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe; trompet: Johan Vos
Geen kindernevendienst.
Kinderoppas: Annelie van Dijk en Anne Meijerink
- 19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Organist: J.C. Labrijn
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Feestelijke dienst Eerste Paasdag om 9.30 uur in K.C. Het Anker.
Een aantal prachtige Paasliederen zoals "Christus onze Heer verrees", "Lof zij God in de hoogste troon", "Nu triomfeert de Zoon van God" en "Sta op! Een morgen ongedacht" wordt gezongen. En in de loop van deze eredienst wordt er ook grotendeels een nieuw Paaslied gezongen middels koorzang: Lied 626 "Daar komt een man. De hovenier...", naar Johannes 20:1 t/m 18, waarin Jezus voor de tuinman aangezien wordt door Maria. In deze feestelijke dienst met ds. J.A. Antonides is er, uit een Schriftlezing over Pasen, een Paasprediking. Enkele liederen worden in wisselzang met de gemeente gezongen. Ook zingt, zoals de bedoeling is, de gemeente een flink aantal keren met een heel Paaslied, en ten laatste uiteraard: "U zij de glorie!". Muzikale medewerking: Jan Labrijn, aan het orgel, en Alice Oosterveen, met piano en dirigente van het speciaal voor deze dienst samengestelde Paasprojectkoor. U / jij bent van harte welkom!!

Maandag 2 april 2018: 2^{de} Paasdag

Geen dienst

Zondag 8 april 2018 Kleur Wit

09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**

Organist: J.C. Labrijn

Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Herrald Moes

Zondagsschool:

Kinderoppas: Carolien Veenhof en Rianne Hekman

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**

Doopdienst

Organist: nog niet bekend

Kindernevendienst: Helsa de Jonge en Erika Kempers

Kinderoppas: Jannemiek Uitzetter en Marloes Fokkert

19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**

Themadienst. Thema: *"De wederopstanding van het vlees"*.

Organist: nog niet bekend

Collecten: diaconie (bloemengroet), uitgang: kerkrentmeesters
(jeugdwerk)

Uit de wijken

De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:

25 maart: Fam. Wuite-Ekkel, Hoofdstraat 14F (Het Anker)

Mevr. M. Bouwhuis-Voortman, Dillenburgstraat 2 (Irene)

1 april: Fam. Meijerink-Jurjens, Julianastraat 21 (Het Anker)

Fam. Veneman-van Munster, Noorderweg 64A (Irene)

8 april: Mevr. A. Homans-Homans, de Meulenbelt 2 (Het Anker)

Mevr. A. Karsten-de Groot, Julianaplein 52 (Irene)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

25-03: Mevr. F. Ekkelenkamp-Boes, Oranjeplein 5, app 20, 7681 AZ,
82 jaar

26-03: Dhr. A. van Tebberen, Boegstaete 5, 7681 DD, 85 jaar

26-03: Mevr. F. Veldhuizen-Kottier, Oranjeplein 5, app 29, 7681 AZ,
86 jaar
28-03: Mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9, 7681 CR, 90 jaar
29-03: Dhr. D.W. Heezen, Oranjeplein 57, 7681 AZ, 86 jaar
30-03: Dhr. G. Hansman, Kolenmieten 34a, 7686 AC Geerdijk, 85 jaar
31-03: Mevr. J. Meijerink-Ekkel, Tonnendijk 71, 7681 BK, 88 jaar
01-04: Mevr. H. Janssen-Altena, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar,
90 jaar
04-04: Mevr. J. Entjes-Kok, Julianaplein 34, 7681 AW, 83 jaar
06-04: Mevr. G. van Tebberen-Hekman, Oranjeplein 5, app 23, 7681 AZ,
80 jaar
07-04: Mevr. A. Hofman-Nederhoed, Boshoeck 16, 7681 GS, 85 jaar
08-04: Mevr. W.H.R. de Groot-Teusink, Hammerweg 61, 7681 EJ, 87 jaar
10-04: Dhr. D. Hilberink, Stobbelaan 27, 7681 ZN, 80 jaar
10-04: Dhr. H. Middag, Linderflier 48, 7681 ZM, 82 jaar
11-04: Mevr. M. van der Veen-Pierik, Oranjeplein 5, app 03, 7681 AZ,
87 jaar
11-04: Mevr. G.J. Schutte-Kuiper, Kusterskamp 4, k 113, 7683 VV Den
Ham, 92 jaar
12-04: Mevr. B. Hankamp-Pekkeriet, Lindenlaan 40, 7681 RG, 88 jaar
13-04: Dhr. R.G. Kuilder, Dreef 1, 7681 CR, 82 jaar
14-04: Mevr. G. Pieters-Dogger, Julianaplein 54, 7681 AW, 80 jaar
14-04: Mevr. T. Kamphuis-Poelarends, Stobbelaan 29, 7681 ZN, 87 jaar
14-04: Dhr. J.L. Broekhuis, Stobbelaan 7, 7681 ZN, 89 jaar

Onze zieken

Isala Klinieken, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Dhr. B.J. Nijland, De Fazant 4, 7681 LJ

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134a, 7681 BS

Krönnezzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mevr. B.J. Poelarends, De Kamp 14, 7681 CP, afd. De Horst, 4N 402

Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ, Vroomshoop

Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47, 7681 ZN, app. 27

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:

Mevr. J. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, 7681BL

Mevr. A. Bakhuis-Scheffer, Prinsenkamp 88, 7681 BH

Mevr. F. Abbink-ten Hartog, Koninginneweg 4, 7681 GH

Jeugdcollectanten:

25-3:

1. Damian Kottier
2. Inka Westerink
3. Nienke Westerink
4. Rick Kaas
5. Janiek van der Veen
6. Nick Timmerman

1-4:

1. Diaken
2. Twan Kamphuis
3. Jens Kamphuis
4. Lise Tieman
5. Marit Tieman
6. Femke Tieman

8-4

1. Mirthe van Laar
2. Lionne van Laar
3. Julian van laar

4. Stan Grootoink
5. Anouk Berenst
6. Tim Berenst

Doopteksten 11 maart:

YFKE MARGRIET Nieboer:

1-JOHANNES 3 : 1

1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

1-JOHANNES 4 : 19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

CATO JINTE van Venrooij:

Psalm 100 : 3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Spreuken 20 : 7

Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.

Doop

Iedere maand staat er een doopdienst in het rooster van erediensten.

De eerstvolgende doopdiensten zijn:

8 april in Irene door ds. J.A. Antonides

(doopzitting 3 april 20.15u. in KCI: 1 aanmelding is al binnen).

13 mei in Het Anker door ds. F. Schipper.

10 juni in Irene door ds. J.A. Antonides.

U kunt hiervoor tijdig contact opnemen met de betreffende voorganger.

Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper

Bij de diensten

Op Palmпасen, zondag 25 maart, zal in de avonddienst het dubbelkwartet "Zingen in G-Groot" zingen. Verder gaat het over 'Jezus en Petrus'.

Op Goede Vrijdagavond vieren we de maaltijd van de Heer.

Op Paasavond vergezellen we de Emmaüsgangers – Lucas 24.

De Heer is waarlijk opgestaan!

Bijbelkring

Nog twee dinsdagen na Pasen lezen we verder in het boek Handelingen.

We volgen de apostelen op de tweede zendingsreis.

Dinsdag 3 april gaan we naar Athene – Handelingen 18.

De laatste keer voor de zomer is op dinsdag 24 april.

Welkom, om van 20.15 tot 21.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Klok

De Olympische Spelen en de Paralympics zijn weer voor een jaar of vier geweest. Het draaide allemaal om de sportieve klok; wie is de snelste, de allersnelste en de allerallersnelste; om honderdsten van seconden; niet te tellen.

Dan het uur van de winter- naar de zomertijd; ook niet te tellen; zomaar is twee uur drie uur.

Het is een uur eerder Palmzondag.

Als we maar niet te laat zijn.

F. Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides

Dankwoord

Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor de vele kaarten, de telefoontjes en de bezoeken na het overlijden van mijn lieve man HERMAN KAMPHERBEEK.

Jo Kampherbeek-Veldhuis

Groet

In een korte reeks jaren hebben we in stapjes en inmiddels als Protestantse gemeente te Vroomshoop de handen steeds meer ineen mogen slaan, steeds meer samen de schouders eronder; benodigd in een zo zeer woelige wereldse omgeving, waarmee we tegelijk bewust openingen houden, in het groot en in het klein. Enkele winterseizoenen door, bleven veel 18-plus-catechisanten zich geestelijk steeds voeden en laven, of deels zullen ze dit opnieuw blijven doen (dit afgelopen seizoen een flinke leeftijdsgroep van rond de twintig gespreksdeelnemers 18+). En zo, -- vanuit komende Palmzondag / Passiezondag met liefst acht nieuwe lidmaten (acht is trouwens een symbolisch getal uit de Paasdag, de achtste dag) --, zijn we daarna, in de liturgische kalender, in de zogeheten: stille week, en dan ná Pasen, volgens sommige tradities, in de zogeheten: goede week. Een veelzeggende verdere lijdens-tijd / veertigdagentijd, zoals die nu gaande is om te beleven, wensen we elkaar toe, met bezinning; extra goede moed voor wie in moeite verkeren, dus in welke verdrukking dan ook, ook bv. diaconaal beschouwd immers; deze wereld gaat gebukt, in het groot en in het klein, onder polariserende, splijtende, opzichtige schaduw machten (eerzuchtigheid) met risico's tot een ontvlaming en strijd binnen de schepping, tot aan de wederkomst; dan zal alles volkomen ten goede keren; er is alle reden tot blijvend geloofsvertrouwen, en ik verwijs dus naar de Bijbelverzen in het "vooraf" in deze aflevering, met name 1-Kor.15:20; daar wordt teruggesproken op: de Heer is waarlijk opgestaan! Houd(t) dus als onze gemeente vertrouwen vast, uit Pasen en beloften toen, ook later gedaan bij de hemelvaart van Jezus; we behouden, heel praktisch en m.i., dat vertrouwen als onze gemeente via de volgende twee, zoals de eeuwen door bleek en zoals ik soms herhaal: trouw persoonlijk pastoraat en prediking gevoed uit de

Bijbelgedeelten als hoofdbronnen; hartelijke groeten aan u en jullie, ds. J.A. Antonides en familie.

(P.S. een speciale groet aan vele 80-plussers onder u, met wie ik nog langere ontmoetingen wil hebben, zodra ik tijd vind)

WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 25 maart

De zondag voor Pasen heet Palmzondag en dan lezen we over Jezus' intocht in Jeruzalem. Dit jaar luisteren we naar het Evangelie volgens Matteüs (11 : 1 – 11). Het project sluit hier mooi bij aan. In deze dienst zullen ook een aantal jongeren openbare geloofsbelijdenis afleggen. Elders leest u hier meer over.

Woensdag 28 maart

In de avondgebeden lezen we Marcus 15. Er is een sobere liturgie met enkele liederen, een kort Bijbelgedeelte, enkele gedachten daarbij en er zijn gebeden; al met al duurt het ongeveer een halfuur. Op woensdag gaat het over Jezus die door de soldaten wordt bespot.

Zaterdag 31 maart

In de Paaswake verwelkomen we een nieuwe paaskaars, lezen we gedeelten uit de Bijbel, zingen we liederen en maken we muziek. Ook staan we stil bij onze eenmaal ontvangen doop. Dit alles met als kern het geheim van Jezus' verrijzenis uit de dood. Medewerking wordt verleend door een aantal lectoren, Rein Vos van Avezathe (organist), Esther van der Schee (violiste) en Albert Wessels (solist).

Zondag 1 april

In Kerkelijk Centrum Irene is er een gezinsdienst. Dat betekent dat er geen kindernevendienst en ook geen krummelkerk is. Een verhaal doet dienst als preek en verder hebben we aandacht voor het project en is er een gedicht. Natuurlijk zingen we veel paasliederen. Sommige daarvan gaan al jaren mee, andere zijn betrekkelijk nieuw. Maar juist die nieuwe liederen zijn dan weer bekend voor de kinderen. Bij het zingen worden we begeleid door Rein Vos van Avezathe op het orgel en door Johan Vos op de trompet.

Zondag 8 april

's Avonds is er een themadienst. Althans, zo staat het in de roosters. Maar wat is dan het thema? Ik denk dat ik nog maar wat in de buurt van Pasen blijf. Wat hebben wij daar nu eigenlijk aan? Paulus verbindt Jezus' opstanding met onze eigen toekomst. Ons sterven is het einde niet. Aan de Korintiërs schijft hij dat we niet alleen maar voor dit leven op Christus hopen, maar ook voor wat daarna komt. In de apostolische geloofsbelijdenis wordt dat aangeduid met 'de wederopstanding van het vlees'. Dat lijkt me een interessant onderwerp.

Uit de gemeente

- Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134a, verblijft nog steeds in het ziekenhuis te Almelo.
- Mevr. B.J. Poelarends, De Kamp 14, verblijft nu in Krönnenzommer
- Mevr. A. Bakhuis-Scheffer, Prinsenkamp 88, is thuisgekomen uit het ziekenhuis en revalideert daar verder. Het zal veel geduld vergen.

Geboren



Op woensdag 7 februari hebben Norbert en Natasja Uitslag, Prinsenkamp 61, een dochter gekregen: *Suus Hilde*. Suus is het zusje van Fleur en Joep. Ze hebben op het kaartje de volgende woorden laten zetten:

*'Een nieuw leven, een nieuw wonder.
Dank U wel! Jij bent heel bijzonder.'*

Wij feliciteren dit jonge gezin en wensen alle vijf veel zegen, gezondheid en liefde toe.

Overleden

Op woensdag 14 maart is Willem Hendrik Schuurman overleden, Vierzonenweg 33. Hij is 80 jaar geworden. De begrafenis vindt plaats op maandag 19 maart. In de volgende Kerkbode zal een in memoriam verschijnen.

Openbare geloofsbelijdenis

Elk jaar is er een groep catechisanten die wij de 18-plussers noemen. We hebben het bij hen ook gehad over belijdenis doen: wat houdt dat in en waarom zou je dat wel of waarom zou je dat niet doen? Het is dan verder

aan de jongeren zelf om een keuze te maken. Dit jaar zijn er weer enkelen die te kennen hebben gegeven dat ze ja willen zeggen op de vraag of zij in geloof door het leven gaan. Het zijn:

- Bastiaan Dubbink, Hammerweg 42
- Lars Elzinga, De Grutto 6
- Ruth Everts, Morgenroodweg 2A, Bruchterveld
- Elke Huiting, Schoolstraat 85
- Ardie Peters, Tonnendijk 138
- Arjan van Ulst, Huttensingel 8, Daarle
- Leon van Ulst, Linderveld 2
- Miranda van Ulst, Huttensingel 8, Daarle

Ze zullen openbare geloofsbelijdenis afleggen op zondagmorgen 25 maart in Kerkelijk Centrum Irene. We zijn blij en dankbaar dat zij door de jaren heen toegegroeid zijn naar deze beslissing en hopen op een mooie dienst.

JAD

In Memoriam – Albert Drogd

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.

Je was verbazingwekkend krachtig.

Maar je was op, zo is het goed.

Op dinsdag 6 maart is **Albert Drogd** overleden. Samen met zijn vrouw woonde hij Aan 't Spoor 10. Hij was geboren op 21 februari 1933 te Rheezeveen. Gedoopt en wel groeide hij op met z'n broers en zussen. Al op jonge leeftijd kwam Ab in Vroomshoop wonen, aan de Noorderweg. Na schooltijd ging hij aan het werk, veelal als loonwerker, jarenlang als heftruckchauffeur. Nog geen zestig jaar oud ging hij met de vut en bleef actief met alles wat hem bezig hield. Als stoere motorrijder had hij Dinie Roddenhof ontmoet. Ze deden op Palmzonden 1960 belijdenis van hun geloof en trouwden op 17 november in datzelfde jaar. In de kerk aan het kanaal in Vroomshoop werd de Bijbel gelezen – uit 1 Koningen 8, met als

tekst voor het leven: ... *dat Uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis ...*. Woonruimte was er aan de Noorderweg, waar ze tot een jaar geleden met vreugde leefden. Daar ook werden hun kinderen geboren, dochter Hetty en zoon Gert. De familievreugde werd vergroot met de komst van partners – Jan en Mirjam en de geboorte van de kleinkinderen – Ellen, Ramon en Iris. Verdriet werd in stilte meegedragen na het overlijden van Jan in december 2009. Met het ouder worden kwamen de gebreken. Klagen deed Albert niet; hij droeg het leven zoals het kwam en zoals hij gedragen werd. Zo wandelde hij het leven uit, het leven in. Zaterdag 10 maart zijn we weer in de kerk aan het kanaal samen gekomen. Opnieuw hebben we die woorden uit 1 Koningen 8 gelezen en in het licht van zijn trouwtekst het leven van Albert Drogts overdacht, gebeden, gezongen. Daarna is hij begraven op de Algemene Begraafplaats "Dennenhof".

We bidden God om troost en nieuwe kracht voor allen die hier achterblijven en hem zullen missen, bijzonder voor zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen.

FS

Jeugd en jongere gemeenteleden

Zondagsschool "Eben Haëzer"

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 1 april is het Pasen en er is dan 's morgens een gezinsdienst in K.C. Irene om 9.30 uur. Het thema van deze dienst is *"Ik zorg voor jou"*. In deze dienst is iedereen van harte welkom en we zouden het fijn vinden als jullie allemaal komen.

Er is dan geen zondagsschool in K.C. Het Anker. Iedereen fijne paasdagen gewenst.

Leiding van zondagsschool "Eben-Haëzer"

World Servants Vroomshoop 2019

Met een aantal jongeren uit Vroomshoop maken we plannen om in de zomer van 2019 weer met een World Servants project mee te gaan. We zijn nu met 7 jongeren en hebben besloten dat de groep uit kan groeien tot 10, maximaal 12 personen. We hebben geleerd dat een grotere groep te veel acties vraagt.

We starten op Koningsdag met de eerste actie op de Koningsmarkt in Vroomshoop. U zult weer vaker van ons horen.

Op woensdagavond 4 april is er een informatieavond in Kerkelijk centrum Irene. Wil je komen, meldt je dan bij Geke Bartels 0638399326 of Daan Plaggenmarsch 0651974838.

EO – Jongerendag 2018

Over ruim 2 maand is het weer zover, de EO-jongerendag 2018. De kaartverkoop is inmiddels gestart, en ook vanuit Protestantse gemeente te Vroomshoop willen wij er dit jaar weer graag naar toe. We gaan met een bus en worden voor de deur van het Gelredome afgezet, uiteraard 's avonds ook weer thuis gebracht.

De EO-jongerendag is dit jaar op zaterdag 26 mei in het Gelredome in Arnhem.

Wij vertrekken ongeveer om 10.30 uur en zijn vaak rond 23.00 uur weer terug in Vroomshoop.

Lijkt het je leuk om mee te gaan, wil je eerst wat meer informatie of wil je je direct al opgeven, stuur dan een appje naar Judith Bos, 06 22 33 25 95

Van de kerkrentmeesters

Giften

Ontvangen via de contactpersonen

Mevr. Hekman € 10,- (toren)

Mevr. Olthuis. € 10,- (orgel)

Mevr. v.d. Vegt € 50,- (toren)

Mevr. Hilbrands € 20,- (orgel)

Mevr. Snijders € 10,- (kerk)

Via ds. Antonides € 22,50 (waar nodig) en € 15,- (voor restauratie)

Geachte Gemeenteleden,

Er worden wel eens vragen gesteld of meningen gedeeld richting onze dominees en ouderlingen betreft het financiële beleid. Vragen over het geld dat wordt besteed aan onze gebouwen Irene en Het Anker. De zorg is dat dit op langere termijn niet goed zou verlopen. Wij zijn blij te horen

dan gemeenteleden zich zorgen maken over de toekomst. Jullie denken en leven mee met onze kerk.

Wij, als CvK, zijn altijd bereid u te woord te staan om uw zienswijze hierin mee te nemen. Ook bent u altijd welkom op de jaarvergadering waarin deze aspecten worden weergegeven en besproken.

Destijds hebben wij de intentie uitgesproken als gemeente ernaar te streven om de beide kerkgebouwen de eerste vijf jaren te blijven gebruiken en te onderhouden. Zoals u dat van ons mag verwachten zijn op dit moment beide locaties in goede conditie. Dit heeft ons nauwelijks vermogen gekost vanuit eigen middelen. Er is altijd vanuitgegaan dat de extra uitgaven, die nodig waren voor Het Anker, worden bekostigd uit de toezeggingen die daarvoor in het leven zijn geroepen. Deze actie is al van enige jaren geleden, toen wij al samenwerkten. In overeenstemming met de destijds gereformeerde kerk Irene is deze toentertijd tot stand gekomen.

Voor 2016 was er een sluitende jaarafrekening en ook voor 2017 mogen we vaststellen dat dit weer het geval is. Onze eigen middelen komen niet onder druk te staan.

Vanuit het CvK proberen wij zoveel mogelijk te sturen op kosten. Daarbij kijken wij bewust naar de uitgaven en zullen dat ook blijven doen aangezien het uw bijdrage is waar wij zorgvuldig mee omgaan om de Kerk en daarmee in saamhorigheid het geloof in Vroomshoop en omgeving te continueren.

Wel maken wij ons zorgen richting de toekomst dat op cruciale plekken in de organisatie van het kerkgebeuren plekken openvallen die van belang zijn en niet of onvoldoende worden opgevuld om ons als kerk met elkaar toch te blijven verbinden om goed te kunnen functioneren. Er wordt steeds meer van ons gevraagd vanuit de maatschappelijke omgeving, maar ook vanuit de wet- en regelgeving. Ook hierin zullen wij een weg moeten vinden en er samen een invulling aan moeten geven.

De opmerkingen die vanuit de gemeente komen heeft ons als CvK er toe bewogen om regelmatig iets van ons te laten horen in de Kerkbode en op de site, betreffende ontwikkeling en werkwijze.

Namens het CvK wil ik afsluiten met de volgende opmerking: "Laat los wat voorbij is, wees dankbaar voor wat overblijft en kijk uit naar wat gaat komen".

In vertrouwen namens het CvK, Mans Hekman

Van de diaconie

Collecteopbrengsten:

4 maart	Zending	€ 349,66
11 maart	Binnenlands Diaconaat	€ 389,99

Collecte Heilig Avondmaal op 30 maart

Deze collecte zal zijn voor KiKA

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Hier is veel geld voor nodig daarom beveelt de diaconie deze collecte van harte bij u aan.

***"Ik hou van jou" zei Hij.
"Hoeveel?" vroeg ik.
"Zoveel" zei Hij, spreidde Zijn armen
en stierf voor mij.***

Mededelingen

Agenda

20-03-2018	20.00u.	aannemingsavond belijdeniscatechisanten 25 maart in KCI
21-03-2018	09.30u.	woensdagochtend-gespreksgroep V&T in KCI
21-03-2018	19.30u.	ouderlingenberaad, dus consistorie, in KCHA
22-03-2018	09.00u.	voorgangersoverleg in KCI
22-03-2018	19.30u.	moderamen in KCI
23-03-2018	19.00u.	repetitie Paasprojectkoor in KCI
25-03-2018	zomertijd is begonnen: Palmpasen, belijdenis!
28-03-2018	18.00u.	Hvg Ruth in KCHA
29-03-2018		jaarvergadering vrouwencontactgroep in KCI
29-03-2018	20.30u.	Passiestonde in KCHA
30-03-2018	17.15u.	repetitie Paasprojectkoor in KCI
03-04-2018	20.15u.	doopzitting in KCI
03-04-2018	20.15u.	Bijbelkring in KCHA
04-04-2018	19.30u.	kleine kerkenraad in KCHA
04-04-2018	20.00u.	vergadering zondagsschool in KCHA
05-04-2018	16.00u.	vrijwilligersmarkt Twenterand in de Klaampe
06-04-2018	18.45u.	gebedskring in KCHA
09-04-2018	19.30u.	ledigen busjes verjaardagsfonds in KCHA
11-04-2018	19.30u.	Hvg Ruth in KCHA
12-04-2018	19.30u.	avond contactpersonen in KCHA
12-04-2018	19.45u.	classis Ommen, afronding oude classis
13-04-2018	17.50u.	vertrek van de clubs naar clubkamp
14-04-2018	20.30u.	"club got talent"
15-04-2018	15.00u.	terugkomst clubs in Vroomshoop
18-04-2018	19.30u.	grote kerkenraad in KCI
19-04-2018	19.30u.	moderamen in KCI
21-04-2018	14.00u.	uitstapje met u (zie gidsje Vorming en Toerusting; alvast te noteren)
24-04-2018	20.15u.	Bijbelkring in KCHA

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.

Zoals vorige keer geschreven, is het onderwerp deze week (21 maart, 9.30u., KCI): de lijnen tussen Pèsach en instelling Heilig Avondmaal; dit onderwerp past uitstekend in deze lijdenstijd/veertigdagentijd; bovendien: welkom aan u en jullie, wanneer de draad van de groep weer verder, zoals we hopen en vertrouwen, wordt opgepakt in een komend seizoen herfst/winter 2018-2019; voor nu: gezegende week van Palmpasen t/m Pasen, met hartelijke groeten, ds. Antonides.

Uitstapje V&T naar Saasveld op zaterdag 21 april 2018

Om 14.00 uur bezoeken we de kerk op het Kerkeiland met de gebrandschilderde ramen.

De bijzondere ligging van de Sint Plechelmuskerk op het kerkeiland, omgeven door de oude buitengracht van het voormalig kasteel Saterslo, maakt een bezoek zeer de moeite waard.

De Sint Plechelmuskerk geniet al jaren bekendheid vanwege haar prachtige gebrandschilderde ramen, die allen gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier en kunstschilder Jan Schoenaker. De eerste kerk op de plaats van het kasteel Saterslo werd in 1820 gebouwd. De huidige kerk werd gebouwd in 1926 door architect Kroes uit Amersfoort.

Naast de prachtige ramen zijn er de uit lindenhout vervaardigde kruiswegstatiën te bewonderen. Het bijzonder fraaie houtsnijwerk is van ongekende schoonheid. Naast 3 klokken uit 1926 is ook het oude kasteelklokje uit 1525 in de 46 meter hoge kerktoren opgehangen en wordt nog bij elke eucharistieviering geluid.

Achter de kerk bevindt zich een prachtige tuin met monumentale bomen en centraal daarin een beuk en een plataan van zeker 150 jaar oud. De vijver markeert de plek waar bijna 700 jaar lang het kasteel heeft gestaan. Wij zullen ter plaatse door een gids een rondleiding met uitleg krijgen. Ook zal er gelegenheid zijn om samen koffie te drinken.

Vertrek ca. 13.15 uur uit Vroomshoop bij KC Irene. U kunt zich opgeven voor dit uitje bij de voorzitter Gerrit Westerink, tel.: 0546 - 643477 of via de mail gerritwillywesterink@telfort.nl.

De kosten zullen ca. € 10,00 bedragen, incl. kosten voor (gezamenlijk) vervoer.

Bezorging Kerkbode

Mevr. Meijerink-Boers, Tonnendijk 96a, heeft aangegeven te moeten stoppen met de bezorging van de Kerkbode. Bedankt voor de jaren dat u de bezorging op u genomen heeft. De bezorgwijk wordt overgenomen door mevr. D. Berkhof-Eshuis.

R. Geerligts

Verjaardagfonds

Op maandag 9 april 2018 is er weer gelegenheid om de busjes te legen vanaf 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Hartelijke groet, Roelie, Liza en Winny

ROMMELMARKT 2018

Op zaterdag 5 mei 2018 organiseren wij de jaarlijkse GOEDERENMARKT, op het KERKPLEIN achter de kerk (Het Anker), van 8.30 uur tot 12.00 uur. Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit doorgeven aan onderstaand adres:

Mans Hekman tel: 0546643519 of 0620407319

Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!

Op zaterdag 26 mei wordt er bij onze kringloopwinkel "de Ketting" een rommelmarkt georganiseerd. Ook hiervoor zijn uw spullen van harte welkom. Wij gebruiken de spullen dus voor beide markten. Er wordt niets bruikbaar weggegooid.

De ophaaldagen zijn:

zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 24 maart, 7 april en 21 april 2018.

In verband met personele bezetting, vragen wij u vriendelijk, indien mogelijk uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data en tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst achter de kerk.

Informatie over de te brengen goederen staat in de vorige Kerkbode!

Tijdens de Goederenmarkt zal het **RAD VAN AVONTUUR** worden gedraaid. Gemeenteleden worden uitgenodigd "PRIJZEN" te leveren, in

de vorm van een eigengebakken **taart, cake**, of het leveren van **boodschappen**, of iets dergelijks. **Doet u deze keer ook mee!!**
U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 21 april of vrijdagmiddag 4 mei inleveren bij de vrijwilligers achter de kerk. Ook hier geldt dat het voor beide markten wordt gebruikt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hebt u zin om te helpen als vrijwilliger op de goederenmarkt, geef u dan op bij één van onderstaande commissieleden! Wij kunnen alle hulp goed gebruiken.

Truus Zomer, tel. 0546643378
Carla Netters, tel. 0648303203
Dini Gerrits, tel. 0646645876
Jannette Heideman, tel. 641524

De activiteitencommissie is inmiddels uitgebreid: Dini Gerrits-Jansen en Erik Staarman komen de commissie versterken. Wij zijn blij met deze nieuwe groep, die onze activiteiten voor de kerk gaat oppakken. Daarbij zijn we nog wel de steun nodig van onze vrijwilligers. Dus we rekenen op u!

De activiteitencommissie

Irene

Was het een geslaagd feest?

Dan bent u vast in "Irene" geweest!

Goedemorgen!

Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen verrassen?

Als bedankje ergens voor, als felicitatie ergens mee, of zomaar!

Of zou je zelf niet eens lekker verwend willen worden met een kant-en-klaar ontbijtje?

Stichting
HELPT
Roemenië

Op zaterdag 7 april kan dit met een ludieke actie van "*Stichting Helpt Roemenië*". De opbrengst gaat dit jaar naar de uitbreiding van de 2e-hands winkel in Roemenië, zodat daar meer kansarme jongeren aan de slag kunnen (zie website).

Wat is precies de bedoeling?

Door € 7,- per ontbijtje te betalen (of € 12,- voor twee op hetzelfde adres) kun je jezelf, of iemand anders opgeven, alwaar op zaterdag 7 april tussen 7.30 en 9.30 uur een overheerlijk ontbijtpakket wordt gebracht. Om er een extra attentie-waarde aan te geven, kan dit vergezeld gaan met een wens of een boodschap. In verband met de bezorging is het de bedoeling dat de ontvanger woont in de regio Vroomshoop, Geerdijk, Daarle of Den Ham.

En..., een ontbijtje is natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het idee. Dit is een originele manier om een bijdrage aan het goede doel te geven en om te laten merken dat er aan een ander wordt gedacht!

Hoe werkt het?

- Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie samen met het geld in een envelop. Deze envelop kunt u in de bus doen bij mevr. R. Limbeek (Hoekweg 15), bij de fam. Kamphuis (Fortwijk 6) of even langs brengen bij Eet Idee Sanderman (De Passage 7/9).
- Internet: vul het formulier in op www.stichting-helpt-roemenie.nl

Opgeven kan tot en met zaterdag 31 maart.

Ook bij één van de kerkdiensten zult u aan deze actie herinnerd worden.

Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië een kans te geven op een volwaardige plaats in hun samenleving!

Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr. NL93 ABNA 0494 3783 01

- Ontbijtje is voor:.....
- Adres en plaats:
.....
- Aantal ontbijtjes op dit adres:stuks
- Tekst voor op het kaartje:.....
-
- Afzender:.....
- Telnr. afzender (altijd vermelden):.....

Overige berichten

Vroomshoop gedenkt en viert de Bevrijdingsdag op donderdag 5 april 2018



Het dorp Vroomshoop kende een hele bewogen Bevrijdingsdag op 5 april 1945. Verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk uit Daarlerveen, nog maar 26 jaar jong, sneuvelde op de vroege ochtend bij de Grote Puntbrug. De Tonnendijkbrug vloog de lucht in om de opmars van de Canadese bevrijders te vertragen. Er was flinke schade aan verschillende panden, waarbij ook de toenmalige gereformeerde

kerk. Plaatselijke verzetsmensen en Duitse soldaten leverden hevige en bloedige gevechten bij de bruggen. Meerdere Duitse soldaten sneuvelen daarbij. Als wraakactie werden zo'n honderd Vroomshopers, mannen, vrouwen en kinderen, brutaal gegijzeld door de bezetter en ze moesten

mee langs het kanaal richting de Grote Puntbrug. Een massa-executie van meer dan 20 mannen werd op het laatste nippertje voorkomen en de Canadese Manitoba Dragoons bevrijdden direct daarna Vroomshoop. De 10-jarige Herman Zandbergen kwam nog dezelfde dag om toen hij vanuit z'n ouderlijke woning aan de Nieuwstraat uit het zolderraam keek. Het jubilerende 30-jarig 4 mei comité Vroomshoop heeft het initiatief genomen voor het realiseren van een bevrijdingsreliëf, dat de Bevrijdingsdag 5 april 1945 in beeld brengt. Langs het Zwolsekanaal, iets ten westen van het kantoor van de Groot Vroomshoop wordt dat monument, dat de titel "Vrijheid geef je door" draagt op donderdagavond 5 april aanstaande om 19.00 uur onthuld. Dat gebeurt door twaalf oud-gegijzelden en burgemeester Annelies van der Kolk. Het christelijk mannenkoor Vroomshoop, de kopergroep van De Harmonie Vroomshoop en slagwerker Joost Visser werken daar onder leiding van Gezinus Veldman aan mee. Overdag kan iedereen de jubileumexpositie in Het Punt bezoeken en/of daar de gehele dag vanaf 9.00 uur in de theaterzaal de film "Een ware bevrijding" over 5 april 1945 zien. Het wordt zeker een gedenkwaardige dag, waarover de Hammer dichter Henk Pool in 1990 in het boek "Vroomshoop bevrijd" het volgende dichtte:

"Nu kan Vroomshoop zien vrijheid vieren
In bliedschop en in dankbaarheid
De Grote Redder oet ellende
hef ok 't Vroomshoopse volk bevrijd!".

Namens het 4 mei comité Vroomshoop, Hans Nieboer

Bijbelleesrooster:

Zondag	25 maart	Marcus 11: 1-11
Maandag	26 maart	Marcus 11:12-25(26)
Dinsdag	27 maart	Psalm 7
Woensdag	28 maart	Marcus 14:1-11
Donderdag	29 maart	Marcus 14:12-52
Vrijdag	30 maart	Marcus 14:53 – 15:47
Zaterdag	31 maart	Genesis 1:1 -2:4a
Zondag	1 april	Marcus 16:1-8
Maandag	2 april	Sefanja 1:1-13
Dinsdag	3 april	Sefanja 1:14 – 2:3
Woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15
Donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8
Vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20
Zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17
Zondag	8 april	Genesis 2:18-25
Maandag	9 april	Genesis 3:1-24
Dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-29
Woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14
Donderdag	12 april	Spreuken 23:15-25
Vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-35
Zaterdag	14 april	Psalm 4



NAMENS DE REDACTIE: GEZEGENDE PAASDAGEN!