

Jaargang 11 nummer 9 van vrijdag 13 mei 2016.

Redactie Kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot

Ds. J.A. Antonides

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 23 mei. 2016 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen, tel.: 645004, kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website: www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk : H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel.: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over

incasso's kerkbalans, solidariteitskas, Kerkbode etc.: Henk Jan Schutte, tel.:

604574, schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref. leden).

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Bez. Kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

Ten geleide.

“Wat Jezus aan het hart gelegen moet hebben”, Joh.17.

We zijn nu aangeland tussen vieringen aangaande Hemelvaart en Pinksteren op onze tijdslijnen. In het begin van Joh. 17 lezen we woorden, die vaak aangeduid zijn en worden als hogepriesterlijk gebed en de Naam van Jezus, maar ook de eigen schrijfstijl van het Evangelie volgens Johannes, treffen we al lezend aan; gedeeltelijk kan het zo zijn, dat er ook bewoordingen uit al bekende gebeden zijn vastgehouden, maar nu staat helemaal centraal, wat er voor Jezus zelf het meest aan Zijn hart lag en trouwens nog steeds ligt, in verband met dat uur van afscheid toen uit de schepping en ook uit de eerste gemeente. Ondertussen is er sprake van de verheerlijking van de Zoon van God. Een raakvlak met het gebed in Gethsemané uit Marcus 14 zou er heel goed kunnen zijn. Over het geschieden van de wil van God, zoals eraan voorrang moet worden gegeven, ondanks Jezus' eigen zware geestelijke strijd toen. Maar hier volgens het Evangelie van Johannes wordt nog méér bedoeld in één adem: kruisdood en opstanding en een verhoging, die wordt aangewezen als verheerlijking. Juist omdat Jezus alles moest

doorstaan op de Goede Vrijdag, leidde dit tot Zijn verhoging, Zijn verheerlijking. Maar dat viel en valt samen met de verheerlijking van God zelf, van de Vader Zelf. Omdat daardoor de liefde van God en de uiteindelijke macht van God aan het licht kwamen, ja aan de dag werden gelegd in onze geschiedenis. Jezus fundeert ook het ondergáán van Zijn dood, namelijk het doel waartoe Hij hier kwam in dit bestaan. Alle mensen worden Hem in principe toevertrouwd, zodat Hij voor hun de grote bron des levens zal zijn. Het gehalte van dat leven is: het erkennen, het belijden van God en van Jezus Christus. Opgenomen worden in de liefde van God, en mogen deelhebben aan het leven (belijden en liefhebben) van onze God, de Drie-Enige. Zo, dankzij die heerlijkheid, krijgt het leven hier zin, ook als je e.e.a. moet meemaken en ook als je je inzet. Mogelijkheden en ervaringen van liefde, vrede, vreugde bij ons zijn een vooruitzicht, dus een anticipatie, een ontvangen voorschot op genoemde heerlijkheid, en deze alleen zal volkomen en blijvend geluk schenken. In een terugblik, toen, kon Jezus zeggen, dat Hij Zijn werk op aarde had voltooid en dat velen Zijn Woord hadden aangenomen. Voor hun is Zijn gebed, opdat en zodat zij hun levensbestemming definitief mogen ontvangen. Voor hun vooral bidt Hij, en in tweede instantie voor de wereld. Een bijzondere band met wie in Hem gelooft dus. Dit sluit overigens tegelijk in, dat Hem ook daarna anderen na aan het hart liggen. Niet alleen Zijn volgelingen, maar allen, voor wie Hij bidt en van wie Hij hoopt, dat ook zij Hem in geloof zullen aannemen en volgen. Op een, - en dit in een niet wereldse noch werelds-politieke betekenis - , weg en pad van Koninklijke vrijheid, door ons met taken in deze schepping en met beloften over de eeuwigheid. Dankzij de Geest van Pinksteren. Gezegende hoogtijdag voor u en jullie!

Ds. Antonides.

Eerste Pinksterdag 15 mei. Kleur Rood.

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.

Gezamenlijke dienst. Organist: Alice Oosterveen.

M.m.v. de kopergroep van "De Harmonie".

Kindernevendienst: Anja Kleinjan en Herma Jansen.

Kinderoppas: Gerda van Laar, Channah Sanderman en Esmée Oelen.

19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.

Collecten: Het Anker: diaconie (zending), uitgang: kerkrentmeesters.

Irene: zending, uitgang: kerkrentmeesters

Pinksteren:

*Kom, o Geest,
vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van Uw sterkte,
Uw inspiratie en Uw hartstocht.*

Uitleg van de schikking:

De rode bloemen symboliseren de tongen van vuur die op de hoofden van de discipelen neerdaalden.

De rode kaars symboliseert het licht waarmee ons hart wordt vervuld.

De duiven staan symbool voor de Heilige Geest.

**kerk
in actie**



Zondag 15 mei vieren we Pinksteren in een gezamenlijke morgendienst in Irene. Deze dienst is voorbereid door ds. J.A. Droogendijk en de commissie Kerk in Actie. De tekst die in deze dienst centraal staat is: "*Zoals de Vader mij zond, zend ik ook u*". Muzikale medewerking wordt verleend door de kopergroep van "*De Harmonie*" en organiste is Alice Oosterveen. De dienst begint zoals gebruikelijk om 09.30 uur.

In deze dienst sluiten we ons themajaar af. Kerk in Actie Vroomshoop steunde al het project SAVE in India en het afgelopen jaar maakte dit project deel uit van het landelijke themajaar "Kinderen in de knel". Wij hebben met Kerk in Actie Vroomshoop aangehaakt bij dit themajaar en we hebben geprobeerd het afgelopen jaar vooral de jeugd te betrekken bij ons project. In de pinksterdienst sluiten wij dit af en laten we zien hoe we het jaar beleefd hebben.

U bent van harte welkom!

Tweede Pinksterdag 16 mei.

Op deze tweede Pinksterdag is er geen dienst.

Zondag 22 mei. Kleur Wit.

- 09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**. *Kleuterdienst*.
M.m.v. kinderkoor "Stralende Sterren" o.l.v. Hilde Drees.
Kindernevendienst: Jacqueline Timmerman en Marjan Kamphuis.
Kinderoppas: Janine Moes en Linda van der Kolk.
- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
De Heilige Doop zal worden bediend aan: *Noud Dubbink*.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
Knd.: Mirjam/Myrthe Strijker en Marjon Joor.
Kinderoppas: Noria Snijders en Janique van der Vinne.
- 19.00 uur: Ds. P. Dekker, Wierden, in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Collecten: Het Anker: diaconie (bloemengroet), uitg.: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie (jeugdwerk) , uitgang: kerkrentmeesters.

Een lichtje zijn!

Op zondagochtend 22 mei a.s. is er weer een kleuterdienst om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Dit jaar gaat het over 'een lichtje zijn.' Hoe kun je ervoor zorgen dat je een lichtje bent voor de mensen om je heen?

Bijvoorbeeld door voor elkaar klaar te staan, elkaar te helpen en lief voor elkaar te zijn. In de Bijbel vertelt Jezus een verhaal over meisjes die naar een bruiloft gaan. Ze hebben een olielampje bij zich, maar hebben ze allemaal genoeg olie om hun licht te kunnen laten branden?

Het kinderkoor 'Stralende Sterren' zal voor en tijdens de dienst een paar liedjes zingen. Natuurlijk zingen we ook allemaal samen bekende kinderliedjes. We hopen dat het een mooie dienst wordt en vinden het fijn als je erbij bent.





MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitaticimmer@protestantsvroomshoop.nl

Onze zieken:

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Mw. M.T. Veldhuis-Brinkman, Noorderweg 26, 7681 CD, 5 N 01

Isala Klinieken, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle

Dhr. H. Rozemuller, Stationslaan 5, 7681 DL, afd. Vlinder, 3^{de} et., k. 139

Revalidatiecentrum Roessingh , Roessinghsbleekweg 33, 7522

AH Enschede

Dhr. J.B.M. van den Poll, Julianaplein 22, 7681 AW , 3^{de} et., k. 8

Verpleeghuis 't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar

Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar

Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV

Almelo

Mw. G. Schuurman-Boshove, J. Frisostraat 33, 7681WX, afd. Weleveld, k.1

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. J. van Stalduinen-Gerrits, De Platanen 5, 7681 HG, De Schöppe, k. 4

Zorgcentrum 't Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen

Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ, Anerweerd, k.101

Mw. G.J. Wind-Hamberg, Irenestraat 25, 7681 AH, De schans, k. 104

Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:

Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA

Dhr. H.J. Mulder, De Nijverheid 6, 7681 MD

Dhr. J. de Olde, Oranjestraat 38, 7681 DP

Onze jarigen:

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

16 mei Mevr. T. Bulder-van Dalen, Bevert 30, 7681ZG (83)

16 mei Mevr. J. Waijering-Hansman, Kosterkamp 4, 7683VV Den Ham
(85)

17 mei Mevr. J. Ekkel-Prenger, De Meulenbelt, 54, 7681AA (88)

19 mei Dhr. R. Veldhuizen, Oranjeplein 5/29, 7681AZ (89)

20 mei Dhr. H. van der Velde, Nieuwstraat 31, 7681ER (82)

20 mei Mevr. R. Dommerholt-Kerkdijk, Kosterkamp 4, 7683VV Den Ham
(80)

28 mei. Mevr. D. Huisman – Berkhof, Stobbelaan 55, 7681ZN (89)

De bloemen gingen als groet van de gemeente naar:

27-03-2016 Fam. Meijerink, Julianastraat 21,

03-04-2016 Mevr. P. Ekkel-Middag, Margrietstraat 11,

10-04-2016 Mevr. H. Vos-Meijerink, De Meulenbelt 32,

17-04-2016 Mevr. T. Bulder-Van Dalen, Bevert 30,

24-04-2016 Dhr. H. Dekker, De Kamp 12,

01-05-2016 Mevr. G. Pouwels-Veneberg, Kosterkamp 4, kamer 119,

08-05-2016 Dhr. G. Vermaat, Frederik Hendrikstraat 18.

**WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139**

Vrije dag: maandag

e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl

Geboren

*Wat zijn wij blij
weer een
prachtig ventje
erbij!*

Dankbaar en blij zijn Robert, Sylvia en Sem Brunink met de geboorte van hun zoon en broertje *LIAM*.

Liam is op 29 april 2016 geboren.

Familie Brunink woont in Westerhaar, Geraniumstraat 26.

Van harte feliciteren we hen en bidden hen Gods zegen en vreugde toe.



Geboren

*Een nieuw leven
een groot wonder
Het klinkt zo gewoon
maar is voor ons
wel heel bijzonder*

Dankbaar en blij zijn Richard, Janneke en Anoek Slot met de geboorte van hun dochter en zusje *JOHANNA REINA*.

Jasmijn is op 1 mei 2016 geboren.

Familie Slot woont aan De Wulp 14.

We wensen hen geluk en vreugde, en bidden voor hen om Gods zegen.

Jubileum

40 jaar getrouwd

Op zaterdag 28 mei 2016 vieren Dick en Willemien Meijerink dankbaar dat ze 40 jaar samen mochten blijven.

Van harte feliciteren we dit bruidspaar en bidden hen ook voor de komende jaren Gods zegen toe; dat zij samen met hun kinderen en kleinkinderen en vele geliefden een mooie dag beleven.

Familie Meijerink woont aan de Eerste Blokweg 1a.

Koningsdag

Het was een bijzondere koningsdag dit jaar. Mijn moeder zei, veel eerder al, met de woorden van een lied: 'Ik ben een koninklijk kind'. Jarenlang woonde ze aan de Koningstraat en had ze zich op deze dag voorbereid. Op koningsdag 2016 is ze – Stijna Maria Wolters – door haar HEER en Heiland thuisgehaald. Ze was 96 jaar en nu uit de tijd; uitgedragen vanuit de kerk, waar we in het licht van Psalm 65 vers 5 dankbaar haar leven voor God genoemd hebben.

*Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen,
zij mag wonen in uw voorhoven.*

Zo werd het Hemelvaartsdag en moederdag / wezenzondag; en zie, het is goed.

Dank voor uw vele meeleven.

F. Schipper

WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)

Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.

Vrije dag : zaterdag.

E-mailadressen: <mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl>
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com

In memoriam.

Op 12 april 2016 is van ons heengegaan: ALY WETERING – LUBBERS, echtgenoot van dhr. Z. Wetering, Hammerstraat 79, Vroomshoop, op de leeftijd van 45 jaar. Ook was ze moeder en deel uitmakend van de families in ander opzicht. In 2016 was er meermalen iets opvallends op een 12^e van een maand. En des te opmerkelijker 12 april. Bovenaan de kaart stond de hoofdsom van de tien geboden, dus de grote twee; uit Lucas 10, want het verhaal van de barmhartige Samaritaan sprak Aly extra aan. Haar menselijk motto liet ze a.h.w. erdoor omlijsten: het luidde: "Gaat het niet links, gaat het niet rechts, dan wel door het midden". En bonte rozen vond ze mooi, symbolen van liefde; maar ook kleuren zoals zeeblauw en wit, zoals op de kaart. Verwijzingen naar de hemel, zouden we kunnen zeggen. Of naar een koor daar, (lied 726 uit Liedboek 2013) Altijd lentetijd ginds, groene luister en zonneshijn (lied 753 uit Liedboek 2013). Nog mooier dan wat ze hier zag van de lente nu, in Hellendoorn. Paaslicht en hemel hierboven; vanuit ons geloofsvertrouwen over verzoening en vergeving als we de wet niet totaal kunnen naleven; een nieuw begin omdat destijds de kruisiging en opstanding van Jezus gekomen zijn. Zo mag de hemel open zijn. Het beloofde land, ondanks vragen over wat ons hier treft. -- We keken een ogenblik terug naar ALY's aardse leven: ze was enigst kind, aan de Vroomshoopseweg; ze ging naar school; op veel werkplekken verrichtte ze haar taak; ze was bijvoorbeeld creatief of hield van kleuren; maar zeer zeker kwam ook haar werk in de keuken, zoals eerder en nu meer recent, ja ten laatste in Nijverdal, tot uiting; terugkijkend was er het persoonlijk leven: huwelijk en gezinsleven eveneens begonnen aan de Vroomshoopseweg, op een aanpandig huisnummer; de beide dochters mochten er komen. Begin 2014 veranderde Aly's gezondheid, met alle grote vragen van dien; een verhuizing naar de comfortabele Hammerstraat volgde; en intensieve medische behandelingen, en uiteindelijk: warme verzorging in Hellendoorn. Op 12 april ging hier zozegged de lamp uit; we hadden het erover tijdens

ons voorbereidingsgesprek; er was een liedje in die uren op de autoradio: "we're coming home now" ; ondertussen had ALY andere cd-liedjes gekozen, of ook enkele kerkliederen; met het oog op haar afscheid; ja, toch nog onverwacht was ALY vanhier weggeroepen, op de 12e; ervaren in het gezin als: lief, kiezend met eenvoud, zich willen wegcijferen, behulpzaam, schattig, en anderen graag allerlei gunnend; en wie het meemaakte, weet dat er in Hellendoorn nog veel was aan openheid samen, dankbaarheid erover, toch nog opgewektheid, en een glimlach; en niet te vergeten eeuwig geloofsvertrouwen. Ook noemde ze af en toe haar motto. Voorheen had ALY gehoopt hier in het aardse, dat de dood nog aan haar zou voorbijgaan; want ze hield van haar gezin, de tuin, de dieren, werk, hobbies, spoorzoekend naar creatieve invulling of technische dingen leren, of op het vlak van ehbo, of misschien daar toen in Den Ham 'ns een verbouwing; of ze hield van leuke mensen, leuke dingen, serieuze en grappige kanten, keuzes in vriendschappen, ook op jezelf passen voor zover we het kunnen; en ze gaf aan over uitdagingen: soms vind je oplossingen in onverwachte hoek, zoals ze aanwees als een moraal van het verhaal van dit leven; dat vernam ze ook uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die immers een vreemdeling was; hij paste de hoofdsom van de geboden, een goed gehalte, toe. En waar we links of rechts falen, is Jezus zelf het grote verzoenende midden. Zo is God zelf voor ons de naaste. Dankbaarheid en wederliefde kunnen we uiten. Niet door de vraag te stellen wie er om ons heen de naaste voor ons is of wordt; nee, veeleer door een gezindheid zelf aan te nemen van naaste worden voor anderen. Jegens elke mens. Jezelf maken tot naaste voor een ander. Te hulp schieten voor kwetsbaren. Daar zitten eigenlijk geen grenzen aan. Naar zwakke mensen in nood en naar behoeftigen, gehavenden toe. Zo kun je God dienen en de naaste. Aly was er naar op zoek. Ze had iets met de strekking van Lucas 10. Omgekeerd wilde haar omgeving in haar laatste aardse tijd naaste zijn voor haar.

Ds. Antonides.

In memoriam Jan Pieters

Op 24 april 2016 is op 82-jarige leeftijd overleden: JAN PIETERS.

Toen ik vroeg: wat zijn woorden die bij Jan pasten: 'goed te passe en altijd tevreen'. Hij had de gave om te genieten van kleine dingen. En een van die dingen was de radio, die – na zijn vrouw en kinderen – misschien wel zijn grootste liefde was. De radio stond voor op de rouwkaart en in de dienst klonk deze radio als symbool voor zijn leven: plaatjes draaien voor zijn vrouw Siny; samen dansen op muziek; piratenmuziek met Evert en anderen;

zijn werk als reparateur bij vooral Feibe Huisman en later bij Mekufa; en zijn grote hobby: het repareren van radio's en electra. Kortom, er zat muziek in zijn leven, die hij deelde met zijn geliefden. In de dienst stonden we daarbij stil: zo goed als hij de radio kende en hij blij werd als alles het weer deed, zo kent God hem, in alles wat hij was. God kent hem van zijn geboorte, zijn gelukkige huwelijk met twee zoons, van de Vierzonenweg tot hun laatste woonplek aan het Julianaplein 54. God kende hem, als stille kracht, zoals zoon Henk dat mooi verwoorde namens de familie. Hij was geen prater, maar was wel altijd positief aanwezig, met een sociaal hart en een socialistische overtuiging. We missen in hem een goed mens, besloot hij zijn herinnering. En tenslotte kende God hem, tot in de laatste jaren waarin zijn ziekte erger werd. Zijn COPD werd erger, en het laatste jaar kwamen er kwalen bij aan hart en nieren, en de laatste tijd werd duidelijk dat het einde niet lang op zich zou laten wachten. Op 24 april sloep hij in in het ziekenhuis, op 82 jarige leeftijd. Hij wist dat hij naar een mooiere plek ging. God kende hem – 'goed te passe en altied tevreen' – en kent hem daar nog steeds. Het is moeilijk om iemand te missen van wie je houdt, zo niet onmogelijk. In zo'n moeilijke situatie voelde Paulus zich ook, toen hij schreef: 'om Christus te kennen'. Bij Paulus was de realiteit heel hard. Hij had ontdekt dat hij geen vriend van God was, maar een vervolger van Christus, en hij had verdriet om het kwaad dat hij anderen aandeed. Daarom zegt hij: ik gooi alles wat ik had weg, *om Christus te kennen*. Met Hem kan ik opstaan uit het verdriet dat ik heb. Dat mag ook voor ons gelden, nu we Jan zullen missen. Het verdriet is niet weg, het gemis zal er zijn. Tegelijk mogen we er uit opstaan en hoop en kracht zoeken in elkaar en in God, om verder te gaan. Met Jan in liefdevolle herinnering. 'Om Christus te kennen' is de trouwtekst van Jan en Siny, symbool voor hun trouw en van Gods trouw. Siny, Evert en Jolanda, Henk en Lia, kleinkinderen en partners, en allen: sterkte toegewenst, ook van onze Heer.

Ds. David Kroeze (vervangend)

In memoriam Johanna Kikkert-Klein Kromhof

Op vrijdag 29 april is Johanna Kikkert-Klein Kromhof overleden, weduwe van Henk Kikkert; zij is 91 jaar geworden. De laatste jaren verbleef ze in 't Haarhuus in Westerhaar, waar ze het goed heeft gehad en liefdevol werd verzorgd. Jo Klein Kromhof groeide op in Daarlerveen en werd door haar huwelijk mevrouw Kikkert. Samen hebben zij jaren aan de Julianastraat gewoond, waar ze hun beide dochters groot hebben zien worden. Het was

aanpakken en de handen uit de mouwen steken, maar ze hebben zich op een goede manier door de tijd heen gewerkt. Jo Kikkert moet een sociaal ingestelde vrouw geweest zijn. Er was nogal wat aanloop en ze vond het gezellig om mensen om zich heen te hebben. Hiernaast had ze haar hart op de goede plaats. Ze deed wat voor anderen, vooral als die anderen er wat minder aan toe waren. In 2005 overleed haar man; toen moest ze alleen verder. Niet lang daarna werd duidelijk dat het met haar allemaal wat achteruitging. Ze was reëel en stemde erin toe om naar iets anders om te zien. Ze kwam in 't Haarhuus terecht, en daarvan heeft niemand spijt gehad. Geestelijk moest ze het laatste jaar veel inleveren; ze was als een schip dat langzaam bij ons vandaan voer. Op 29 april verdween ze achter de horizon: haar dood maakte een einde aan het laatste contact dat er nog was.

Op woensdag 4 mei hebben we afscheid van haar genomen. Eerst was er een dienst in Kerkelijk Centrum Het Anker. Haar kinderen wilden graag de liturgie volgen van de uitvaartdienst van haar man: dezelfde liederen, hetzelfde Bijbelgedeelte. Dat kon heel goed: de tekst waarover we nadachten was een vers uit Psalm 119: *'Uw woord is een lamp op mijn weg, een licht op mijn pad.'* Die woorden hadden Henk Kikkert en Jo Klein Kromhof lang geleden bij hun huwelijk meegekregen. Na de dienst zijn we naar de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof' gegaan; daar vond de teraardebestelling plaats. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen moeten nu verder met een lege plaats. Dat geldt ook voor de andere familieleden en de goede vrienden en vriendinnen. We hopen en bidden dat zij de kracht ontvangen om dit te doen.

JAD (vervangend)

In memoriam.

Op 30 april 2016 is van ons heengegaan: HENDRIK WOLTER KLAREN, Hewolt, echtgenoot van mw. J. Klaren-Ekkel, Kolkmanweg 3a, Vroomshoop, in de leeftijd van 73 jaar. Als man, vader, opa had hij liefde, trouw, zorgzaamheid uitgestraald, zodat nu, tegelijk, ook verdriet en dankbaarheid opkwamen. Als jongste van een vijftal was hij destijds geboren in de oorlogsjaren, en toen hij twaalf was overkwam hem het verlies van zijn vader. Aangrijpend. Na de ambachtsschool, werkte hij als timmerman maar volgde ook per 1965, - en ondertussen onmoette hij zijn aanstaande vrouw -, de avondschool voor aannemer. En met dit laatste begon hij zelfstandiger, aan de Kolkmanweg. Hobbywinkel en keukenzaak werden toegevoegd. Toen het huwelijk begon, werd Spreuken 3:6 meegegeven (1968). Vertrouwen in God over je menselijke wegen en paden. Samen werd het zakelijke hier

gedragen door Hewolt en zijn vrouw, en ook het persoonlijke ging verder. Bij de wens van een gezin was er eerst een grote schaduw, maar dan: tweemaal geluk. En jongere gezinnen zijn er inmiddels in dat spoor. In de jaren tachtig werd de omschakeling gemaakt naar de interieurbouw en Hewolts vrouw bedacht samen met hem, in een economisch moeilijker tijd, de start van een caravanstalling. De kinderen kwamen meer en meer ertoe om mee te werken in het bedrijf en met allerlei, zoals op het vlak van samenwerken in en met Nederland of verder weg, als het ging om interieurbouw. Of er was samenwerking met alles wat er moest worden bijgehouden hier, voor de caravanstalling. Zo kwam er duidelijk een familiebedrijf op, met een naam, en met voorliefde voor al dit werk. En Hewolt had daarin een standvastig gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. In voorjaar 1998, terwijl hij aan iets werkte in het ziekenhuis in Zutphen, trof hem acuut iets qua gezondheid. Hij was daar dichtbij de dokters, en uitte zich naar zijn allernaasten vlak daarna heel nuchter. Na een kwartaal kon hij weer meer werk aan, maar bleef ook wekelijks een dag hier te Vroomshoop, op de woensdagen. Optimistisch en humoristisch is hij gebleven. Maar lichamelijk werd het eigenlijke handwerk in de bouw te zwaar, vanwege te weinig lucht, te weinig rek in de longen. Het was 2005. Hij zou er knap en zo verstandig mogelijk mee omgaan, samen met zijn vrouw. Toch ging werkmattig alles verder, alsook de caravanstalling; de familie samen droeg vol plichtsbesef daarin allerlei, en Hewolt had goed de weg erin geweest. En hijzelf bleef heel veel denkwerk, rekenwerk, en planning en telefonie doen aan z'n bureau. Dus met andere betrokkenheid. Onvermoed kwamen ernstiger diagnoses rond Pasen 2016. Waarom? Hier was niet op gerekend. Een strijd met een aparte soort vermoeidheid nam z'n beloop. En we lazen na Pasen o.a. een keer uit Matt.11 daarover. Vijf dankbare weken van uitstekende tijd en aandacht met zijn allernaasten en met thuiszorg volgden. Maar de leefbaarheid daalde. Het was genoeg geweest, en hij moest hier loslaten; en op 30 april is Hewolt overleden, toen de dageraad al was begonnen. Dat lijkt op de hoopvolle, verwijzende dageraad op Pasen; toen, van Jezus, die we, nadat Hij alles van ons aan het kruis had vergeven, daarin in het geloof mogen volgen tot in een nieuw leven ginds, hierboven, aan de onbevattelijke overkant. Een onvoorstelbare andere dimensie, uitstijgend boven tijd en ruimte, met persoonlijk weerzien van dierbaren. Het spoor met herinneringen gaat hier door en neem je mee, maar ook een spoor naar boven zal heus blijven. Een Bijbelse belofte over een ander eeuwig Huis, met de vele woningen bij God, onze Vader

(Joh.14:2). Zoals we dit alles mochten noemen, nota bene in de week van Hemelvaartsdag. Spreuken 3:6, uit het eerdere OT, heeft het, zoals gezegd, over paden en wegen die in de hand van God zijn en gegeven worden. Uitgangspunt toen als trouwtekst, en nu was dit vers ook een bron in deze dagen van rouw en afscheid, ter vertroosting. We lazen: "Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken". Kennen betekent hier: God "erin kennen", én: jegens God "erkennen" Wie Hij is, namelijk Degene Die het laatste woord mag en zal hebben. Hier op je wegen en paden, op je spoor door de schepping. Maar ook tot in eeuwigheid. God gaat ook onze menselijke redeneringen nog te boven. Het gaat erom Hem te eren en ook te proberen zijn leefregels na te leven. En we lazen: "Hij zal uw paden recht maken". Recht betekent: in het spoor van Zijn vriendelijk Aangezicht, achter Jezus Christus aan. Zijn Zoon, aan het kruis en opgestaan uit het graf. Inderdaad: dat is een belofte, d.w.z.: daar mag je op vertrouwen. Zoals in: Joh. 14:6. Jezus centraal stellend voor ons. Vertrouwend en dankbaar mogen we dan zijn op dat spoor door de tijd, zelfs in de moeite, en naar de eeuwigheid. Door de paalen poorten tot in de Lichtstad.

Ds. Antonides.

Groet.

In het bijzonder alle goede moed voor de rouwdragenden onder ons. Goede moed vanuit Pasen, en tegelijk mogen we dit verkondigen met de hulp van de Geest van Pinksteren, dus met verve. Ook kracht en moed voor de zieken onder ons. Vanuit de Bijbel en ook vanuit tradities mogen we vasthouden aan geloofsvertrouwen als inhoud voor elementen in onze visie en missie, terwijl een begrip zoals voorgenomen fusie daarbij de organisatorische lijnen en kaders betreft.

Hartelijke groeten aan u en jullie en gezegende Pinksteren,

ds. J.A. Antonides en familie.

Verantwoording van de giften

Ds. Antonides mocht € 10,- en € 20,- ontvangen, beide voor waar nodig. Voor de kerktoren ontving Ds. Schipper € 20,- en € 10,-; voor "oonse kärke" ontving hij € 10,-. Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr. Ekkel € 10,-(toren) en € 10,-(bloemen), mevr. Jans € 5,-(kerk) en mevr. Flierman € 4,-(kerk). Hartelijk dank.

Kerkrentmeesterlijke collectes van april.

03 april € 146,57

17 april € 126,52

10 april € 123,97

24 april € 124,12

Opbrengst Verjaardagsfonds 4 april

Correctie:Hr. Van Tebberen moest zijn Hr. van Orden met € 26, 75

Nagekomen:Mevr. Gielians € 47,15

Roelie Jansen

MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Irene

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl



Bloemengroet:

15 mei 2016: Fam. J.P. Kassies, Johan Frisostraat 27

22 mei 2016: Fam. E. Alberts, Hoofdstraat 6h

Jeugdcollectanten:

15-5:

1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Myrthe van Laar
6. Lionne van Laar

22-5:

1. Rick Kaas
2. Sanne Oelen
3. Damian Kottier
4. Naomi Ekkel
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

Verjaardagsfonds:

15-5 t/m 21-5

Hoofdcollectant:

Mevr. H. van 't Ende-Nieboer

Collectrices:

Mevr. B. Veneberg-Klinge

Mevr. R. Veldhuis-Overweg

Mevr. T. van Ulst-Prangsmas

Mevr. J. Timmer-Pekkeriet

22-5 t/m 28-5

Hoofdcollectant:

Mevr. J.M. Beldman-Meerlo

Collectrices:

Mevr. W. Nieboer-Vos

Mevr. E.J. Staarman-Bolhuis

Mevr. G. Visser

Mevr. A. Dijkstra

Mevr. J. Jansen-Overweg

Kerkelijke stand:

Verhuisd:

Mw. M. van Veldhuizen geb. 14-06-1986 van Derckinck 17 (sectie 9D) naar Prinsenkamp 6, 7681 BE Vroomshoop (sectie 6G).

Gedoopt:

17-04-2016 *Jayden Tyler Raduca*, geb. 01-12-2015, Prinsenkamp 102, 7681 BH Vroomshoop.

17-04-2016 *Seb Siebe Ribberink*, geb. 23-02-2016, Wilgenhoek 49, 7681 RR Vroomshoop.

Gehuwd:

22-04-2016 Dhr. A.H.R. Smit, geb. 03-04-1971 en Mw. J. Botter, geb. 04-02-1972, Vondelstraat 41, 7671 ZG Vriezenveen.

Onze jarigen:

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

14-05: Dhr. H. de Groot, Hammerstraat 13, 7681 DB, 92 jaar

14-05: Dhr. H.J. Kolkman, Linderveld 1, 7681 RA, 82 jaar

17-05: Mevr. G.A. de Groot-Hogehuis, Hoofdstraat 44, 7681 DK, 84 jaar

18-05: Mevr. J. van Dijk-Hofsink, Johan Frisostraat 5, 7681 WX, 93 jaar

20-05: Dhr. A.H. Bos, Julianastraat 91, 7681 AN, 87 jaar

23-05: Dhr. B. Pierik, Stobbelaan 15, 7681 ZN, 81 jaar

Opbrengst collecten:

Vrijdag 22-04: huwelijk Smit-Botter € 64,00 bestemd voor het jeugdwerk

Zondag 24-04: Dorcas € 265,08; kerkrentmeesters € 172,49

Zondag 01-05: diaconie (bloemen) € 153,19; kerkrentmeesters € 112,49

Zondag 08-05: diaconie (jeugdwerk) € 89,77; kerkrentmeesters € 77,99

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX

Telefoon: 0546-625117, E-mail:

j.a.droogendijk@kpnmail.nl

Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Zondag 15 mei

De morgendienst op Eerste Pinksterdag vindt plaats in Kerkelijk Centrum Irene. Bij het zingen worden we begeleid door de kopergroep van *De Harmonie* en door Alice Oosterveen op het orgel. De liturgiegroep van Kerk

in Actie heeft mede deze dienst voorbereid. Natuurlijk lezen we een gedeelte uit Handelingen 2, het is per slot van rekening Pinksteren, maar voor de preek neem ik mijn uitgangspunt uit een gedeelte van Johannes 20. Jezus ontmoet zijn leerlingen en zegt: *'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'* Die zin is ook gekozen als thema. We denken na over wat dat betekent en halen terug wat er in het afgelopen seizoen gedaan is voor het project SAVE in India. Opmerkelijk detail: nadat Jezus deze woorden gezegd heeft, blaast Hij over zijn leerlingen heen en zegt Hij: *'Ontvang de heilige Geest.'* Nou, daar zit wel iets van Pinksteren in. Zondag 22 mei

Op deze eerste zondag na Pinksteren zal *Noud* gedoopt worden, zoon van Robert en Mariska Dubbink. Niet lang na Nouds geboorte (op 26 januari) zijn Robert en Mariska met Sophie en Noud verhuisd naar Den Ham (Wigboldinck 61), maar kerkelijk blijven ze betrokken bij Vroomshoop. We hebben gezocht naar een geschikte doopdatum en deze zondag kwam het beste uit. Ik denk dat ik Psalm 8 lees. Het is een psalm die bij deze zondag past en waarin de verwondering doorklinkt over de mens: *'Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?'* Vanuit deze woorden kan ik ook wel wat zeggen over de doop.

Uit de gemeente

- Dhr. E. Alberts, Hoofdstraat 6H, verblijft in Clara Feyoena Heem in Hardenberg (Revalidatie Unit 1). Het kost tijd om de wonden te laten helen. Het komt dus aan op geduld, zowel voor hem als voor zijn vrouw.
- Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Hammerstraat 51, is weer thuis. Het verblijf in het ziekenhuis en in Het Liefderdinck heeft al met al bijna een halfjaar geduurd. Ze is blij dat ze weer in haar eigen woning is.
- Dhr. T. Knapper, 1^e Blokweg 4, is in Utrecht geopereerd, waarbij een tumor voor het grootste deel is verwijderd. Als u dit leest, zal hij hoogstwaarschijnlijk overgebracht zijn naar het ziekenhuis in Almelo. Dat is in elk geval wat dichterbij. In december vertelden de artsen hem dat hij een moeilijke weg te gaan had. Ze hebben daar gelijk in gekregen. En toch – we verliezen de moed niet. Elke dag erbij is er een. Misschien volgen er nog vele, daar hopen we op. Maar mocht dat niet zo zijn, ook dan is het goed.
- Nick Timmerman, zoon van Miranda Rutten en Dick van der Veen, Geerdijk 68, is enkele dagen opgenomen geweest in het UMCG (Groningen) voor een operatie. Alles is goed gegaan. Hij herstelt en hoopt binnenkort weer naar school te kunnen.

- Marloes Fokkert-Davenschot, 4^e Blokweg 11, had ernstige buikklachten. Onderzoek wees uit dat ze eigenlijk geopereerd moest worden aan haar middenrif. Omdat het gecompliceerder was dan het zich eerst liet aanzien, is ze naar Groningen overgebracht. Daar hebben ze besloten om een sonde aan te brengen; de operatie wordt opgeschoven. Hopelijk wordt zij deze week overgebracht naar het ziekenhuis in Almelo en mag ze spoedig naar huis. JAD

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92
e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl

Vaste vrije dag: dinsdag.

Geen diensten in Vroomshoop dit keer, wel een jeugddienst in Beerzerveld. Af en toe ga ik voor als gastvoorganger, en telkens ontmoet ik dan weer andere enthousiaste mensen, met andere gedachten en gewoontes. Soms gaat het zo anders, dan voel ik mij een vreemde gast-voorganger. Maar ik vind dat wel verfrissend, het laat dingen even van een andere kant zien, en laat soms de Geest weer waaien. En dat mag ook met Pinksteren en de vakantietijd: dat onze eigen geest fris wordt aan Zijn Geest. Thuis in eigen huis en kerk, en ook als (vreemde) gast.

Meeleven

Dhr. M. Ekkel, de Meulenbelt 26, 7681AA Vroomshoop, is teruggekomen uit het Academisch Ziekenhuis Groningen. Hij heeft daar een zware operatie ondergaan, en moest enkele dagen op de IC blijven. Na een jaar van ziekte knapte hij eindelijk weer op, en nu na deze operatie hopen we, ook voor zijn vrouw en kinderen, dat het herstel nu met meer voorspoed mag gaan. Dhr. J. Post, Willem Alexanderplein 38 ,7681XB Vroomshoop, had al enkele weken erge rugpijn, en na onderzoeken blijkt het uiteindelijk een kwalijke aandoening te zijn. Vorige week is hij begonnen met de eerste chemotherapie.

Ook dhr. H. Meinderink, Plantsoen 13, 7681XK Vroomshoop, heeft te horen gekregen dat hij ziek is in een gevorderd stadium, maar gelukkig zijn er behandelingen met goede verwachtingen mogelijk. Binnenkort zal er een darmoperatie volgen, even daarna beginnen de chemo's.

Momenteel veel mensen met een zware weg te gaan, en veel families die trouw en met liefde meeleven, in zorgen over de toekomst en blijdschap wanneer het goed gaat. Er zijn nog meer mensen die hier niet genoemd

zijn. Laten we aan hen denken in ons gebed en een goed woord of een kaartje is natuurlijk altijd welkom.

Daarbij mogen we ook denken aan mensen over wie al eerder geschreven werd: mevr. G. Van 't Oever, Oranjestraat 42, 7681DP. De bestralingen zijn goed aangeslagen, en ze is op weg met chemo's die de ernst kunnen beperken. Ze kijkt vooruit, dankbaar met elke goede tijd die ze samen beleven.

En we mogen denken aan dhr. J. Hulsegge, Churchillstraat 69, 7681XS. Al is herstel niet mogelijk, gelukkig is het redelijk stabiel; en zo blijven ze blij en verbonden in alle goede momenten die hun gegeven worden.

Ds. David Kroeze



Gezamenlijke Mededelingen



Agenda.

18-05-2016	9.00u.	werkgemeenschap pred. te Daarlerveen
18-05-2016	19.30u.	avond voor u als gemeente, in KCI
18-05-2016	20.00u.	vergadering zondagsschool KCHA
20-05-2016	18.30u.	cantorij KCHA
23-05-2016	14.30u.	ouderenmiddag, in KCHA
23-05-2016	19.30u.	moderamen, in KCI
23-05-2016	19.30u.	diaconie in KCHA
23-05-2016	19.30u.	diaconie in KCI
24-05-2016	19.30u.	avond voor u als gemeente, in KCHA
25-05-2016	20.15u.	doopzitting t.b.v. 12 juni, in KCHA aanmeldingen z.s.m. bij de scriba a.u.b.
26-06-2016	09.00u.	voorgangers-overleg, in KCI
27-05-2016	18.30u.	cantorij KCHA
27-05-2016	18.45u.	gebedskring KCHA



Alles in je leven kun je
verzekeren, maar je leven
is alleen verzekerd
bij Hem

Opbrengst collecte Hemelvaarstdag:

De collecte voor Oxfam Novib heeft € 125,90 opgebracht.
Hiermee kunnen we 8 gezinnen blij maken met een tippy tap!

Uw diaconieën.

Jeugd en jongere gemeenteleden

OPGEVEN EO JONGERENDAG! LAATSTE KANS!

Op 4 juni gaan we weer met een groep jongeren uit Vroomshoop naar de EO jongerendag. Wil je ook mee? Geef je dan snel op!

Entree en vervoer wordt verzorgd, dus je kunt gewoon instappen en meegaan. Mooie muziek luisteren van o.a. Trinity, en sprekers als Tiemen Westerduin.

Je kunt je opgeven bij Peter Botter, via peter.botter@online.nl of 06-15333440. Wees er snel bij!

Kinderkoor Stralende Sterren

We hebben in de afgelopen 2 weken de batterij flink opgeladen om de komende 4 weken te kunnen knallen! We hebben nog 2 leuke 'optredens' te gaan. Zo wordt het een feestje tijdens de kleuterdienst van 22 mei in KC Het Anker. En gaan we op de planken in Het Punt, op 4 juni. Dit is gelijk ook de afsluiter van het seizoen. En hoe kun je dat nou het beste doen? Met na afloop patat natuurlijk.

vrijdag 13 mei	15.15 uur, koorrepetitie in KC Het Anker
vrijdag 20 mei	15.15 uur, koorrepetitie in KC Het Anker
zaterdag 21 mei	11.00-12.00 extra repetitie in KC Het Anker
zondag 22 mei	meewerken aan de kleuterdienst in KC Het Anker (kleding: geen witte lange mouwen)
vrijdag 27 mei	15.15 uur, koorrepetitie in KC Het Anker
vrijdag 3 juni	15.30 uur, generale repetitie in Het Punt
zaterdag 4 juni	's middags, optreden in Het Punt (ouders: meer info via de app) zaterdag
8 oktober	optreden in Krönnenzommer, Hellendoorn
zaterdag 29 oktober	optreden in KC Irene.
zondag 13 november	optreden in Sionskerk, Marienberg.

Wil je meedoen met Stralende Sterren, ben je 5 jaar of ouder en volg je het basisonderwijs? Kom erbij. We oefenen op vrijdag in KC Het Anker. Van 15.15 tot 16.15 uur. Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.

Nieuws uit de kerkenraad.

Ook de afgelopen twee maanden zijn in de kerkenraad maar ook in de diverse commissies weer veel zaken aangaande de kerk besproken. De grote kerkenraad heeft het beleidsplan vastgesteld en de diverse taakgroepen gaan hier nu mee aan de slag. Zowel de kleine als de grote kerkenraad

hebben zich de afgelopen periode gebogen over alle financiële stukken van kerk en diaconie, maar natuurlijk ook van bijvoorbeeld de activiteitencommissies, kerkradio, collectemunten etc. Alle overzichten zagen er goed verzorgd uit en zijn dan ook door de grote kerkenraad goedgekeurd. Dank voor allen die daar druk mee zijn geweest is zeker op zijn plaats! Op de gemeenteavond van 11 mei jl. zijn ze verder toegelicht. Uiteraard is er binnen de kerkenraad, maar ook daarbuiten de zorg uitgesproken over de financiële toekomst van de kerk. Ondanks het feit dat de vrijwillige bijdrage nog steeds goed te noemen is, waarvoor we dankbaar mogen zijn, zien we toch dat we de jaarrekeningen niet meer met een positief saldo kunnen afsluiten. Daarom zijn zowel de kleine kerkenraad als ook het college van kerkrentmeesters bezig met het schetsen van toekomstscenario's. Met andere woorden: wat kunnen en moeten we doen om onze opdracht als kerk ook in de (nabije) toekomst uit te kunnen voeren. De grote kerkenraad heeft hier ook op aan gedrongen. Het moge duidelijk zijn dat wij hierover ook met de gemeente in gesprek zullen gaan.

De kerkenraad heeft ook gesproken over de invulling van de liturgie. Deze vraag komt mede voort uit de zorg over het feit dat het kerkbezoek duidelijk terugloopt. Het is onze zorg maar ook onze vraag waarom gemeenteleden zich niet meer geroepen voelen om regelmatig op zondag naar de kerk te gaan. Waardoor loopt de betrokkenheid van de gemeenteleden terug en wat kunnen we daaraan doen? Van verschillende kanten, zowel van de jeugd als van Vorming en Toerusting bereikten ons hierover schriftelijke vragen. De een vindt de liturgie onvoldoende op de jeugd gericht, een ander geeft aan dat er te weinig met de oudere generatie rekening gehouden wordt en dat er bijvoorbeeld te weinig traditionele diensten zijn. Uit alles blijkt dat het niet zo gemakkelijk is om een eenvoudig en eenduidig antwoord te geven waarmee iedereen tevreden zal zijn. Op een thema-avond in april heeft ds. Kroeze eerst een inleiding over dit onderwerp gehouden en heeft de grote kerkenraad hierover vervolgens doorgepraat. We kwamen tijd te kort, zodat we hierover nog verder zullen praten. Op de avond zijn diverse suggesties gedaan, waar we al mee aan de slag gaan.

Zoals al eerder aangegeven is wil de kerkenraad ook graag horen hoe de gemeente denkt over de mogelijkheid om niet belijdende leden deel te laten nemen aan het Heilig Avondmaal. Op 18 EN 24 mei a.s. wordt u hiervoor uitgenodigd. Meer hierover vindt u elders in deze Kerkbode. Gemeenteleden, die verhinderd zijn, kunnen hun menig ook doorgeven aan de scriba's. Na

deze twee avonden zal de grote kerkenraad in september bepalen hoe we met dit onderwerp verder gaan.

Tot slot: we zijn blij met de bevestiging van vier ambtsdragers in april. Dit betekent echter niet dat we alle vacatures nu ingevuld hebben. We kunnen zeker nog ambtsdragers gebruiken, beter gezegd: we hebben ze hard nodig om al het belangrijke werk in de gemeente goed te kunnen doen. Daarom nogmaals een oproep om namen in te leveren bij de leden van de talentenbank of bij de scriba's.

Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

Extra gemeenteavonden: voor wie is het Avondmaal?

Vanouds is het in onze kerk zo dat de belijdende leden het Heilig Avondmaal vieren. In de laatste tientallen jaren zijn sommige gemeenten hierin ruimer geworden: ook niet-belijdende leden kunnen meedoen met een avondmaalsviering. De kerkorde bepaalt dat elke gemeente vrij is om hierin een eigen keuze te maken. De enige voorwaarde is dat de kerkenraad dit besproken moet hebben met de leden van de gemeente.

In februari heeft de grote kerkenraad zich over dit onderwerp gebogen en dat leidde tot een goed gesprek. Niet dat alle kerkenraadsleden het volledig met elkaar eens zijn; ook de predikanten denken niet precies hetzelfde. Maar de kerkenraad is wel van mening dat hierover gesproken moet worden. Daarom zijn er twee gemeenteavonden met een bezinnend karakter gepland en wel op woensdagavond 18 mei in Kerkelijk Centrum Irene en op dinsdagavond 24 mei in Kerkelijk Centrum Het Anker. Beide avonden beginnen om acht uur en kennen hetzelfde programma. Ds. Schipper en ik geven een inleiding over hoe een kerkenraadsbesluit in deze zaak genomen moet worden, over wat de argumenten zijn voor de traditionele wijze van doen (Avondmaal alleen voor belijdende leden) en wat de argumenten zijn voor een andere wijze van doen (Avondmaal ook voor niet-belijdende leden). Ook zullen wij kort onze eigen gedachten weergeven, waarbij u merken zult dat we enigszins van opvatting verschillen. Daarna komt het gesprek met u en jullie.

Wat nu als u niet in staat bent om naar een van beide gemeenteavonden te komen en u wilt wel dat de kerkenraad weet hoe u erover denkt? Dan kunt u wel degelijk wat doen. U kunt een brief schrijven of mailen, en daarnaast kunt u een kerkenraadslid aanspreken of bellen en vragen om een gesprek. Dat kerkenraadslid zal dan naar u luisteren en weergeven hoe u over iets denkt.

Voor de goede orde: het gaat hier om een inhoudelijk gesprek en een peiling. Aan de hand van wat er op de gemeenteavonden ter sprake komt en wat er aan reacties binnenkomt, zal de kerkenraad besluiten of er al dan niet een voorstel komt om huidige praktijk te veranderen. Dat voorstel – waarvan we nu dus nog niet weten óf het er komt en ook niet hóe het luiden zal – kan dan ter sprake komen op de gemeenteavond in november. Maar eerst de extra gemeenteavonden: op **woensdag 18 mei** in Kerkelijk Centrum Irene en op **dinsdag 24 mei** in Kerkelijk Centrum Het Anker. We beginnen om **20.00 uur**.

JAD

Contactpersonen gezocht

De commissie contactpersonen is dringend op zoek naar nieuwe contactpersonen. Heeft u nog wat tijd om een keer een bezoekje te brengen en om te zien naar iemand uit uw wijk of kerk, reageer dan. Het zou toch mooi zijn als alle adressen weer bezocht kunnen worden? Namens de commissie contactpersonen, Renate Meijerink 645568 of renatemeijerink@hotmail.com

Enveloppenactie dinsdag 14 juni van 18.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 14 juni as. houden wij de jaarlijkse enveloppenactie. We komen dan tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan de deur met een enveloppe met de vraag om daar een bijdrage in te doen voor het jeugdwerk van onze beide kerken. Bij Irene een bekend begrip, maar voor Het Anker wat nieuws! ... Maar ook weer niet helemaal ... want de gemeenteleden van Het Anker kennen de lijstcollecte aan het einde van het jaar; ook bedoeld voor het jeugdwerk. Omdat we op alle fronten bezig zijn om onze gemeenten "samen op weg" te laten gaan, lijkt het ons goed om deze beide inzamelingen samen te voegen. Dat betekent voor de leden van Het Anker dat de lijstcollecte vervalt.

Om bij zoveel mogelijk adressen aan te kunnen bellen, hebben we natuurlijk mensen nodig (jong én oud) die ons willen helpen. Na afloop zorgt Arie in Irene voor een lekker bord patat en iets te drinken. We zien je graag op dinsdag 14 juni vanaf 18.00 in Irene.

Hetty Westerink, tel. 64 33 33, henrihettywesterink@kpnplanet.nl

Fenny Vos, tel. 64 31 37, fennyvos@live.nl

Ssssst ... wees eens even stil ...

Het moet heel even wennen, vanuit de drukte naar stilte,
... maar de omgeving vraagt erom,
Ssssst ... wees eens even stil ... je zintuigen doen prachtig werk,
Dan proef je nog de koffie die je zojuist dronk,
Passeert in je hoofd nog even het gesprek aan tafel,
Hoor je je voetstappen, voel je ze zelfs pas voor pas,
ben je deel van Zijn aarde,
Voel je de avondzon op je gezicht, God die haar ooit bedacht,
maar haar ook verbergt en ons verkoeling brengt bij nacht,
Ruik je de natuur,
Zie je een hond kijken naar zijn baas voor een beloning,
Hoor je het ademen van de hardloper die voorbij komt,
Zie je afdrukken van degenen die voor jou op hetzelfde pad liepen,
Hoor je de sluiters van een fototoestel,
Zie je zó wonderlijk veel kleuren groen,
Kijk je naar het landschap, alsof je naar een schilderij kijkt,
wat een prachtig kunstwerk heeft Hij gemaakt!
Trekt een koekoek luidruchtig je aandacht,
Luister je naar de prachtige avondzang van de vogels,
jongelui en hun gezelligheid met een hengel en een biertje,
Vol van Uw schepselen is de aarde,
... en ondertussen proberen we in stilte te luisteren naar Gods stem ...
Wandel met God in vrede!

Stiltewandeling: *Luisteren naar Gods stem*, vrijdag 6 mei,
Engbertsdijksvenen

OUDERENMIDDAG

Op 23 mei a.s. om half drie (14.30 uur) is er een ouderenmiddag in kerkelijk centrum "Het Anker". Personen van 75 jaar en ouder krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Medewerking wordt verleend door: "Dree Vrouwleu uut'n Achterhook".

Commissie contactpersonen.

Cuba zegt 'ja' tegen de Bijbel

Het christendom op Cuba groeit. Het land is in beweging: ondanks dat bijbels kopen nog steeds verboden is, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bijbelverspreiding.

Joyce van de Veen, hoofd buitenland bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vertelt over nieuwe kansen op Cuba: 'De Amerikaanse regering kondigde in december 2014 maatregelen aan om te zorgen voor een betere verstandhouding met Cuba. Vrije handel, direct contact en een open houding naar elkaar is het doel. De genomen maatregelen lijken – voorzichtig – al effect te hebben.

Nieuwe mogelijkheden voor de Bijbel

De ontwikkelingen op Cuba bieden ook nieuwe mogelijkheden voor de Bijbel. Meer en meer mensen tonen interesse in het christelijk geloof. De kerken evangeliseren, er zijn religieuze evenementen en ook op tv worden kerkdiensten uitgezonden.

Marco Herrera van het Amerikaans Bijbelgenootschap bracht in maart een bezoek aan het land. 'Wij hebben een aantal bijbels kunnen geven. Maar het is nog steeds niet genoeg, want de kerk groeit. Cubanen van boven de 35 jaar vragen ons om grote letter bijbels. Door slechte voeding hebben ze jong al problemen met hun ogen. Maar ook kinderen en jongeren verlangen naar een eigen bijbel in het Spaans', aldus Herrera.

Nieuwe initiatieven

De Cubaanse Bijbelcommissie denkt na over digitale projecten voor jongeren. Sinds eind 2015 zijn Wi-Fi Hotspots op verschillende plekken op het eiland geplaatst. Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De Bijbelcommissie wil deze groep graag bereiken met een nieuw online bijbelplatform met muziek, kunst en poëzie. De plannen zijn er, internet werkt, nu de uitvoering nog.

Dankbare Cubanen

Joyce: 'De Cubanen zijn enorm dankbaar voor iedere nieuwe bijbel die zij ontvangen. Soms rollen zelfs tranen van ontroering over hun wangen. Samen met andere Bijbelgenootschappen bundelen wij de krachten om er voor te zorgen dat iedere Cubaan die een bijbel wil die ook krijgt. We proberen ook in Cuba de Bijbel dichtbij te brengen door nieuwe initiatieven zoals het online bijbelplatform voor jongeren te stimuleren.

Cuba zegt 'si' ('ja' in het Spaans) tegen de Bijbel.'

Bron: www.bijbelgenootschap.nl, Contactpersoon: Henk Schutte

Bijbelleesrooster

Zondag	15 mei	Johannes 14:15-26
Maandag	16 mei	Ruth 1: 1-22
Dinsdag	17 mei	Ruth 2: 1-23
Woensdag	18 mei	Ruth 3: 1-18
Donderdag	19 mei	Ruth 4: 1-22
Vrijdag	20 mei	Psalm 29
Zaterdag	21 mei	Spreuken 8: 1-21
Zondag	22 mei	Spreuken 8: 22-36
Maandag	23 mei	Spreuken 9: 1-18
Dinsdag	24 mei	Numeri 9: 15-23
Woensdag	25 mei	Numeri 10: 1-10
Donderdag	26 mei	Numeri 10: 11-28
Vrijdag	27 mei	Numeri 10: 29-36
Zaterdag	28 mei	Lucas 7: 1-10

