

Jaargang 13 nummer 10 van vrijdag 1 juni 2018

Redactie Kerkbode:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman
Ds. J.A. Antonides

Kopij voor zondagavond 10 juni 2018 20.00 uur inleveren bij:

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 0546-644412.

E-mail: kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Abonnementen en ledenadministratie:

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,
7681 DJ Vroomshoop.

Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).

E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl

Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop

Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592

- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop

Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102

Voorgangers:

- Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546- 646629; E-mail: ja.ant.58@gmail.com

- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag

Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag

Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl

Scriba's: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 642410.

E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

Overdenking

Soms kijken we met enige jaloersheid naar de eerste gemeente. Als we het boek Handelingen lezen, lijkt er alleen maar sprake te zijn van groei. De blijde boodschap gaat als een lopend vuurtje door de wereld en de mensen willen er maar wat graag bij horen. Of het nu altijd zo gegaan is, weet ik niet. Lucas noemt goedbeschouwd maar enkele voorvallen die eruit springen. Zo bemoedigt hij ons en maakt hij ons duidelijk waarop het aankomt. Daarom blijft hij in hoofdstuk 3 niet hangen bij de gebeurtenis die opzien baart, de genezing van die verlamde, maar laat hij alle nadruk vallen op wat Petrus te vertellen heeft. Petrus vraagt aandacht voor Jezus Christus en haalt naar voren hoe Hij gekruisigd en gestorven is en hoe God Hem uit de dood heeft opgewekt. Dát is het wat wij mensen moeten weten en geloven. Want op die wijze begint er voor ons een nieuw leven, op die wijze krijgt Gods heil gestalte in ons bestaan.

In de kerk praten wij over van alles en nog wat. Dat is niet verkeerd, want het leven is vol met van alles en nog wat. Toch hebben we altijd weer te zoeken naar een verbinding met het evangelie, met de boodschap van Jezus' dood en opstanding. Want dáárin komen we God tegen, God die van ons houdt met een liefde die ons verstand te boven gaat.

Meestal beginnen we bij de andere kant, bij wat we zien op de tv en ervaren in ons eigen leven. Waar is God nou, vragen we ons af. En dan lopen we vast, we kunnen nauwelijks een zinnig woord uitbrengen. We moeten beginnen waar God zich te kennen geeft. En dat is in Jezus Christus. En van daaruit kijken of we lijntjes kunnen trekken naar wat er gebeurt onder mensen. Soms ontdekken we dan iets van de werking van Gods Geest. Zonder dat we alles kloppend kunnen maken. Maar met af en toe een rafel, iets wat oplicht, kunnen we verder. Verder totdat...

JAD

Zondag 3 juni 2018 Kleur Groen

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**

Organist: Alice Oosterveen

Na de dienst is er koffie en thee

Tienerkerk (12+) **Tienerkerk JONG!** (gr. 7 + 8)

Kindernevendienst: Erika Kempers en Herrald Moes

Krummeldienst (gr 1 t/m 3)

Kinderoppas: Anne Meijerink en Rianne Hekman

19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**

Viering Heilig Avondmaal

Organist: dhr. Jan Visser

Collecten: diaconie; uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)

Uitnodiging



Zondag 3 juni, houden we weer Krummeldienst in de kelder van Kerkelijk Centrum Irene. Deze dienst wordt gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool en begint om 9.30 uur.

Deze keer gaat het over Bartimeüs. Bartimeüs kan niet zien. Hij is blind, al zijn hele leven lang. Hij heeft maar één

wens. Hij wil dolgraag zien. Zou de wens van Bartimeüs in vervulling gaan? Kom zondag luisteren en jij weet het! We zouden het leuk vinden als jij er ook bij bent!

Tijdens de dienst collecteren wij voor stichting "Manna". Wil je wat eten meenemen dat lang goed blijft?

Zondag 10 juni 2018
Kleur Groen

- 09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Het Anker**
Kindernevendienst: Natasja Hekman
Zondagsschool: Jannie Pierik en Jannet Westera
Kinderoppas: Magreet Drent en Carolien Veenhof
- 09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**
Organist: Alice Oosterveen
Kindernevendienst: Erna Vaartjes en Marjon Joor
Kinderoppas: Janique van der Vinne en Ineke Kleinlugtenbelt
- 19.00 uur: Ds. B. de Ruiten, Amerongen, in Kerkelijk Centrum **Irene**
Organist: dhr. Jan Visser
- Collecten: diaconie; uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)

Uit de wijken

De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:

- 3 juni: Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Kosterkamp 4 K207 Den Ham (Irene)
Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47 (Irene)
- 10 juni: Mevr. G.J. Broekhuis-Grooters, Julianaplein 58 (Het Anker)
Mevr. G. Dogger-Davenschot, 2e Blokweg 22 (Irene)



In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

- 03-06: Dhr. A. ten Brinke, Prinsenkamp 71, 7681 BC, 82 jaar
03-06: Mevr. G. Horstink-Poortier, De Kamp 2, 7681 CP, 83 jaar
06-06: Mevr. J. Slomp-Fokkert, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn,
86 jaar
06-06: Dhr. H.J. van Tebberen, Oranjeplein 5, app. 23, 7681 AZ, 84 jaar
07-06: Mevr. A.D. Vos-Eggengoor, Oranjeplein 5, app. 18, 7681 AZ,
91 jaar

08-06: Dhr. G. Kok, Julianastraat 13, 7681 AL, 85 jaar
10-06: Mevr. H. Snel-Bos, Hammerstraat 49, 7681 DB, 82 jaar
11-06: Dhr. H. van Tebberen, Johan Frisostraat 2, 7681 WZ, 81 jaar
13-06: Dhr. G.D. Kikkert, Julianastraat 60a, 7681 AR, 83 jaar
14-06: Dhr. H.J. Hofman, p/a Hoofdstraat 10, 7681 DG, 84 jaar
15-06: Mevr. W. Koops-Welink, Bevert 34, 7681 ZG, 82 jaar
16-06: Mevr. B. van 't Holt-Reins, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar,
89 jaar

Onze zieken

ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Dhr. W. Alberts, Pres. Kennedystraat 23, 7681 EV, 3 N 08

k.14fd.2 k.14

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:

Mevr. H.J. Vaartjes-Huiskes, De Vogelkers 8, 7681 JJ

Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134-A, 7681 BS

Mevr. G.J.E. de Boer-Heuver, Noorderweg 90, 7686 CH Geerdijk

Mevr. S. Marsman-Minkjan, Dreef 64, 7681 CA

Mevr. J. Dubbink-Zandbergen, Pres. Kennedystraat 21, 7681 EV

Dhr. B. Benus, Oranjestraat 23a, 7681 DN

Mevr. D. Smoes, Stobbelaan 51, 7681 ZN

Jeugdcollectanten Irene:

3-6:

1. Myrthe van Laar
2. Lionne van Laar
3. Julian van Laar
4. Stan Grootoonk
5. Anouk Berenst
6. Tim Berenst

10-6:

1. Jan Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Jens Kamphuis
6. Twan Kamphuis

Er is gedoopt

Op zondag 13 mei zijn gedoopt:

Jip Geert Willem Zandbergen

geboren op 10 november 2017

tekst: Gelukkig wie vertrouwt op de Heer.

Psalm 40:4



Vie Ila van Dijk

geboren op 19 februari 2018

tekst: Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen.

Psalm 143:8

Annelinde Heuver

geboren op 25 maart 2018

tekst: Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.

Mogen vele het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

Psalm 40:4

Doop

De volgende doopdienst is, met een voorafgaande te overleggen doopzitting, voorgenomen op de ochtend van 10 juni, in Kerkelijk Centrum Irene, met ds. Antonides. (nog geen aanmelding)

Aan alle aanstaande papa's en mama's

Elke tweede zondag van de maand is er de mogelijkheid om jullie pasgeboren baby te laten dopen.

Op 8 juli, de tweede zondag in de maand juli, is er weer een Kerk.nu dienst met als thema: "Welkom!"

Mochten jullie het een mooi idee vinden om je baby of jezelf tijdens deze dienst te laten dopen, geef dit dan aan bij de eigen wijkpredikant.

Samen met jullie, gaan we dan op zoek naar een mooie inhoud voor de doopdienst van jezelf of jullie kindje.

Vakantie

De predikanten zijn de komende maanden vanwege vakantie om beurten afwezig.

ds. F. Schipper 1 t/m 30 juni

ds. J.A. Antonides 26 juli t/m 22 augustus

ds. J.A. Droogendijk 12 augustus t/m 1 september

Tijdens de afwezigheid van de één nemen de andere (aanwezige) collega's waar.

Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper

Sabbat

Wekelijks is ons een dag van rust gegeven. God was zes dagen druk bezig geweest om orde te scheppen in de chaos; de zevende dag rustte Hij. Dat zouden de mensen ook moeten doen. Later kwam daar nog bij dat God zijn volk bevrijd had van slavernij. Een goede reden om wekelijks een dag vrij te zijn van de 'slavernij' van het alledaagse en al maar doorgaan.

De komende maand is het na elf maanden voor ons weer een maand om de sabbat te vieren. Vakantie noemen we dat en we hopen weer helemaal tot rust te komen.

26 mei 2018

F. Schipper

In memoriam – Arend Peters

Kort na Hemelvaartsdag, aan het prille begin van vrijdag 11 mei 2018, is de heer AREND PETERS overleden. Samen met z'n vrouw woonde hij aan de Frederik Hendrikstraat 16 in Vroomshoop.

Arie werd op 8 september 1929 geboren en woonde in Daarlerveen. Hij groeide op als oudste met een zus en drie broers. Al op jonge leeftijd kwam hij bij de Marine. Hij diende volk en vaderland in Nederlands Indië. Terug met groot verlof ontmoette hij Dinie Meijerink. Ze trouwden op 6 mei 1955. In de kerk werd het slot van het evangelie volgens Matteüs gelezen en voor hun leven in liefde en trouw kregen ze deze woorden van

Jezus als belofte mee: *En zie, Ik ben met u.* Inmiddels had Arie werk gevonden bij Shell en verhuisden ze naar Vlaardingen. Twee zonen werden hen toevertrouwd; later kwamen de schoondochters, kleinkinderen en kort voor zijn overlijden achterkleinzoon Lev. Na zijn pensionering kwamen de heer en mevrouw Peters weer in Vroomshoop wonen. Waarvan hij hoopte dat het hem bespaard zou blijven, overkwam hem toch. Enkele jaren geleden werd de diagnose dementie gesteld. Het laatste jaar verbleef hij in De Weemelanden te Vriezenveen. Rustig is hij in de nabijheid van zijn lieve vrouw ingeslapen.

Woensdag 16 mei zijn we in Kerkelijk Centrum Het Anker bijeen geweest om hem te gedenken en van daar uit te begraven. Gedoopt was hij door het leven gegaan, zijn vertrouwen in God uitgesproken. Opnieuw hebben we z'n trouwtekst gelezen en vertrouwen dat God Arend Peters ook in de dood niet vergeten is en hem doet delen in zijn heerlijkheid.

Om troost bidden we voor zijn vrouw, hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familieleden; om te blijven vertrouwen op wat Jezus gezegd heeft: *Ik ben met u.*

FS

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides

Zestig jaren getrouwd.

Op de voorkant van de kaart zien we ondermeer en in verband met 3 juni 2018 het getal 60, de trouwfoto van toen, de namen Henk & Dinie op een labeltje, en: wij vieren feest, en aan de binnenkant staat ook 3 juni 1958. Jazeker: Henk en Dinie Jansen hopen 60 jaar getrouwd te zijn, zoals ook aldus gevoelvol omschreven aan de binnenzijde; hun adres: van Stolberglaan 10, Vroomshoop. Reden tot dankbaarheid over het door hen ontvangen van dit heuglijke feit met zovele jaren samen, en we bidden / roepen hun beiden en hun dierbaren eromheen samen toe: veel zegen voor het vervolg!

ds. Antonides.

Groet



Nu deze Kerkbode verschijnt in de week na de zondag over de Drie-Eenheid, -- en dit enorme geheim wordt wel 'ns onder de aandacht gebracht met de hiernaast staande tekening die vast nog talloze aardse beperkingen blijft behouden, ter verheldering in bijvoorbeeld catechese -- , wensen we elkaar een goede staart toe van de lente; onder wijk oost vindt u een "in memoriam", zoals in vorige aflevering aangekondigd; alle goeds en zegen voor u en jullie, hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

Ter info van het Luther-jaar:

Zoals eerder beloofd in onze Kerkbode, zou ik nog terugkomen op teksten van Maarten Luther, dus bij deze. Om een deel van de verplichte studiepunten te ontvangen, konden wij als predikanten meewerken aan vertalingen Latijn-Nederlands. Band 2 is in de huidige weken gereed gekomen, (de tweede van drie banden). Ter info kunt u als geïnteresseerden onderstaande link openen, ds. Antonides.

<https://www.damon.nl/serie/wetenschappelijke-series/luther>

WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 3 juni

We pakken de draad op van het Evangelie volgens Marcus. Niet iedereen is enthousiast over Jezus; sommigen betwisten ronduit zijn gezag. De discussies gaan onder andere over wat wel of niet geoorloofd is op sabbat: aren plukken en iemand genezen. In hoofdstuk 2:23 tot en met hoofdstuk 3:6 lezen we hierover. Is er vanuit dit Bijbelgedeelte een link te leggen met wat we wel of niet doen op zondag? Of is dat te veel gevraagd en moeten we het aan ieder afzonderlijk overlaten? Ik ben er nog niet uit.

Zondag 10 juni

In Marcus 3:31 tot en met 35 gaat het over Jezus en zijn verwanten. Opmerkelijk genoeg buigt Jezus het gesprek over zijn moeder en broers en zussen om naar de vraag of we de wil van God doen.

Uit de gemeente

Mevr. S. Bakker-Keuken, Tonnendijk 134a, mocht na lange tijd weer thuiskomen. We zijn er dankbaar voor.

Dhr. B. Benus, Oranjestraat 23a, onderging een operatie in het ziekenhuis te Hardenberg. Ook hij is gelukkig weer thuis.

JAD

In memoriam Geertje Geurtse-Karsten

In de vroege morgen van donderdag 3 mei is GEERTJE GEURTSE-KARSTEN overleden, weduwe van Henk Geurtse. Ze woonde aan de Prinsenkamp, op nummer 78. In februari had ze haar 85^e verjaardag gevierd en ze was wat de toekomst betreft vol goede moed. Toch had ieder die haar kende wel in de gaten dat haar krachten afnamen. De laatste week ging het snel. Toen duidelijk werd dat haar einde naderde, werd de pijn verzacht en zo is ze rustig en vredig ingeslapen.

Geertje Karsten groeide op aan het Zwolsekanaal en bleef daar ook na haar huwelijk met Henk Geurtse wonen. Ze kregen twee kinderen. Ongeveer veertig jaar geleden verhuisden ze naar De Prinsenkamp. Geertje en haar man hadden elk een eigen karakter en eigen bezigheden. Samen genoten ze van hun vakanties in de buurt van Emmeloord en van het vissen. Toen Henk in 2005 plotseling kwam te overlijden, moest ze alleen verder. Dat ging, en dat ze een doorzetter was en absoluut niet van klagen hield, zal daarbij een rol gespeeld hebben. Veeleisend was ze niet voor zichzelf. Met een beetje was ze tevreden. Wel had ze over een aantal zaken duidelijke opvattingen. Dat was een de ene kant makkelijk: we wisten waar we aan toe waren. Aan de andere kant was het weleens moeilijk om dingen te bespreken. Maar ze was zoals ze was en zo hebben we haar gewaardeerd en liefgehad.

Over de liefde hebben we het gehad bij de dankdienst voor haar leven, die plaatsvond op maandag 7 mei in Kerkelijk Centrum Het Anker. We knoopten aan bij de trouwtekst die Henk Geurtse en Geertje Karsten in

1952 meekregen: *'En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.'* (Colossenzen 3 : 14) De liefde van ons mensen voor elkaar mag gefundeerd zijn in en gedragen worden door Gods liefde voor de wereld, die ons in de dood en opstanding van Jezus Christus aan het licht gekomen is. Hierna zijn we naar de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof' gegaan voor de teraardebestelling. We bidden voor wie achterblijven en Geertje Geurtse zullen missen, in het bijzonder voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In memoriam Dirk Jan Dogger

Op zondag 20 mei is in het ziekenhuis te Hardenberg DIRK JAN DOGGER overleden, weduwnaar van Hilly Dogger-Tiegelaar. Hij is 91 jaar geworden en woonde de laatste jaren in Het Loefferdinck te Den Ham. Dirk Dogger groeide op aan de Blokwegen en ging na de lagere school meteen aan het werk. Dat was lichamelijk zwaar werk: bij de boer en in de bouw. Toen de oorlog voorbij was, moest hij naar Indië. In 1950 kwam hij terug. Sindsdien is hij altijd in deze buurt gebleven. Hij ging een huwelijk aan met Hilly Tiegelaar en samen kregen ze drie zoons. De oudste, Gertie, was een zorgenkind. Op zeker moment moest hij elders verzorgd worden en hij is niet oud geworden. Een groot verdriet. Ook de gezondheid van zijn vrouw liet te wensen over, zodat Dirk nogal eens bijsprong bij wat er thuis gedaan moest worden. Dit alles naast zijn werk, want er moest natuurlijk wel geld verdiend worden. Dirk zat in de bouw, maar vanwege hartklachten moest hij stoppen. Gelukkig kon de medische wetenschap steeds meer en zo heeft hij nog lang door kunnen leven. Dirk Dogger heeft veel werk verzet voor de vakbond en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Hij vond het belangrijk om zich in te zetten voor anderen. Dat was een van de trekken die hem kenmerkten. Lange tijd hebben hij en zijn vrouw aan de Churchillstraat en aan De Nijverheid gewoond. De laatste jaren – hij was toen al alleen komen te staan – verbleef hij in Het Loefferdinck.

Op vrijdag 20 mei vond de uitvaart plaats. Bij de dankdienst voor zijn leven in Kerkelijk Centrum Het Anker stonden we onder andere stil bij de uitnodiging die Jezus richt tot iedereen die het maar horen wil: *'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'* (Matteüs 11

: 28) Hierna zijn we naar de Algemene Begraafplaats 'Dennenhof' gegaan voor de teraardebestelling.

Wij bidden om troost voor wie achterblijven, in het bijzonder voor zijn kinderen en kleinkinderen.

JAD

In memoriam Hendrik de Jonge

Op 29 april 2018 is van ons heengegaan: HENDRIK DE JONGE, Henk, echtgenoot van mevr. J.J. de Jonge-Altena, Hoofdstraat 14-a, Vroomshoop, in de leeftijd van 83 jaar; lieve man, vader, opa. Ziekte opnieuw kon niet meer worden overwonnen ondanks wel zijn optimisme; een andere overwinning in de hemel zal hem nu geschonken zijn. In een dankdienst kwamen we bijeen, op 4 mei. -- En uit de levensloop over HENK werd heel goed vanuit de familie allerlei verteld, in een terugblik en op evenwichtige wijze: geboren op Eerste Kerstdag 1934, behorend tot een vijftal kinderen en opgegroeid op een boerderij; als timmerman had hij zijn vakkundigheid die hij inzette in de bouw; na een aanloop van zo'n vijf jaren de huwelijks-aanvang in 1963, de komst van de drie kinderen en de woonplekken in Vroomshoop die soms weer met reden werden veranderd, bezoek aan de eigen families in de dorpen noordelijker, banden met burens, hobby's, het tragische zware feitelijke verlies van het middelste kind, op Hemelvaartsdag 16 mei 1985 en moeizaam de verwerking nastreven in m.n. de Engbertsdijksvenen; Henks ziekte, in de VUT gegaan, en reizen naar diverse landen, de beide jonge gezinnen met vier kleinzonen, en tenslotte hier aan het kanaal wonen alwaar toen het kroonjaar tachtig voor Henk er kwam, graag willen blijven fietsen, en dan in 2016 helaas door ziekte trapsgewijze achteruitgang van het gestel en dit zo met een laatste paar weken hier in het aardse razendsnel, met daarin een bijzondere tijds-overstijgende, serene / vredige bijna-dood ervaring: reeds een weerzien van hun zoon. Onbegrijpelijk maar waar, en op weg naar het hier weggeroepen worden, bracht dit rust en geruststelling aan Henk en zijn naasten. De cirkel werd rond, en er was een zeer zeker een gelovig weten gekomen over de hemel. -- Een aardse levensweg, die vroeger zo voorspoedig was begonnen, werd later onderhevig aan inbreuk, kwetsbaarheid. Door verlies, of door eigen ziekte. In het Nieuwe Testament (2Kor.4 en 2Kor.5) geeft Paulus ons al door,

dat we lichamelijk een kwetsbare tent zijn, met tijdslimiet. Mogelijk dacht hij aan Abraham uit het Oude Testament, een tent bewonend in de woestijn, met een tijdsgrens. Ook het zandpad achter het houten hek in de Engbertsdijksvenen lijkt wel zoiets. Dat loopt, ondanks alles wat je blijkbaar moest meemaken en niet begrijpt, uit op een hoger doel. Je mag daarop sereen, vredevol vertrouwen, in een gelovig weten, en dat is wat anders dan aardse kennis en kunde. De hemel zal betekenen, óók volgens Paulus: met nieuwe kleren overkleed, in plaats van de oude want die oude mantel mag van ons af vallen. Of, zoals we zeiden, de vlinder is uit de cocon gegaan. Bij de dood: het ontvangen van een nieuwe gestalte, gedaante, zoals Jezus ons daarin vóórging op Pasen. Zo gezien is het aardse hier nog tijdelijke uitwoning, terwijl wij vaak menen: hier en nu is onze inwoning, maar nee, die wordt pas in de hemelse paradijs tuin gegeven! Woord en Geest beloven ons dit als hart onder de riem, tot goede moed. Hier en ginds zouden en zullen Henk en de zijnen elkaar liefhebben, vanuit zorgzame gezindheid. Zowel door God als door Henks zoon werd Henk naar ginds geroepen: "Kom maar...". Naar Hem en naar hem. Vernieuwd. Herderlijk bewaard, zuiver en volmaakt. De Plus, hoger verderop na het zandpad in de Engbertsdijksvenen, deed en doet er ook steeds verwijzing naar; ds. Antonides

Jeugd en jongere gemeenteleden



Wij gaan weer beginnen met autowassen!!
Volgend jaar gaat er weer een groep World Servants jongeren naar het buitenland. We kunnen uw bijdrage goed gebruiken!

Datum: zaterdag 2 juni

Waar: Het Anker

Tijd: 9:00-14:00 uur

Voor €5,- is uw auto blinkend schoon en een busje kost €10,- (binnenkant € 5,-).

Komt u ook?

Van de kerkenraad

Thuisviering Heilig Avondmaal

Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of vanwege een lichamelijke beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering in Het Flierborgh kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.

De eerstvolgende Heilig Avondmaalviering zal zijn op zondag 24 juni 2018. De thuisviering, zal in overleg met u en de predikant, op een afgesproken tijd plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 13 juni 2018 bij Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.

Van de kerkrentmeesters

Giften:

Mevr. Berkhof € 10,- (waar nodig)

Mevr. Hekman € 5,- (diaconie)

Mevr. Dooyeweerd € 4,- (bloemen) en € 5,- (waar nodig)

Mevr. Kamermans € 10,-

Mevr. Flierman € 5,- (bloemen) en € 10,- (bloemen)

Ds. Antonides € 50,- (waar meest nodig)

Ds. Schipper € 10,- (kerk) en € 50,- (waar meest nodig)

Van de diaconie

Collecteopbrengsten

6 mei	Bloemengroet	€ 335,67
10 mei	St. Mensenkinderen (Hemelv.dag)	€ 204,20
13 mei	Diaconie	€ 260,35
20 mei	Zending (1e Pinksterdag)	€ 490,35



Gereformeerde kerk Vrijemaakt Vroomshoop Protestantse gemeente te Vroomshoop

Uw diaconie organiseert een boodschappenactie voor Stichting Manna

Manna

Wat is of was Manna?

De meesten zullen zeggen voedsel, brood, of brood uit de hemel. De vertaling van het Hebreeuwse woord of misschien wel begrip Manna is: "Hemels voedsel voor de Israëlieten in de woestijn". Mozes zei tot hen: "Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft." Ex. 16:15. Manna om te eten, regende op hen neer. Hij schonk hun het koren uit de hemel, zij aten het brood van de engelen. Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Ps. 78: 24-25. De mensen hadden het niet zelf verbouwd of ervoor gewerkt. Het was God die voorzag!

Helpen waar nodig

Tot onze spijt blijkt in **Twenterand**, ondanks allerlei goede sociale voorzieningen, dat individuen of complete gezinnen onder de sociale grens terecht komen. Dit leidt tot schrijnende situaties die men in onze omgeving niet zou verwachten.



Ontstaan

In de kerken worden we regelmatig geconfronteerd met mensen die onder de sociale grens terecht komen. Een aantal vrijwilligers is bereid gevonden om vanuit deze kerken Stichting Manna te ondersteunen.

Achtergrond

Stichting Manna is een interkerkelijke Stichting met een Bijbelse, evangelische identiteit. Manna wil een groep mensen in Twenterand tijdelijk ondersteunen in de basisbehoeften door onder andere een boodschappenpakket. Daarnaast biedt Stichting Manna

de mogelijkheid, via doorverwijzing naar hulpverlenende instanties, uit de bestaande situatie te komen.

Om de privacy van de mensen te waarborgen is het de bedoeling van Stichting Manna alleen mensen te helpen die zich via maatschappelijk werk, diaconie of pastoraal werk aanmelden. Of mensen die vanuit deze kanalen gesignaleerd worden.

Diaconie

De diaconieën van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse gemeente te Vroomshoop willen dit initiatief ondersteunen door in de kerken De Akker en KC Irene boodschappen in te zamelen.

Wij vragen u om wat extra mee te nemen van de winkel. Uiteraard is een donatie ook welkom.

De boodschappen kunnen gebracht worden op zaterdag 2 juni van 10.00-12.00 uur in **De Akker** en **KC Irene** en zondagmorgen 3 juni voor de ochtenddienst in **De Akker** en **KC Irene**.

Voor de boodschappen verwijzen wij u naar bijgevoegde lijst. We moeten ons daar aan houden. De mensen van de diaconie brengen deze boodschappen naar Stichting Manna. Stichting Manna zorgt voor de distributie naar de belanghebbenden. Het zou fantastisch zijn als dit een geslaagd evenement wordt. Breng wat u kunt missen! Stichting Manna ontvangt het met open armen.

Meer informatie over de Stichting Manna is te vinden op www.manna.nu

Boodschappenlijst

Het project Manna heeft voor de boodschappenpakketten de volgende wensen:

- Koffie
- Thee
- Suiker
- Koffiemelk
- Filterzakjes
- Houdbare (chocolade) melk
- Boter / margarine / braadvet
- Jam / hagelslag / chocopasta
- Bescuit / Ontbijtkoek

- Pannenkoekenmix
- Soep, verschillende smaken
- Aardappel puree
- Blick / pot groente
- Appelmoes
- Ingeblikt vlees / vis
- Rijst
- Macaroni
- Spaghetti
- Bami
- Mix voor macaroni/spaghetti/nasi/bami
- Ragout (blik)
- Zilveruitjes / augurken
- Wasmiddel

Alvast bedankt namens de diaconieën en Manna



***Als je Jezus wilt volgen
moet je Hem wel voor laten gaan***

Mededelingen

Agenda

- | | | |
|------------|---------|---|
| 29-05-2018 | 19.30u. | zomermagazine met kerken in Twente verschijnt |
| 04-06-2018 | 20.15u. | doopzitting?, aanmelding vooraf bij ds. Antonides |
| 06-06-2018 | 19.30u. | kleine kerkenraad, in KCHA |
| 08-06-2018 | 18.45u. | Gebedskring KCHA |
| 11-06-2018 | 19.30u. | V&T-cie: afscheid enkele trouwe leden, plannen voor gids; in KCHA |
| 14-06-2018 | 20.00u. | vergadering alle diaconieën Twenterand; in De Rank te Den Ham |
| 15-06-2018 | 17.00u. | Open kerk Het Anker (zie bericht bouwcommissie) |

Open kerk op vrijdag 15 juni van 17.00 tot 19.00 uur

Wat is er veel werk verzet ! De toren is volledig gerestaureerd en de grote zaal heeft een metamorfose ondergaan. Met het vervangen van de laatste kapotte ramen van de kerkzaal, is de restauratie binnenkort afgerond. Wat fijn dat we dit mooie kerkgebouw voor de komende jaren hebben kunnen behouden!

Dit was nooit gelukt zonder de vele vrijwilligers onder u en uw financiële bijdrage.

Om dit heugelijke feit te vieren is er op vrijdag 15 juni van 17.00 tot 19.00 uur een open kerk! Hiervoor nodigen we graag alle vrijwilligers, sponsoren en alle andere belangstellenden uit om onder het genot van een hapje en een drankje het prachtige resultaat te bewonderen.

Er zijn nog een paar dakleien te koop. Wilt u zo'n unieke daklei ? Dan kunt u € 25,- overmaken op bankrekening: NL26 FVLB 0227 0039 93 t.n.v. Het Anker onder vermelding van uw naam en adres. Graag tot dan!

Namens de

bouwcommissie,

Tony Kleinjan, Albert Wessels, Rein Ribberink, Gerrit Heuver, Dinand van der Kolk, Wim Huijgen

Enveloppenactie voor het Jeugdwerk!

Afgelopen jaren hebben we voor het jeugdwerk van beide kerken een enveloppenactie gehouden.

Hiervoor waren er weinig vrijwilligers/collectanten te vinden dus willen we het dit jaar op een andere manier gaan doen.

- We willen u vragen of u een bedrag wilt overmaken naar rekeningnummer NL14 RABO 0323 4827 75 t.n.v. het Jeugdwerk PKN.
- Ook is het mogelijk om geld in de envelop te doen die de komende zondagen wordt uitgedeeld bij de ingang van de kerkzaal. Deze kunt u in de bus deponeren die speciaal hiervoor in de hal staat bij KC Irene en Het Anker.

Het geld wordt o.a. besteed aan materialen voor kindernevendienst, zondagsschool, clubs, projecten, muziek etc.

Geef voor ons jeugdwerk! Alvast bedankt voor uw gift!

COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP



Elk jaar maakt KerkinActie Vroomshoop een jaarverslag van de activiteiten en financiën over het voorgaande jaar. Ook over 2017 is het jaarverslag beschikbaar, u kunt deze inzien op de website protestantsvroomshoop.nl onder het kopje missionair of aanvragen bij Willeke Diek, Henrike

Wemekamp of een van de andere commissieleden.

We zijn 2017 goed begonnen met het nieuwe project 'Christenen in het Midden Oosten, mensen van hoop'. Als kick-off van het project is Feije Duim uitgenodigd om op zondag 3 september 2017 het een en ander te vertellen over zijn ervaringen in dit gebied met de plaatselijke bewoners. In het jaarverslag is verder in detail te lezen hoe aan diensten en acties dit jaar vorm is gegeven.

Voor 2018 hebben we ook leuke plannen en hopen we dat we de kerken in Syrië verder kunnen ondersteunen met onze bijdragen.

Rommelmarkt 2018

Op Bevrijdingsdag 5 mei hebben wij onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Wij kijken terug op een mooie tijd van voorbereiding en afronding. Al sinds jaar en dag wordt er in deze periode een rommelmarkt georganiseerd die elk jaar weer een mooie bijdrage oplevert voor de kerk.

Ook dit jaar waren er ruim 65 vrijwilligers in de weer, om deze dag tot een succes te maken. Het is en was weer gezellig onder het genot van koffie en een drankje en uiteraard niet te vergeten het krentenbrood, de broodjes hamburger/worst. Het was vrijdag tijdens het klaarzetten en zaterdag prachtig weer. Goed is het te zien en op te merken dat ook mensen buiten de kerk om, voor dit gebeuren warmlopen, het bindt en verbindt mensen en gedachten.

De markt heeft een mooi bedrag van € 3207,= opgebracht, ondanks dat we de indruk hadden dat er minder bezoekers waren.

Wij willen alle sponsors, gemeenteleden en vrijwilligers bedanken voor hun inbreng en hun inzet. Zonder jullie was dit niet gelukt.

De activiteitencommissie.



BOEKENVERKOOP

WANNEER? Elke 1ste zaterdag van de maand.

WAAR? In de benedenzaal van KC Het Anker.

TIJD? 10.00 – 12.00 uur

EXTRA INFORMATIE: Ingang achterkant kerk.

Er is ook gelegenheid om koffie of thee te drinken

Met de vakantie in zicht is dit een goed moment om een mooi boek te kopen voor thuis of op vakantie.

Tot ziens op 2 juni 2018

AVOND VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK



Diverse mensen in de Bijbel bidden 's nachts. De Heere Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef 's nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5) Zij vonden de nacht bij uitstek geschikt

om zich tot God te wenden. Deze teksten waren de aanleiding om een Avond van Gebed voor vervolgde christenen te houden in Daarlerveen. Een mooi vervolg om elkaar – na de Week van Gebed in januari – weer te ontmoeten. Open Doors organiseert elk jaar een landelijke Nacht van Gebed (nacht van vrijdag 1 juni op zaterdag 2 juni). **D.V. Vrijdag 1 juni 2018** houden we een Avond van Gebed in "De Schoof", Brugstraat 10, Daarlerveen. We beginnen om 19.15 uur (tot 20.00 uur). Naast GEBED voor de vervolgde kerk is er SAMENZANG, BIJBELLEZING en FILMPJES van OPEN DOORS. Na afloop is er koffie/thee met iets erbij en we praten nog even na. Open Doors roept iedereen op om te investeren in deze Avond van Gebed voor de vervolgde kerk, want gebed maakt deuren open! Het is waardevol dat u speciaal vandaag de tijd neemt om voor uw vervolgde broers en zussen te bidden. Voor de deelnemers is er een gratis boekje van Open Doors. U komt tocht ook? Weet U welkom!

Irene

***Voor een broodmaaltijd of een warm en koud buffet,
Arie zorgt dat er iets heerlijk op tafel wordt gezet***

Bijbelleesrooster

Zondag	3 juni	Job 1:1-12
Maandag	4 juni	Job 1:13-22
Dinsdag	5 juni	Job 2:1-13
Woensdag	6 juni	Job 3:1-26
Donderdag	7 juni	Psalm 12
Vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19
Zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35
Zondag	10 juni	Marcus 4:1-9
Maandag	11 juni	Psalm 84
Dinsdag	12 juni	Job 8:1-22
Woensdag	13 juni	Job 9:1-24
Donderdag	14 juni	Job 9:25 – 10:7
Vrijdag	15 juni	Job 10:8-22
Zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12

