

Jaargang 11 nummer 22 van vrijdag 23 dec. 2016.

Redactie Kerkbode:

Mevr. A. Uilhoorn-Kamp

Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot

Ds. J.A. Antonides

Mevr. A. Pannen-Hamberg

Dhr. A. Rotman

Kopij voor 12.00 u. maandagmorgen 2 jan. 2017 inleveren bij:

Winy Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht 31, 7671 ND Vr'veen, tel.: 645004, kerkbode@protestantsvroomshoop.nl

Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.

Website: www.protestantsvroomshoop.nl

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk : H. van 't Ende,

De Kievit 2, tel.: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over incasso's kerkbalans, solidariteitskas, Kerkbode etc.: Henk Jan Schutte, tel.: 604574, schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref. leden).

Kosters : Arie en Ria Bos. Tel. 06 40188102 (KC Irene).

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530

Koster : Kees Gerrits. Tel. 0546 642592 (KC Het Anker).

kerkelijkbureau@hervormdsvroomshoop.nl

Bez. Kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.

Overdenking

Bij Kerstmis denken mensen aan van alles en nog wat. Voor mij ligt de diepste betekenis van deze dagen in de liefde van God, die aan het licht gekomen is. Misschien ziet u weleens mensen met een spandoek waarop staat: 'Joh. 3 : 16'. Geheimtaal voor buitenstaanders, maar wie ingewijd is weet dat het een Bijbeltekst is. *'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'* Hier komt alles bij elkaar: de liefde van God, de komst van Jezus en het grote geschenk: het leven met eeuwigheidskwaliteit.

Met dat 'zo' kunnen we overigens twee kanten op. We kunnen het lezen als 'in die mate' en dan duidt het de intensiteit aan. De gedachte is dan dat de liefde van God tot het uiterste gaat. Hoe kan God nu nog duidelijker laten zien dat Hij alles voor de wereld overheeft, dan dat Hij zijn Zoon prijsgeeft, prijsgeeft tot in de dood? Zó lief had God ons, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Maar we kunnen dat 'zo' ook lezen als 'op die manier' en dan duidt

het de wijze waarop aan. De gedachte is dan dat God in het geven van zijn Zoon laat blijken dat Hij de wereld liefheeft.

Mij spreekt die tweede opvatting het meest aan, want die helpt me bij de vragen die ik tegenkom. Er gebeurt van alles en bij een heleboel verschrikkelijke dingen val ik stil. Zinnige dingen zijn er niet te zeggen en ik weet het ook niet goed te verbinden met God. Hoe kan dat allemaal gebeuren in een wereld die Hij gemaakt heeft? Als ik zoek naar Hem, kan ik Hem daar niet vinden. Maar ik wil God wel op het spoor komen. Het evangelie zegt dan dat we bij Jezus moeten zijn. In Hem is Gods liefde te vinden, in Hem alleen. In die man uit Nazareth met zijn woorden en tekenen, in Hem die terechtkomt aan het kruis en verdwijnt in het graf. In Hem die door de dood heen gaat. In Jezus geeft God te kennen dat zijn hart uitgaat naar ons allen en dat Hij ons het leven wil schenken, het waarachtige, eeuwige leven. Hij nu is het grote midden en naar dat midden moeten we telkens terug. Dan kunnen we overweldigd raken en meegenomen worden door dat onuitsprekelijke mysterie: God, die een ontoegankelijk licht bewoont, komt in ons midden. In de gedaante van een mens, in Jezus de Zoon. Hij spreekt woorden namens God en geeft gestalte aan Gods bewogenheid, Hij geeft zichzelf prijs om ons te bereiken en te winnen.

Echt uitgedacht over dit mysterie raken we niet. We kunnen er het beste over zingen. Laten we dat dit jaar ook weer doen: Kerstmis vieren. Ja, het feest van Kerst houdt van alles en nog wat in. Toch is het voor mij bovenal het feest van Gods liefde.

JAD

Zaterdag 24 december 2016. Kerstavond.

Kleur Wit.

21.00 uur: Ds. P.L. Storm in Kerkelijk Centrum **Irene.**

Interkerkelijke samenzang.

M.m.v. Gospel- en popkoor "Sing" uit Daarle.

Zondag 25 december. 1^{ste} kerstdag.

Kleur Wit.

08.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker.**

Organist: dhr. J.C. Labrijn. M.m.v. de cantorij o.l.v.

mw. J. Wolthuis-Elsinga. Orde van dienst aanwezig.

Kinderoppas: Dorinda Grondman.



09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist: Alice Oosterveen.
M.m.v. Johan Vos, trompet, Gerrit Jansen, bugel, Henk
Kerkdijk, hoorn en Jeroen van Veldhuizen, trombone.
Kindernevendienst: Suzan de Lange en Marjon Joor.
Kinderoppas: Angelique Bosch en Jannemiek Uitzetter.

10.15 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.
Gezinsdienst. Orde van dienst aanwezig.
Kindernevendienst: Allen aanwezig.
Zondagsschool: Geen zondagsschool.
Kinderoppas: Marieke Altena en Edwin de Haan.
Collecten: Diaconie (Kinderen in de knel, zie Gez. mededelingen),
uitgang: Kerkrentmeesters, extra coll.: evangelisatie (KCI).

1^e Kerstdag, 25 december 2016

Lezing: Lucas 2: 1-20: *Maak het mee*; het thema voor de schikkingen van de afgelopen weken.

De herders zitten bij het vuur. Van het ene moment op het andere komt de hemel op aarde. Ze moeten op weg gaan om het mee te maken. En zijn de eersten die het kind Jezus mogen zien.

Uitleg van de schikking:

Vandaag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus het nieuwe begin maakt met de wereld. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas. De verandering is er, maar tegelijk ook niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Maandag 26 december. 2^{de} Kerstdag. **Kleur Wit.**

09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist: Alice Oosterveen.
Collecten: Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.



Zaterdag 31 december. Oudjaarsdag. **Kleur Wit.**

19.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Irene**.
Organist: dhr. J. Visser. Orde van dienst aanwezig.
Collecten: Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.

Zondag 1 januari 2017. Nieuwjaarsdag.

Kleur: Wit.

10.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum **Het Anker**.

Organist: dhr. D. Kaas. Orde van dienst aanwezig.

Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om koffie te drinken.

Collecten: Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Het Anker

Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10

E-Mail: anitaticmer@protestantsvroomshoop.nl

Onze jarigen:

Rectificatie:

23 nov. Mevr. A. Gerrits-Hoogenkamp, Weemelanden (87)

24 nov. Dhr. A. Gerrits, Aan't spoor 10 (88)

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

25 dec. Mevr. G.J. Olthof – Willems, De Vogelkers 18, 7681JJ (83)

25 dec. Dhr. H. de Jonge, Hoofdstraat 14a, 7681DG (82)

26 dec. Dhr. H.J. Mulder, De Nijverheid 6, 7681MD (91)

27 dec. Dhr. J. Bouwman, Prinsenkamp 104, 7681BH (84)

29 dec. Mevr. M. van der Velde – Broekate, Nieuwstraat 31, 7681ER (80)

05 jan. Mevr. J. van Staalduinen – Gerrits, Kosterskamp 4k018, 7683VV (95)

07 jan. Dhr. H. Petter, Zwolsekanaal 2, 7681ED (94)

07 jan. Mevr. C. van 't Ende – Sok, Stobbelaan 11, 7681ZN (88)

Onze zieken:

ZGT Almelo, Zilvermew 1, 7609 PP Almelo

Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681 CC

Röpke Zweers Ziekenhuis, Hardenberg:

Mevr. Van der Veen-Pierik (op I.C.), Het Flierborgh

Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:

Dhr. H. Rozemuller, Stationslaan 5, 7681 DL

Dhr. J.M. Eggens, Tonnendijk 103, 7681 BL

De bloemen gingen de afgelopen periode ter bemoediging en als groot naar:

27-11-2016 Mevr. G.J. Olthof-Willems, De Vogelkers 18,

04-12-2016 Dhr. H.J. Poffers, De Nijverheid 19,

11-12-2016 Fam. Bouwman, Prinsenkamp 104,

18-12-2016 Mevr. A. Karsten-De Groot, Julianaplein 52.

Gemeenteleden in zorginstelling of begeleid zelfstandig wonend

Alexandra Knol

7443TG Nijverdal

Vlasakkerkamp 15

7772MK Hardenberg

Harold Schuurman

Nic. Beetsstraat 4a

7742TL Nijverdal

Bea Ekkel

Vlasakkerkamp 16

7772MK Hardenberg

Betsie Kruiskamp

de Tye 1

7683AS den Ham

Anneke Gerrits

Vlasakkerkamp 16

7772MK Hardenberg

Yvonne Sieders

Garvesingel 210

7672BJ Vriezenveen

Aart Koldenhof

Vlasakkerkamp 17

7772MK Hardenberg

Richard Rotman

Stationslaan 10

7681DL Vroomshoop

Tineke Endeman

Wilgenstraat 2

7731VH Ommen

Boukje Rozemuller

Stationslaan 12A

7681DL Vroomshoop

Henk Weits

Argusvlinder 6

7943RX Meppel

Martha Oelen

Stationslaan 12B

7681DL Vroomshoop

Hannie Tjonk

Hannahlaan 122

7325BM Apeldoorn

Jan Kampman

Stationslaan 12J

7681DL Vroomshoop

Henk Kruithof

Jeruzalemweg 36 app. 7

Hesli Schipper
Stationslaan 12F
7681DL Vroomshoop

Nathalie Marsman
Stationslaan 12K
7681DL Vroomshoop

Gert Vos
Stationslaan 12G
7681DL Vroomshoop

Joyce Seubring
Stationslaan 12M
7681DL Vroomshoop

Johan Ekkel
Stationslaan 12H
7681DL Vroomshoop

Mw. H. Fidom
Stationslaan 12U
7681DLVroomshoop

**Gemeenteleden langdurig verblijvend of wonend in een
zorginstelling elders:**

Titus Brandsmahof, Titus Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo

Mw. T. Zandman-de Groot, app. 5.5

Eugeria, Roskamstraat 6, 7602 JT Almelo

Mw. B. Dogger-Spijker, app. 100

De Klokkentbelt, Vriezenveenseweg 2, 7602 AH Almelo

Dhr. J. Gerrits

Wooncentrum De Hofkamp, Canisiushof 1, 7607 ZC Almelo

Dhr. H. Davenschot

"Heemsteresch", Kosterkamp 4, 7683 VV Den Ham

Mw. F.J. Hansman-Schonewille afd. De Linde

Mw. H. Veltman-Mannessen

Dhr. A. Veld

Het Liefderdinck, Kosterkamp 4, 7683 VV Den Ham

Mw. J. van Dalen-Kwakkel kamer 009

Mw. G. Hansman-Brakert kamer 016

Dhr. D.J. Dogger kamer 127

Dhr. H. Hulsegge kamer 201

Mw. G. Pouwels-Veneberg kamer 119

Mw. J. van Staalduinen-Gerrits kamer 018

Dhr. A. Tjonk kamer 005

De Weemelanden, Koningsweg 24-26, 7672 GD Vriezenveen

Mw. A. van Tebberden-Hekman Leemansmolen, kamer 11

Mw. A. Gerrits-Hoogenkamp De Brug, kamer 1.23

Mw. J. Veerenhuis-Versteeg kamer 229

Dhr. A. Kriekjes kamer 1.16

't Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar

Fam. L. van 't Holt kamer 142

Dhr. J. Becker kamer 60a

Mw. E. Bosch - van Harn

"Oostloorn", J.C.J. van Speykstraat 14, 7772 ZC Hardenberg

Mw. G. Olthof-van Dijk, afd. Sterappellaan kamer 157

Clara Feyoena Heem Zorgcentrum, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg

Mw. J.H. Hakkers-Bergsma

De Meander, Burgemeester Brammerstraat 68, 7772 CE Hardenberg

Mw. H. Reinders-Timmer

Het Weggeler, Smaragdstraat 139, 7001 HR Almelo

Mw. M. Alberts-Zandbergen afd. Loolee, k.213-b

Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. J. Slomp-Fokkert

Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo

Mw. G. Gerrits-ten Brinke afd. Herinckhave

Zorgcentrum 't Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen

Mw. G.J. Wind-Hamberg, afd. De Schans, kamer 104

WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ

Tel: 0546-643139

Vrije dag: maandag

e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl

Bijbelkring

De Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker gaat in januari weer verder, eens in de drie weken op dinsdagavond om 20.45 uur; de eerstvolgende keer op 17 januari 2017.

We lezen de komende keren gelijkenissen van Jezus.

Hartelijk welkom!

V&T – Leven met verlies

Je vindt wat ...; je verliest wat ...

Hoe leef je verder met wat je gevonden en ontvangen hebt? Hoe leef je verder met wat je verloren hebt en kwijtgeraakt bent? Het zijn

gebeurtenissen die soms diep ingrijpen in je dagelijkse leven en in je hele bestaan, zoals verlies van leven door de dood van iemand die je na aan het hart lag. Na verlies is het leven niet meer zoals het eerder was.

In enkele kringgesprekken kunnen we elkaar iets laten vinden; ervaringen delen en elkaar helpen om verder te gaan. In het vroege voorjaar zullen we hierover enkele avonden met elkaar in de kring samen komen; de eerste keer op woensdag 25 januari, vervolgens in overleg nog twee keer daarna eens in de veertien dagen. U kunt zich aanmelden bij ds. F. Schipper, f.schipper@protestantsvroomshoop.nl

Kerstkaart

Verrast werden we weer met de vele goede wensen die deze weken binnen komen. In het midden van december werden tal van kerst- en verjaardagskaarten bezorgd, soms vergezeld van jam of chocola. Het doet ons allemaal goed; DANK!

Vanuit de pastorie aan het kanaal wensen we u vreugdevolle kerstdagen en een gezegende jaarwisseling; om samen in het nieuwe jaar verder te gaan op de weg ten leven.

F. Schipper

Doopdienst 11 december

In de dienst van zondag 11 december is de Heilige Doop bediend aan *Tijn* en *Suus de Graaf*, kinderen van Bas de Graaf en José de Graaf-Hoogenkamp. Hun adres is Nieuwstraat 36, 7687 BC Daarlerveen.

Tijn Willem-Jan de Graaf, geboren op 6 november 2014 te Almelo, dooptekst: Psalm 85:9b, "De HERE spreekt woorden van vrede."

Suus Betje de Graaf, geboren op 23 augustus 2016 te Almelo, dooptekst: Psalm 85:13a, "De HERE geeft al het goede."

De eerstvolgende (gezamenlijke) **doopdienst** vindt plaats op **15 januari** 2017 in Kerkelijk Centrum Het Anker. Ds. Antonides gaat voor in deze dienst. Doopouders kunnen zich melden bij ds. Antonides.

De **doopzitting** vindt plaats op **dinsdag 3 januari 2017** om 20.15 uur in KC Het Anker.



Doopdiensten

Kerkelijk zijn we vanaf januari één protestantse gemeente en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen gereformeerd en hervormd. Dopelingen worden in één nieuw doopboek bijgeschreven.

Vanaf 2017 is er maandelijks een doopdienst, in de regel om en om in Het Anker en in Irene; als volgt:

15 januari in Het Anker, ds. J.A. Antonides,

19 februari in Irene, ds. D.J.D. Kroeze,

12 maart in Het Anker, ds. F. Schipper.

Ouders die hun kinderen willen laten dopen, kunnen tijdig contact opnemen met de dienstdoende predikant. In overleg wordt een gesprek ter voorbereiding op de doop afgesproken.

*Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.*

Lied 359

WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoeck 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)
Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.
Vrije dag : zaterdag.

*E-mailadressen: j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com*

Bericht van overlijden ontvangen.

Op 29 november 2016 is van ons heengegaan: dhr. A.G. van der Mheen, echtgenoot van mw. J. van der Mheen-van Eck, Separatiepunt 8, Vroomshoop, in de leeftijd van 84 jaar. Hierin wensen we haar en de familie heel veel goede moed toe ! , ds. Antonides.

In memoriam.

Op 1 december 2016 is van ons heengegaan: EGBERDINA SMELT, Dinie, Het Flierborgh, Vroomshoop, in de leeftijd van 92 jaar. Lieve tante en oudtante, die een gezegende leeftijd mocht bereiken. Als jongste van drie was ze geboren in Zutphen en verhuisde toen ze vier was naar Oldenzaal, vanwege het werk van meubels maken door haar vader. Haar gezondheid was toen niet sterk, en ze moest ook de zgn. Engelse ziekte doorstaan. Niet zonder moeite doorliep ze de school; ze was helder en zich van veel bewust, maar ontwikkelde lezen en schrijven niet nog weer verder. Haar moeder verloor het zien, zodat Dinie voor haar ging zorgen. Zo was Dinie steeds ingekapseld in het thuis zijn, ging niet of nauwelijks uit, en bleef vrijgezel. Een nieuwe zorgzaamheid ging ze dragen: voor haar ongehuwde broer, die ook vanwege zijn tbc in Hellendoorn moest verblijven. Ze heeft hem later nog jarenlang omringd, en ze woonden op deze wijze op hetzelfde adres. We keken ook naar andere kanten terug in de dankdienst in Het Flierborgh: de aanvang van haar werk in de confectie toen ze veertien was; vijf jaren verplicht tewerkgesteld worden in Duitsland tijdens de oorlog; opluchting toen de bevrijding kwam, met chocolade, zeep, sigaretten. In 1978 diende zich een zware week aan: haar broer en ook haar zwager overleden. En haar zuster overleed in 2005; deze en Dinie kregen tot dan bezoek van de familie, uit Vroomshoop. Op zondag, tweewekelijks. Maar ook later bleven er bezoeken aan Dinie, en die bleef nog een poos in Oldenzaal wonen. Als familie had ze, in de lijn van haar zuster, gelukkig dus wel de fam. van der Molen, hier in Vroomshoop. En bij het ouder worden werd in het algemeen de kring van bekenden kleiner, zoals het leven is. Met hulp van de familie hier in Vroomshoop verhuisde ze op 5 december 2007 naar hier, naar Het Flierborgh. Zo heeft ze hier haar aardse woning mogen bewonen tot, op een haar na, negen jaren; mevr. Marijke van der Molen, met haar man Wim en kinderen naast zich, heeft hier in Vroomshoop een brede, grote taak en verantwoordelijkheid op zich genomen. Zeven dagen in de week steeds drie uur per dag bij tante Dinie. Daarna ging ook nog de telefoon op de Prins Clausstraat. Meermalen per dag. Want Dinie wilde zich steeds oriënteren, zoals op allerlei uitzendingen, en zo vroeg ze hulp. Ze hunkerde naar aandacht; een evenwicht daarover werd naarstig gezocht; de familie hier had ook nog een eigen leven. Dinie gaf ook graag iets aan anderen: een centje, of chocolade. Maar er was ook steeds nog die heimwee naar Oldenzaal. Naar winkelcentra bijvoorbeeld. Ze stelde dit zich regelmatig voor ogen. Eenzaamheid met onvrede alhier was niet totaal te vermijden.

Ondanks zoveel aandacht uit de familie hier. En er was zeker ook de blijdschap dan weer bij Dinie, over het omringen door Marijke en Wim, hun kinderen. Blij en trots was Dinie, daarbij, op de zorg hier door Het Flierborgh. Goede medewerkers daar ontbraken niet. Goede verzorging, zoals nu bleek uit de kaart. De laatste jaren ging het, met het klimmen der jaren, slechter met Dinie, ze werd dover, en het lopen werd minder en ze werd benauwder. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd er ook een, zoals we hier wel `ns zeggen, een verkeerd ongemak vastgesteld. Trots en respect mogen we ervoor hebben, zoals de kaart, met overigens een roodborstje, aangaf, hoe ze dit ziek zijn gedragen heeft. Ze sprak daar niet zoveel over; het was nu wel goed. Een bijzondere vrouw wordt nu gemist in Het Flierborgh. Nu is ze bij de Vriend die onze Jezus immers is. We hoorden liederen erover, of we zongen. En in onze Psalm 16 zochten we vertroosting. Een keuze uit de verzen 1 t/m 11. Ondanks ziekte, achteruitgang, verdriet, dood: de zekerheid van eeuwig bewaard worden, in een bede. Houd voor ogen: als het niet of wel goed gaat, sla niet een zijspoor in, maar weet: God is altijd bij je, en houd die gezindheid vast. Dit leidt bergopwaarts. Je zult beschermd, verheugd zijn. In eeuwig rust. Je mogen vastklampen aan God, aan Zijn genade en liefde. We vertrouwden dat dit ook voor Dinie zo is geworden, na dat wankele, genoemde evenwicht hier. Het geheim van aanvaard zijn bij en door God. Dankzij kruisiging en opstanding van Jezus loopt het pad hier uit in eeuwig leven, volgens het Evangelie. Aan de rechterhand van God, aan Wie de glorie. Dinie, geherbergd, in een groot en groots geheim, ds. Antonides.

Groet. Ten tijde van alle aanstaande liturgische uren samen, nu naar u en jullie toe: van harte welkom! Aan God de eer, en de torens wijzen dan ook bewust omhoog. Binnen zojuist genoemde uren is er ook opnieuw de voorgenomen, ingetogen klassieke Kerstdienst, op 25 december om 8.30 uur in KCHA,, voor wie zich al in de vroegte erdoor wil laten aanspreken. Zoals eerder, beginnen we daar met het lied Stille Nacht. Op dit vroege tijdstip, zoals ook voorheen traditie was met Kerst; en ook met Pasen. Aan ieder die steeds meewerkt(e) of alvast mogelijkheden heeft te willen gaan meewerken in onze gemeente, ter versterking op meervoudig vlak: hartelijke dank! En zoals we weten staat er per 2017, fusiezondag en fusiediensten, een nog hechter gemeentelieven samen voor de deur! Daarover de volgende kopij (reeds 2 januari) méér. De naam Vroomshoop past er eigenlijk heel mooi bij, (uiteraard niet te verwarren met een andere

plaatsnaam: Froombosch). Gezegende Kerst, goede jaarwisseling, veel heil en zegen voor en binnen 2017 ! We drukken dit, over en weer, ook uit in de inmiddels in beweging zijnde decemberpost, zoals we merken. Alvast dank! Uit het Evangelie: Alle goeds, kracht, moed in alles wat op vele adressen onder ons immers als persoonlijke moeite wordt megedragen en ervaren: zorgen of gemis. Aan u en jullie: hartelijke groeten, ds. J.A. Antonides en familie.

Verantwoording van de giften

Ds. Antonides mocht € 10,- voor de toren ontvangen.

Voor de kerk ontving Ds. Schipper € 10,-; en voor de toren € 55,-.

Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr.

Ekkel € 10,-(toren), mevr. Flierman € 10,-(kerk) en € 5,- (waar nodig),

mevr. de Jonge-Westerik € 10,-(toren), mevr. Botter € 10,-(orgel) en

€ 10,-(toren), mevr. Stegehuis € 5,- en mevr. van Orden € 10,-toren).

Hartelijk dank!

Collecteopbrengsten van de diaconie:

November	06 Zending – St. Heiffer	€ 224,26
	13 Hulp Haiti (H.A.)	€ 226,96
	13 Diaconie	€ 70,28
	20 Bloemengroet	€ 321,12
	27 Jeugdwerk	€ 134,75
December	04 Bloemengroet	€ 152,64
	11 Diaconie	€ 157,39

Jassenruil na ouderenmiddag

Op de oudermiddag van afgelopen maandagmiddag zijn er jassen

verwiseld. Mevr. Hulzebosch van de Kolenmieten 26 Had een grijze jas die

door een ander is meegenomen. Heeft u toevallig de verkeerde jas, neemt

u dan contact met haar op via nummer 0546-641807.

Hartelijk dank.



MEDEDELINGEN

Kerkelijk Centrum Irene

Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16

E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:

Zondag 25 december: Mevr. G.J. Schutte-Kuiper, Het Liefderdinck

Zondag 1 januari: Mevr. J. Schoten-de Groot, Oranjestraat 8

Jeugdcollectanten:

25-12:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Hannah Wemekamp | 4. Britt de Boer |
| 2. Jenneke Wemekamp | 5. Myrthe van Laar |
| 3. Nick de Boer | 6. Lionne van Laar |

Jeugdcollectanten

Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij, binnenkort vieren wij het kerstfeest de geboorte van het kindje Jezus. Wanneer een week later het nieuwe jaar begint, dan mogen wij allemaal een nieuwe start maken en blij vooruit zien. Voor 2017 heb ik een nieuwe lijst gemaakt voor de jeugdcollectanten, deze hebben jullie ontvangen. Dit nieuwe jaar nemen 2 collectanten afscheid van ons. Mick Meijerink en Matys van der Veen bedankt voor jullie inzet. Er is ook goed nieuws, want Julian van Laar wil ons helpen bij het collecteren, Welkom Julian. Weet je wat wel jammer is, onze lijst heeft nog drie vakjes open staan waar nieuwe namen ingevuld kunnen worden. Kennen jullie nog namen van kinderen die het leuk vinden om ook te helpen met het collecteren, dat mag je mailen aan:

bonnetteKuilder60@gmail.com of je kunt me bellen op 0546-644456. Allemaal gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017 gewenst.

Verjaardagsfonds:

11-12t/m 17-12

Hoofdcollectant:

Mevr. H. van 't Ende-Nieboer

Collectrices:

Mevr. M.H. van Laar-de Jong

Mevr. M. Luisman-Engels

Mevr. M. Lusseveld-Pierik

Mevr. T. van Ulst-Prangsmas

Mevr. D. Hendriksen-Bakhuis

Mevr. H.H. Ekkel-Otter

Mevr. G.H. Nieuwlaar-Hofstede

Hoofdcollectant:
Mevr. J.M. Beldman-Meerlo
Collectrices:
Mevr. M. Peters-Vrijlink
Mevr. R.J. Jurjens-de Lange
Mevr. G. Jansen-Evers

Kerkelijke stand:

Nieuw ingekomene:

Mw. J.H. Teunis geb. 02-03-1993 Dreef 74, 7681 CA Vroomshoop.

Onze jarigen:

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:

25-12-2016: Dhr. R. Smid, Hoofdstraat 23, 7681 DH, 80 jaar

30-12-2016: Dhr. H.J. Pierik, Prinsenkamp 73, 7681 BC, 80 jaar

01-01-2017: Mevr. P.J.T. Kips-Leenstra, Tonnendijk 22, 7681 BN, 81 jaar

02-01-2017: Mevr. J.J. Webbink-de Groot, Tonnendijk 16, 7681 BN,
93 jaar

03-01-2017: Dhr. H. Uilhoorn, Koningin Beatrixlaan 11, 7681 AG, 86 jaar

03-01-2017: Dhr. J. Keizer, Hammerstraat 45, 7681 DB, 84 jaar

05-01-2017: Mevr. J. Kuipers-Zandbergen, 1^{ste} Blokweg 88, 7681 GV,
80 jaar

06-01-2017: Dhr. J. Dekker, Stobbelaan 53, 7681 ZN, 94 jaar

06-01-2017: Mevr. C.A. de Groot-Bos, Boegstaete 3, 7681 DD, 89 jaar

06-01-2017: Dhr. M. Hekman, Dillenburgstraat 12, 7681 AK, 81 jaar

Openstaand saldo kerkbalans 2016.

HEEFT U UW TOEGEZEGDE BIJDRAGE KERKBALANS AL BETAALD?

Elk jaar wordt aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk gevraagd om mee te doen aan actie Kerkbalans. De meeste leden betalen via automatische incasso.

Er zijn nog een aantal gemeenteleden die niet automatisch betalen en de bijdrage **2016** nog niet betaald hebben. Hierbij het vriendelijke verzoek dit even na te kijken en het openstaande bedrag per omgaande over te maken op bankrekeningnummer NL45RABO 0366.6053.13 t.n.v. Kerkelijk Centrum "Irene" onder vermelding van "kerkbalans 2016".

Wanneer u besluit in het vervolg van automatische incasso gebruik te willen maken (voor u en ons het handigst!) kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: schutte_henkjan@hotmail.com.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst collecten:

Zondag 11 december 2016: diaconie € 223,15; kerkrentmeesters € 184,25

Zondag 18 december 2016: diaconie (bloemengroet) € 182,02;
kerkrentmeesters € 122,96

Gift:

Ontvangen via mevr. H. Gielians-Ligtenberg: € 100,-

Opbrengst collecte kerkradio

In de periode van mei t/m nov. 2016 werd in totaal € 449,94 opgehaald.
Hiervan haalde mevr. Nieuwlaar € 87,00 en mevr. Ekkel € 362,94 op.

Gemeenteleden die elders verblijven:

In Villa de la Porte, Wierdensestraat 137, 7604 BD Almelo

Dhr. K.H. de Groot

In de Weemelanden, Koningsweg 24, 7672 GD Vriezenveen

Dhr. M. van der Kolk kamer 2.19 afdeling De Peddemors

In 't Haarhuis, Oranjestraat 24 t/m 74, 7676 GA Westerhaar

Mw. Z. Beldman - Meijerink Oranjestraat 30

In Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Mw. J. de Hoop – Kroese

Mw. J.H. Ekkel – Lukas Kamer 21

In het Loefferdinck, Kosterkamp 4, 7683 VV Den Ham

Mw. H. van Veldhuizen-Smit Kamer 106

Mw. G.J. Schutte-Kuiper Kamer 113

In 't Bouwhuis, Postbus 2112, 7500 CC Enschede

Ineke Hilberink

In Den Ham, De Tyehof, De Tye 1 7683 AS

Jenny Toerse

In Hardenberg, Stationsstraat 5-203, 7772 CG

Wim Wetering

In Hardenberg, Baalderborg, Vlasakkerkamp 2, 7772 MK

Arjan Kikkert

In Hardenberg, Baalderborg, Vlasakkerkamp16, 7772 MK

Roel Haarman

Spoor 12, Baalderborg, Stationslaan 12, 7681 DL

Jan de Lange nr. 12S

Erwin Reuvers nr. 12X

Het Flierborgh, Oranjeplein 5 Vroomshoop

Mevr. G. Schutte-Hofman	K8
Dhr. L. Entjes	K15
Mevr. W. Lambers-Janssen	K35
Mevr. G.M. Nieuwlaar-Zandman	K36
Mevr. G. Strijker-Boorsma	K25
Mevr. A. Leemhuis-Zandbergen	K14
Dhr. en Mevr. G.J. Gerrits	K 27
Dhr. L. Kerkdijk	

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX

Telefoon: 0546-625117

E-Mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl

Vrije dag: zaterdag

Bij de kerkdiensten

Maandag 26 december

Op Tweede Kerstdag staan we nogmaals stil bij de geboorte van Jezus, maar dan vanuit een andere invalshoek. In Openbaring 12 beschrijft Johannes in een visioen een vrouw die een kind baart. Dat kind zal alle volken hoeden met een ijzeren herdersstaf, maar het wordt na de geboorte onmiddellijk weggevoerd naar God en zijn troon. Op een verborgen wijze gaat het hier over de betekenis van Jezus Christus. Dit gedeelte helpt ons vast om daarvan opnieuw doordrongen te raken en ook te zingen: Gods heil en liefde zijn werkelijkheid geworden met het Kind in de kribbe.

In herinnering Egbert Veltink

Het ging niet meer, maar wat kostte het hem moeite om zijn dierbaren te moeten loslaten, en zij hem: een lieve man , vader en opa, Egbert Veltink. Hij overleed op 29 november 2016, op de leeftijd van 71 jaar.

Hij was een mensen mens. Altijd klaarstaand voor een ander. Betrokken. Een mens zonder opsmuk, rustig en belangstellend. Hij wist hoe kwetsbaar alles is en in zekere zin betrekkelijk. Hij zocht naar harmonie. Genoot van het samenzijn van de familieband. Zo stond hij in het leven. Binnen zijn gezin, binnen zijn werk, binnen de samenleving. Heb elkaar lief, dat wil zeggen: heb zorg en aandacht voor elkaar, respect, dat was zijn manier van in het leven staan. In de dienst waarin wij zijn leven hebben herdacht hebben we dan ook hierover gesproken. Hoe die liefde iets is van God, die aan mensen het leven geeft. Over God die liefde is. Aan mensen meegeeft de opdracht er zo voor elkaar te zijn. Egbert wist hoe belangrijk het is dat je ervoor elkaar bent. Hij straalde dat uit. Dat juist in dieptepunten van het leven je troost en kracht vindt in het er zijn voor elkaar. Als alles zo anders gaat dan je had gehoopt en verwacht.

Wat was hij dankbaar toen hij samen met zijn zoon nieuwe liefde vond in Marga en haar dochter die eveneens wisten van kwetsbaarheid. Samen werd in liefde en trouw weer een weg gevonden. Een nieuw gezin werd geboren. Bij alle ups en downs die een mens kunnen overkomen werd steeds weer gezocht wat verbindt de onderlinge liefde en in die kracht elkaar vasthoudend. Ja, hij genoot van zijn gezin en de kleinkinderen. Hij was een trotse opa. In het vertrouwen dat die liefde ook nu hen sterkt voor wie hij van zoveel betekenis is geweest, is van hem afscheid genomen in een dienst van Woord en Gebed op maandag 5 december 2016. Wat blijft is: geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

Ds. Joop Dijkstra

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92
e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl
Vaste vrije dag: dinsdag.

Kerstochtend

Maak het mee, zondagochtend, het kerstverhaal en Ere zij God in de hoge. Maak het mee, met herders, wijzen, Maria en Jozef, in een kerstspel door een ad hoc kinderkoor. Maak het mee, zingen met orgel en koperkwartet. Maak het mee, met luisteren en bidden over Licht in de duisternis. Maak het mee, dat we ons geloof delen in een Vredestichter,

onze Raadgever. Maak het mee: Immanuel, God-die-met-ons-is, zoals hij was, zoals hij zal zijn. Maak het mee, zo heet het kerstproject dit jaar. En jij? Maak je het mee? Dat God met ons is?

Meeleven

- Dhr. M. Klinge is helaas ernstig beperkt door een herseninfarct. Na zo'n twee weken ziekenhuis is hij nu in het Meulenbelt, Everlo kamer 2, Vriezenveenseweg 176 7602 PV Almelo. Als trouwe mantelzorger en rots in de branding voor zijn vrouw, moet hij de zorg voor haar ook overlaten aan anderen. Ze kunnen voorlopig ook niet meer samen leven; bovendien is het voor mevr. J. Klinge ook niet meer mogelijk thuis te blijven, en zij verblijft nu in zorgcentrum Oranjehoek, Oranjeplein 21-23, 7681AZ Vroomshoop.

- Mevr. H. Derks-Ekkel, De Meulenbelt 48, heeft pijn na een val, en moet revalideren. Ze verblijft daarom in het Flierborgh, Oranjeplein 5, 7681AZ, Vroomshoop

- We feliciteren het Echtbaar A. en H. Pierik-Paters, want zij zijn op 30 december 50 jaar getrouwd. Een bijzondere tijd samen, die ze vieren in familiekring. We kunnen rond die dagen dan tweemaal zeggen: een mooi einde van het oude jaar, en een gelukkig nieuwjaar! De Tonnendijk 52, 7681BP Vroomshoop.

Voor velen zijn de feestdagen mooie en gezellige dagen, anderen vinden het moeilijk, omdat ze iets of iemand missen, omdat er ziekte is, of eenzaamheid. Laten we juist in de gemeente aan elkaar blijven denken, voor elkaar bidden, en aandacht schenken waar dat mogelijk is – soms kan een groet op straat of een kaartje in de bus al zoveel betekenen.

Voor allen: een goed uiteinde en een gezegend Nieuwjaar!

Ds. David Kroeze

Kerstmarkt.

De opbrengst van de kerstmarkt 2016 is ca 1400 euro. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze geslaagde Dag willen wij bedanken voor de goede inzet. Met vr groet . Louise Dubbink.

70 jarig jubileum van de vrouwencontactgroep "Dient den Heere"

Zaterdag 17 december 2016 was voor ons een heel bijzondere datum. Volgens de officiële documenten bestaat onze club "70 jaar", reden dus om dankbaar te zijn dat dit allemaal mogelijk is. Op 5 januari a.s. gaan we met onze 14 leden hieraan een feestelijk tintje geven !

Dankbetuiging

Voor uw warme blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en geweldige opa

Frits de Boer

willen wij u hartelijk danken dat u met zovelen, samen met ons afscheid van hem hebt genomen.

Dit heeft ons erg goed gedaan.

Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.

Alie de Boer-Bove,
kinderen en kleinkinderen.

Vroomshoop, december 2016



Gezamenlijke mededelingen



Kerstcollecte

De kerstcollecte op 1^e Kerstdag is bestemd voor Kinderen in de knel. Deze collecte heeft als thema: "Geef wat liefde met Advent en Kerst".

In de tijd voor Kerst, steken we iedere Adventszondag een kaars aan. Wij willen in deze periode ook meer licht en liefde geven aan de gehandicapte kinderen in Pakistan. Op 1^e Advent kreeg u na afloop van de dienst, van de diaconie, een lichtje mee naar huis.

Wij vragen u om op 1^e Kerstdag een lichtje te willen zijn voor alle gehandicapte kinderen in Pakistan. Onze collecte kan bijdragen aan een

menswaardiger bestaan voor deze kinderen. NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie zorgt voor medische zorg en mobiliteit en leert de ouders op te komen voor hun gehandicapte kind.

Samen hopen we de kerstcollecte tot een succes te maken want deze kinderen verdienen onze steun
Uw diaconieën.

Agenda

21-12-2016	09.30u.	woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
22-12-2016	09.00u.	voorgangers-overleg, in KCI
27-12-2016	19.30u.	moderamen, in: KCHA
02-01-2017	12.00u.	kopij Kerkbode.
03-01-2017	20.15u.	doopzitting, in KCHA, tbv doopdienst op 15.1.
04-01-2017	19.30u.	kleine kerkenraad, in: KCHA
04-01-2017	19.30u.	Hvg Ruth, in KCHA
05-01-2017		nieuwjaarsbijeenkomst vrouwencontactgroep
06-01-2017	18.45u.	cantorij in KCHA
06-01-2017	19.00u.	cantorij in KCI

Jeugd en jongere gemeenteleden

Catechese

De catechese start weer op dinsdag 10 en donderdag 12 januari. Hierbij de indeling. Sommige groepen gaan nu naar het andere gebouw, andere blijven waar ze waren!

Dinsdag 19.00 uur

12/13 ds. Schipper in Het Anker
13/14 ds. Antonides in Irene
13/14 ds. Droogendijk in Irene
14/15 ds. Kroeze in Het Anker



Dinsdag 20.00 uur

15/16 ds. Schipper in Het Anker
16/17 ds. Kroeze in Het Anker
18+/belijdenis ds. Antonides in Irene
Data: 10, 17, 24, 31 januari. 7, 14, 28 februari, 7 maart

Donderdag 19.00 uur: 12-15 jaar ds. Droogendijk in Irene

Donderdag 20.00 uur: 16+ ds. Droogendijk in Irene

12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari, 2, 9 maart

Heb je vragen of wil je iets doorgeven, mail Ruth rb.bokhove@gmail.com of een van de catecheten.

Zondagsschool Eben Haëzer.

Een ster laat mensen weten:

de nacht gaat snel voorbij.

God zal ons niet vergeten,

Hij houdt van jou en mij.

Hallo jongens en meisjes, afgelopen zondag, 18 december, hebben we al een beetje kerst gevierd in onze eigen ruimte. We vonden het als leiding prettig om bij elkaar te zijn met zoveel kinderen. Op 1e kerstdag, zondag 25 december, is er de kerstgezinsdienst. We hopen dat jullie er dan ook weer bij zijn. Het thema voor deze dienst is: "Maak het mee!" In het vorige kerkblad stond dat we zondag 8 januari weer zouden beginnen, maar dit moet 15 januari zijn. Dus op 1 en 8 januari 2017 is er geen zondagsschool. We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend 2017 toe.

De leiding van zondagsschool "Eben-Haëzer".

Woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T.

Vorige keer ging het over veroordelen, en deze week gaat het over Lucas; de hervatting in 2017 hopen we te hebben op 11 januari, om 9.30 uur; hartelijke groeten, ds. Antonides.

Oliebollen 29 december voor Worldservants

Oliebollen en krentenbollen kunt u dit jaar ook kopen voor de boog van Irene en aan de Tonnendijk 33, achterom bij de familie Pas. Op donderdag 29 december van 10.30 uur-15.00 uur staan de jongeren daar klaar met vers gebakken oliebollen en krentenbollen. U kunt ook bestellen bij Sharon: 06-29843014.

Het actieteam

Nieuws uit de kerkenraad:

We staan al weer op de drempel van 2017. In het achter ons liggende jaar is er binnen onze kerk opnieuw veel werk verzet. Ik ben blij en dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn die hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten. Al deze vrijwilligers hebben we nu en in de toekomst hard nodig, want veel hangt van hun inzet af. Ik wil graag iedereen van harte dankzeggen voor hun inbreng op welke wijze dan ook. Die dank gaat uiteraard ook uit richting de predikanten, kosteren en de organisten van onze kerk. Het voert te ver om alle vrijwilligers binnen onze kerk te noemen, maar één groep licht ik er toch even uit: de vrouwencontactgroep "Dient de Here", die al 70 jaar(!) bestaat. Een keer in de veertien dagen komt men op donderdagavond bij elkaar in KC Irene en hebben dan een fijne bijeenkomst samen. Namens de kerkenraad feliciteer ik hen van harte met dit jubileum. Uit de oproep blijkt overigens dat nieuwe leden van harte welkom zijn! Reken er maar op dat er ook bij deze groep in die 70 jaar veel gemeenteleden actief betrokken zijn geweest.

Het werk in onze kerk gaat door, ook in het nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er zorgen over de diverse vacatures die er ondanks alle inzet nog zijn. Het is zeker van invloed op de wijze hoe wij met elkaar in de toekomst kerk willen en kunnen zijn. Dit is dan ook een van de onderwerpen waarover de kerkenraad zich in 2017 wil gaan buigen. Ik zal u regelmatig op de hoogte blijven houden van wat er in de kerkenraad besproken wordt. Langs deze weg wens ik u allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017!

Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Op zondag 8 januari 2017 nemen we in de middagdienst afscheid van de volgende ambtsdragers:

Ouderlingen pastoraat:

Mevr. H. Gieliens-Ligtenberg

Dhr. H. Uphoff

Mevr. A. Sieders-Schuurman

Ouderling kerkrentmeester:

Dhr. J. Ekkel

Diaken:

Mevr. J. Hoekstra-Middag

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal in diezelfde dienst de volgende diaken bevestigd worden in het ambt:

Dhr. R. Kottier, Kerkstraat 16 Daarlerveen.

De volgende ambtsdragers hebben hun termijn met één jaar verlengd:

Mevr. G. Benus-Kolkman (ouderling pastoraat)

Mevr. E. Kolkman-Marsman (ouderling pastoraat)

Mevr. G. de Groot-Maneschijn (diaken)

Dhr. G. de Lange (diaken)

Eventuele bezwaren tegen de (her)bevestiging van bovengenoemde gemeenteleden kunnen, voor 1 januari 2017, door stemgerechtigde leden schriftelijk of via de mail ingediend worden bij één van de scriba's.

anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl of
theaooosterveen@protestantsvroomshoop.nl.

Twee bijzondere diensten op 8 januari 2017.

Thema: "*Hand in hand samen gelovend verder*".

9.30 uur Kerkelijk Centrum Irene:

Het is zover, op 8 januari wordt in de morgendienst de fusieovereenkomst ondertekend in het bijzijn van notaris ir. dr. R. Brinkman. Een bijzondere en feestelijke dienst. Daarom is de kerk versierd met vlaggetjes waarop wensen staan van heel veel gemeenteleden. Voorgangers in deze dienst zijn ds. D.J.D. Kroeze en ds. F. Schipper. De muzikale begeleiding komt van Alice Oosterveen (orgel) en Johan Vos (trompet).

Vergeet u niet het bloemstuk te bekijken dat speciaal voor deze dag wordt gemaakt en voorin de kerk staat?

Na de dienst staat in de grote zaal de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij. De kinderen mogen hun eigen cup cakes versieren.

Kortom een historische dienst die u zeker niet wilt missen.

17.00 uur Kerkelijk Centrum Het Anker:

Ja, u leest het goed, de tweede dienst op deze zondag is voor één keer verplaatst naar de middag.

Om het feestelijke gevoel van 's morgens vast te houden is er 's middags ook gekozen voor een dienst met een bijzonder karakter. Ten eerste wordt er afscheid genomen van verschillende kerkenraadsleden, zij hebben zich vele jaren ingezet voor de kerk en worden daar hartelijk voor bedankt. Daarnaast wordt dhr. R. Kottier bevestigd als diaken. Fijn dat hij deze taak op zich wil nemen.

Voorgangers in deze dienst zijn ds. J.A. Antonides en ds. J. A. Droogendijk. De muzikale medewerking komt van het Chr. Mannenkoor, onder leiding van Gezinus Veldman. De organist deze middag is dhr. Jan Labrijn.

Na deze dienst staat er een hapje en een drankje klaar in de grote zaal. Voor de gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn in de diensten, bestaat de mogelijkheid om de dienst via internet te volgen. Brom en Ruis zorgen daarvoor. U kunt de diensten beluisteren via www.kerkomroep.nl Het zal duidelijk zijn, *zondag 8 januari 2017* gaat de boeken in als een heel speciale zondag voor hervormd en gereformeerd Vroomshoop. Vanaf die datum gaan we verder als **Protestantse gemeente te Vroomshoop**. Laten we hiermee eenheid en positiviteit uitstralen. Een enthousiaste gemeente die leeft. Namens de kerkenraad,
de scriba's Anita Timmer en Thea Oosterveen

Het is feest op 8 januari 2017, want dan wordt de fusie gevierd in de morgen- en middagdienst. Daarom wordt de kerk versierd met vlaggetjes waarop al velen van u een eigen wens of felicitatie hebben geschreven. Voor en na de morgendienst op 1 januari is er nog gelegenheid om uw eigen tekst op een vlaggetje te schrijven. (vlaggetjes zijn aanwezig). Wat is uw wens of eerste gedachte bij deze fusie? "Samen één, hoera!, eindelijk is het zover!" zijn zomaar wat voorbeelden. Doet u mee met uw 'eigen' vlaggetje?

De fusiedienstcommissie.

Kerkbalans 2017 komt er aan

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. In januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor

de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Wij vragen onze gemeenteleden dan ook de kerk te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk deze bijdrage jaarlijks te verhogen. Iedere bijdrage is welkom en telt mee in het totaal. De opbrengst van deze actie is het fundament onder het werk van onze nieuwe kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema "**Mijn kerk verbindt**". We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Doet u weer mee?

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met woensdag 1 februari 2017.

College van Kerkrentmeesters

Eindejaarscollecte 2016 - Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen

Iedereen kent onze kerkgebouwen in ons dorp. Wij hopen dat steeds meer mensen ontdekken dat het gebouw meer is dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap herbergt waar iedereen welkom is. Welkom op de zondag, maar ook door de week.

Zo proberen wij te leven met mensen binnen en buiten onze gemeente. Aan het eind van het jaar blikken wij terug en kijken hoopvol vooruit naar een nieuw kalenderjaar. Een bijzonder jaar omdat we dan samen één gemeente zullen zijn.

Ook in 2017 willen wij ons weer laten inspireren door het Evangelie. Wij staan daarbij voor de uitdaging om zowel de jongsten als de oudsten, in en buiten onze gemeente te blijven betrekken bij onze gemeenschap. Daarvoor organiseren we allerlei activiteiten. Verder is het onze taak om er voor te zorgen dat onze Kerken goed onderhouden worden en daarvoor is de opbrengst van de Eindejaarscollecte bedoeld.

U krijgt binnenkort een enveloppe thuis. U kunt dan gebruik maken van de aangehechte acceptgiro. Ook kunt u uiteraard via internet betalen, of uw gift in de collectezak doen.

Wij zeggen u bij voorbaat heel veel dank voor uw onmisbare bijdrage en wensen u veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar!

College van Kerkrentmeesters Het Anker en Irene.

Thuisviering Heilig Avondmaal

Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of een lichamelijke beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering in "Het Flierborgh" kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.

De eerstvolgende Heilig Avondmaalsviering zal zijn op zondag 22 januari 2017. De thuisviering zal in de week voorafgaand plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met vrijdag 13 januari 2017 bij Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.

Er wordt dan vervolgens met u een afspraak gemaakt.

ENVELOPPENACTIE 2016:

De enveloppenactie is dit jaar gelopen in juni en september, dit omdat we veel hulp nodig waren en het niet in een keer te realiseren was.

Helaas hebben we niet alle gemeenteleden kunnen bezoeken omdat er niet voldoende mensen waren om te helpen... Volgend jaar zal de opzet er anders uitzien....misschien heeft u een uurtje over om te helpen???

De totale opbrengst die bestemd is voor ons eigen jeugdwerk is

€ 2822,92, waar wij als commissie heel erg blij mee zijn!

Wij willen alle helpers ,maar ook zeker u als gemeentelid hartelijk bedanken voor uw gift!!!

Hartelijke groet, Commissie enveloppenactie, Jeugdraad

Interkerkelijke samenzang

Zaterdagavond 24 december is er weer een interkerkelijke samenzang.

Deze vindt plaats in kerkelijk centrum Irene en begint om 21.00 uur.

Voorganger is ds. P.L. Storm. Medewerking wordt verleend door gospelen opkoor "Sing" uit Daarle.

Bijbelse dagboeken ruilen/doorgeven/ontvangen:

Weet u al wat u met uw bijbels dagboek gaat doen wanneer het jaar 2016 voorbij is? Leest u het nog eens of gaat het in de boekenkast? Of hebt u als gezin een jeugddagboek waar de kinderen inmiddels te oud voor zijn? Misschien hebt u wel een dagboek wat u weg wilt geven zodat anderen hier plezier aan mogen beleven (duurzaamheid!). Eind vorig jaar was er de mogelijkheid om Bijbelse dagboeken in te leveren in Kerkelijk Centrum het Anker en daar is volop gebruik van gemaakt. Dit jaar opnieuw een klein ruilhandeltje, maar dan nu in Kerkelijk Centrum Irene.

Wat is de bedoeling: u kunt uw gebruikte oude bijbels dagboek afgeven bij Arie Bos, de koster van KC Irene, of neerleggen op de leestafel in de hal, ingang Oranjeplein. Vanaf 30 december 2016 t/m 8 januari 2017 kunt u inleveren, ruilen of alleen iets meenemen is natuurlijk ook mogelijk. Dit kan wanneer de kerk open is en wanneer er kerkdiensten zijn in Kerkelijk Centrum Irene.

Gerda Becker-Huisman, tel. 646020



OPBRENGST KERSTMARKT

Veel mensen kwamen afgelopen vrijdag kijken en kopen bij onze kraam.



De verkoop van nieuwe spullen zoals kussens, wijnkoelers, sleeën, windlichten, geurkaarsen, hertenkoppen enz. heeft het mooie bedrag van **ruim 200 euro** opgebracht. Daarnaast was er voor de kinderen nog een grabbelton. De opbrengst gaat in zijn geheel naar o.a. voedselhulp, onderdak en gezondheidszorg voor christenen op de vlucht in landen als Syrië en Libanon.

Iedereen hartelijk bedankt voor het steunen van deze actie!!!



Luisteren naar Gods stem

Wij nodigen u van harte uit 'een stap te zetten' om gaandeweg Zijn stem te verstaan. De cursus van drie avonden onderwijs vanuit de Bijbel in hoe je kunt groeien in vertrouwelijke omgang met God start direct aan het begin van het nieuwe jaar! Je kunt je nog opgeven tot en met 3 januari 2017. We oefenen in kleine groepjes : luisterend Bijbellezen, en bidden. Hoe verrijkend kan dit zijn!? De koffie staat op deze drie avonden klaar om 19.30 en we beginnen om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27. Voor de cursusmaterialen/koffie enz. bedragen de kosten 15 euro. (Extra, voor hen die willen, geleide stilte wandeling op 29 jan.) Na opgave ontvangt u nog nadere informatie. Wij zien u graag op de dinsdagen: 10 en 24 januari en 7 februari. Zijn stem herkennen in je leven ? Mail je opgave per omgaande (stappen zetten dus....) naar: Jolanda Elzinga (j.elzinga333@outlook.com); Henk Koldenhof (h.koldenhof@hetnet.nl) of Margré Ballast (rudy.margre@gmail.com)

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

We staan er soms nauwelijks bij stil wat een rijkdom aan Bijbelvertalingen we in Nederland hebben. Nederland kent een eerbiedwaardige vertaaltraditie – zelfs het eerste gedrukte Nederlandse boek was een bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap speelt een grote rol in deze traditie, tot op de dag van vandaag. Wij onderhouden belangrijke Bijbelvertalingen voor kerk en samenleving, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling. En als het moet, zorgen we voor passende nieuwe vertalingen. Zoals in 2014 de Bijbel in Gewone Taal. Met deze meest duidelijke vertaling van Nederland komt de Bijbel voor honderdduizenden lezers dichtbij.

Het vertaalwerk is wereldwijd nog lang niet af. In heel veel talen is er nog geen complete Bijbel. Soms is er een evangelie, soms het Nieuwe Testament. En soms helemaal niks, of een heel erg verouderde tekst. In november 2016 werd in Paramaribo de eerste complete bijbel in het Sranantongo gepresenteerd – na vijftien jaar werk konden duizenden Surinamers de Bijbel voor het eerst in de taal van hun hart horen. Het is een voorbeeld van de vele vertalingen die dankzij de gevers van het NBG gemaakt kunnen worden.

Helaas bestaat er ook in Nederland nog letterlijke bijbelarmoede. Het NBG zorgt daarom voor goedkope edities van de Bijbel, en stelt (samen met partners) gratis bijbels of Bijbelgedeelten beschikbaar. Maar er is ook een ander soort bijbelarmoede in Nederland. Hoe vaak hoor je niet: 'Ik zou eens wat vaker uit de Bijbel moeten lezen. Maar waar moet ik beginnen?' Of: 'Ik zou het mijn kinderen wel willen meegeven. Maar hoe doe ik dat?'

Het NBG wil dat de Bijbel opengaat in Nederland, en ontwikkelt hier van alles voor – dankzij de steun van leden en donateurs. We hebben Alef ontwikkeld, een kinderblad over de Bijbel, de Samenleesbijbel, de schoolbijbel. We hebben echt goed bekeken hoe kinderen spelend kunnen leren, en welke leervormen en materialen nodig zijn om die broodnodige basis te kunnen leggen. Uiteraard gebruiken we ons digitale platform debijbel.nl om mensen te helpen in de Bijbel terecht te komen. Naast de vertalingen vind je er allerlei hulpmiddelen – artikelen over Bijbelse thema's, een leesrooster, allerhande weetjes, kunst bij de Bijbel.

Dus ja, zo'n club als het NBG is nog nodig. Voor de mensen die nog geen Bijbelvertaling hebben, voor de christenen die geen bijbel kunnen kopen, voor mensen die graag Bijbel willen lezen, maar niet weten hoe, en voor diegenen die vaak lezen, maar altijd extra verdieping kunnen gebruiken. Die club wordt gedragen door meer dan 100.000 leden en donateurs. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor!

Lees de complete blog van Rieuwerd Buitenwerf op bijbelgenootschap.nl

Bron: Blog van Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Contactpersoon: Henk Schutte

LEO FIJEN SPREEKT IN OMMEN

In de maand januari zullen in het kader van 500 jaar Protestantisme in de Provincie Overijssel op verschillende plaatsen activiteiten worden georganiseerd. Het centrale thema hierbij is "Hoe goed moet je zijn". Over dit onderwerp zal op initiatief van de PKN kerken in Ommen een lezing worden gehouden door Leo Fijen. Leo Fijen (1955) is journalist, historicus en publicist. Hij is eindverantwoordelijke voor levensbeschouwing binnen de KRO-NCRV en vooral bij het publiek bekend geworden als presentator van het RKK tv programma Kruispunt. Hij is schrijver van ongeveer 15 boeken. Op dit moment is hij iedere zondagmorgen op tv te zien in het RKK programma Geloofsgesprek. Fijen zal vanuit Rooms-Katholiek perspectief

ingaan op het thema "hoe goed moet je zijn". Luther worstelde met deze vraag, wanneer was het goed genoeg? Wanneer ben je rechtvaardig voor God? Hoe kijkt Leo Fijen als Katholiek aan tegen het antwoord dat Luther en de Protestanten na hem, op deze vraag hebben gegeven? Waar vinden Protestanten en Katholieken elkaar?

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 26 januari 2017 in De Kern in Ommen (Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen). Aanvang 20.00 uur. **De toegang is gratis.** Opgave en info bij ds Karel Hazeleger ✉

□ dshazeleger@pkn-ommen.nl, tel. [0529-467745](tel:0529-467745)



Bijbelleesrooster

Zondag	25 december	Johannes 1: 1-14
Maandag	26 december	Jesaja 9- 7-16
Dinsdag	27 december	Jesaja 9:17 – 10: 4
Woensdag	28 december	Jesaja 10: 5-19
Donderdag	29 december	Jesaja 10: 20-27
Vrijdag	30 december	Jesaja 10: 28-34
Zaterdag	31 december	Jesaja 11: 1-10
Zondag	01 januari	Psalm 67
Maandag	02 januari	Matteüs 1: 1-17
Dinsdag	03 januari	Matteüs 1: 18-25
Woensdag	04 januari	Matteüs 2: 1-12
Donderdag	05 januari	Matteüs 2:13-23
Vrijdag	06 januari	Matteüs 3: 1-17
Zaterdag	07 januari	1 Kronieken 28: 1-10